

KERKDIENTEN

De zondagse vieringen beginnen om 9.30u. Op de derde zondag van de maand is er een gezamenlijke dienst om 10.00u in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof 1). Alle vieringen zijn live en achteraf te volgen via www.defontein.info/kerkdienst-beluisteren-of-bekijken.

BUURTKERKVIERINGEN

Vanaf januari: maandelijkse buurtkerkvieringen – een moment van verbinding, inspiratie en bezinning

U bent van harte welkom bij onze maandelijkse buurtkerkvieringen, telkens op de eerste zondag van de maand om 9.30u. Deze bijeenkomsten zijn ontstaan uit de vraag: 'Wat raakt jou?'. Samen met buurtbewoners en gemeenteleden creëren we een plek voor reflectie op wat écht belangrijk is, in een warme en toegankelijke sfeer.

Programma komende maanden:

5 januari: 'Wees niet bang' van Freek de Jonge

2 februari: 'Er moeten mensen zijn' van Toon Hermans

2 maart: 'Belvédère' van Rutger Kopland

6 april: 'Zwerfafval en onze zorg voor de aarde'

Na afloop van iedere viering is er gelegenheid voor een kop koffie of thee en een gezellige ontmoeting.

Voor wie? Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of overtuiging. Samen maken we van deze vieringen een waardevol moment in onze buurt.

Voor meer informatie: r.pruis@defontein.info

PASTORALE BEGELEIDING

Hebt u behoefte aan pastorale begeleiding, dan kunt u contact opnemen met buurtpastor Ruth Pruis of ds. Alberte van Ess.

Als u rondom een overlijden kerkelijke inbreng op prijs stelt, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Uitvaarten, tel. 050 2053 330.

KUNST: ANDERS KIJKEN NAAR DE WERKELIJKHEID

De kunstcommissie van De Fontein organiseert tentoonstellingen met gevarieerde beeldende kunst. Tijdens rondleidingen wordt achtergrondinformatie gegeven. Begin 2025 loopt de tentoonstelling van Paulien Habers met schelpobjecten ten einde en volgt Francien Janse met schilderijen. Gedurende de Paastijd zijn er wandkleden van Jantsje Oost-de Vlas met een Indiaanse visie op het beheer van de aarde. De tentoonstellingen zijn te bezichtigen als De Fontein open is: elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00u en na de diensten.

Info: gerwie@hetnet.nl

WORKSHOPS FOTOGRAFIE

Er worden op allerlei manieren foto's gemaakt en met name de integratie van telefoon en camera heeft geleid tot een enorme opleving van de fotografie. Of je nu werkt met je smartphone of met een geavanceerde camera, voor de workshops maakt het niet uit.

Onze eerstvolgende workshop wordt gehouden op 25 januari en heeft als onderwerp 'Winkelcentrum Paddepoel'. We beginnen om 10.00u en vanaf 9.30u staat de koffie/thee klaar. Om 12.00u ronden we af. Ieder stuurt dan enkele foto's in voor de expositie in de kerkzaal. Ook in april is er weer een workshop, met als onderwerp: 'Verbinding'.

Opgave: aukefaber@live.nl

BREI – EN HAAKCLUB

Elkaar ontmoeten en spreken, samen iets maken, geeft doel en zin. Een ander blij kunnen maken met onze creaties, het is een win-win situatie.

Eens in de twee weken komen we op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30u bij elkaar in een zaal van De Fontein. De koffie en thee met wat lekkers staat dan klaar.

We starten op 7 januari en dan om de week. De data vindt u ook op de site van De Fontein. Wilt u een keertje komen kijken of meedoen? U bent van harte welkom.

Info: Margje Tolsma - margje.tolsma@gmail.com of 06 1563 4868

Buurtkerk De Fontein

januari - april 2025



CONTACT:

Eikenlaan 255, 9741 EZ

www.defontein.info

scriba@defontein.info

buurtpastor Ruth Pruis

r.pruis@defontein.info

BUURTSOEP

Iedere eerste donderdag van de maand tussen 12.15 en 13.15u kunt u in De Fontein genieten van een heerlijke zelfgemaakte soep en gezellig anderen ontmoeten!

INLOOPOCHTENDEN EN LOKET LEVENSVRAGEN

Elke woensdag- en donderdagmorgen staan tussen 10.00 en 12.00u de deuren van De Fontein voor iedereen open, ook tijdens vakanties. Een persoonlijk gesprek, een kopje koffie, kunst bekijken, naar orgelmuziek luisteren, een kaars aansteken of rustig mediteren - het kan allemaal. Ook kunt u een kijkje nemen bij de weggeefkast of iets inbrengen voor de voedselbank. Hebt u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u terecht bij Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess.

DE PRAATTAFEL – TELEFONISCH SPREEKuur

Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00u houdt Mirjam Nagelmaker, coördinator van Stadgers Hand in Hand, telefonisch spreekuur. Als u vragen heeft over bijvoorbeeld eenzaamheid, financiën, WMO, enz. kan zij u helpen en desgewenst koppelen aan een coach die dan met u meeloopt.

Info: mcnagelmaker@gmail.com of 06 1180 7206

TOGETHER: TAALONDERSTEUNING EN OUDERCOACHING

Together is een ontmoetingsplek waarbij we wekelijks bij elkaar komen. Kinderen gaan met vrijwilligers aan de slag met taalondersteunende activiteiten. Op hetzelfde moment ontmoeten ouders elkaar in de oudergroep onder leiding van een oudercoach. Wie betrokken wil raken, als deelnemer of vrijwilliger, kan contact met ons opnemen. Op maandagmiddag en woensdagmiddag ontvangen we u graag in De Fontein!

Info: contact@togethergroningen.nl of 06 3326 0324

JASMIJN

Eenmaal per veertien dagen komt op maandagmorgen (9.30-11.30u) een groep van multicultureel vrouwencentrum Jasmijn in De Fontein bij elkaar. De groep van twintig vrouwen, met elkaar goed voor zo'n 12(!) nationaliteiten, wordt begeleid door beroepskracht Derya Baran Cucun.

Info: d.baran@jasmijn.info

FILMS IN DE FONTEIN

Iedere maand vertonen wij een boeiende speelfilm. Het onderwerp van de film wordt kort ingeleid en na afloop is er de mogelijkheid om na te praten. Om 19.00u start de film en een halfuur van tevoren staat koffie (en thee) klaar. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Data: 30 januari, 27 februari, 27 maart, 10 april, 22 mei en 26 juni

'LENTELICHT OP JE HERINNERINGEN' – DRIE MIDDAGEN AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Moe van regen, gure wind en kwakkelweer? Let op: het wordt lente! De vogels vullen de lucht met levenslustig gekwetter en speenkruid, bloesem en tulpen barsten naar buiten.

Ook de woorden willen uit de pennen vliegen, in zinnen en verhalen tot bloei komen. Tijd om te gaan schrijven over veerkracht, het wonder van Pasen en voorjaarswind door rommelzolders. En om vroegere gebeurtenissen in een nieuw licht te zetten. Schrijftalent is niet nodig en het gaat er niet om 'mooi' te schrijven. Door de inspirerende opdrachten en tips van schrijfcoach Robertine Romeny schrijven je verhalen zichzelf.

Data en tijd: dinsdag 25 maart, 1 en 8 april van 14.00 tot 16.30u

Aantal deelnemers: 5 tot 8 personen

Aanmelden: r.pruis@defontein.info

Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.

MEDITATIEVE VOORJAARSWANDELING

Aan het begin van de lente vieren we het verlangen naar het licht. Nu het weer langer licht wordt, willen we het liefst ieder straaltje zonlicht opvangen, de warmte voelen, de vogeltjes horen en de lente ruiken. De zon helpt niet alleen de natuur, maar ook onszelf om te ontkiemen of te openen en te groeien.

Op woensdagmiddag 23 april willen wij ons al wandelend laten inspireren. De wandeling start om 14.00u. De verwachting is rond 16.30u weer terug bij de kerk te zijn, met koffie en koek.

De tocht wordt begeleid door Hans Mulder. We verzamelen om 13.50u bij De Fontein, Eikenlaan 255. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

GEZAMENLIJKE IFTAR

Iftar is de maaltijd die moslims eten na zonsondergang tijdens de ramadan. Ramadan is de vastenmaand voor moslims. Het is een traditie om vrienden en bekenden uit te nodigen voor de iftar. Daarom willen wij, Hasret Tosun van Stichting De Noordelijke Horizon en buurtpastor Ruth Pruis, u uitnodigen voor een gezamenlijke iftar op vrijdagavond 21 maart in De Fontein. Deze iftar staat in het teken van ontmoeting, saamhorigheid en verbinding.

De inloop is vanaf 18.30, het programma start om 18.54 en eindigt rond 21.00u. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen en samen de iftar te nuttigen. In verband met de voorbereidingen vragen wij u om zich vóór maandag 17 maart aan te melden.

Kosten: geen, hulp bij het opruimen is uiteraard welkom.

Aanmelden: Hasret Tosun (contact@noordelijkehorizon.nl) of Ruth Pruis (r.pruis@defontein.nl)

BUURTTUIN DE FONTEIN

Op 28 september is de nieuw ingerichte tuin naast de kerk feestelijk geopend. Een tuin waar bezoekers van de kerk en uit de wijken van harte welkom zijn om even uit te rusten en te genieten van wat er groeit en bloeit. Natuurlijk heeft een tuin ook onderhoud nodig, en dat wordt gedaan door de tuingroep. In de winter is er even pauze, maar straks in de lente kunt u ons weer vinden in de tuin: elke dinsdag tussen 9.30 en 12.00u zijn we aan het werk. Zin om een keertje mee te doen of u aan te sluiten bij de tuingroep? Kom gezellig langs en doe met ons mee!

