

# de Fontein



VIEREN IN DE FONTEIN / PAG 2



BUURTKERK / PAG 3



BEZINNING EN BEZIELING / PAG 4



AFSTAND IN NABIJHEID  
NABIJHEID IN AFSTAND

Het is fijn om te zien dat De Fontein meer bekendheid heeft gekregen dankzij de vele contacten met mensen en organisaties in de buurt.

Door het coronavirus hebben we in het afgelopen voorjaar een aantal activiteiten moeten afblazen. Maar we beginnen het seizoen 2020-2021 met goede moed. Vieringen en doordeweekse activiteiten gaan weer van start, met inachtneming van de nodige maatregelen. Dat betekent o.a. kleinere groepen en aanmelding vooraf. In dit magazine treft u belangrijke informatie aan en een (beperkt) overzicht van het aanbod van activiteiten. Het is verstandig om regelmatig onze website te raadplegen voor actueel nieuws: [www.defontein.info](http://www.defontein.info).

We hebben allemaal ervaren hoe belangrijk het is om met elkaar verbonden te zijn. Anderhalve meter afstand van elkaar bewaren – het is soms lastig, maar onderlinge betrokkenheid en samenwerking hoeven zich hierdoor niet te laten lamleggen!

## OMZIEN NAAR ELKAAR

De Fontein wil een plek zijn waar mensen oog en oor hebben voor elkaar. Persoonlijke aandacht, oprechte betrokkenheid, de mogelijkheid om met een ander een deel van je levensverhaal te delen – daar heeft ieder mens behoefte aan.

In georganiseerde vorm krijgt dit omzien naar elkaar gestalte in het pastoraat. Ouderlingen, coördinatoren en contactpersonen vormen samen met de predikant en de kerkelijk werker een netwerk waarop ieder een beroep kan doen.

Wilt u bezoek, neem dan zelf per telefoon of mail even contact met een van hen op. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisopname, geboorte, huwelijk, etc. U kunt ook namen doorgeven van anderen die naar uw idee persoonlijke aandacht op prijs zouden stellen.

Daarnaast zijn er de inloopochtenden, waarop Ruth Pruis en ds. Marga Baas in De Fontein aanwezig zijn voor ieder die verlangt naar een luisterend oor. Zo nodig kunnen zij ook de diaconie inschakelen of doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening in de stad.



De Fontein is een levendige, open en oecumenisch gezinde geloofsgemeenschap met een warm hart voor de buurt.

Er is ruimte voor elkaars diversiteit. Iedereen is welkom ongeacht afkomst en geaardheid: jong en oud, zoekers en gelovigen, mensen die tijdelijk willen aanschuiven bij een van de activiteiten en regelmatige kerkgangers.

Als buurtkerk willen we in onderlinge samenwerking met anderen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en de leefbaarheid in dit deel van de stad. Naast de zondagse diensten kennen we een gevarieerd programma dat openstaat voor iedereen.

De Fontein kent een nauw samenwerkingsverband met de wijkgemeenten van De Bron en de Nieuwe Kerk. Alle drie horen zij bij de Protestantse Gemeente te Groningen.

“Mensen ontmoeten van allerlei slag”

Alie de Roos (buurtbewoonster)



Vooral de eerste vier weken van de corona-tijd heb ik als angstig beleefd. Ik miste de ontmoeting met anderen. Ik ben zo veel mogelijk elke dag naar buiten gegaan om een uur te wandelen. In het park stond alles volop in bloei, prachtig. Thuis ben ik ondanks mijn slechte zicht weer begonnen te handwerken – mijn ‘coronakleedjes’. En ik heb veel nagedacht over het leven dat achter mij ligt. Ik ben blij met de koffiemorgens in De Fontein; je treft er mensen van allerlei slag. Ik heb wel eens iets van huis meegenomen om het onderling gesprek te stimuleren – dat heb ik overgehouden van mijn vroegere vrijwilligerswerk.

Weet u welkom!





# VIEREN IN DE FONTEIN



## Zondagse kerkdiensten

De zondagse vieringen in De Fontein beginnen om 9.30 uur. Op de derde zondag van de maand houden we met De Bron en de Nieuwe Kerk een gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk (Nieuwekerkhof 1).

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de vieringen voorlopig nog beperkt toegankelijk. Voor actuele informatie en de mogelijkheid tot het reserveren van zitplaatsen wordt u verwezen naar onze website ► [www.defontein.info](http://www.defontein.info).

Het karakter van onze vieringen is 'oecumenisch protestants'; ze bewegen mee in het ritme van het kerkelijk jaar. Op de eerste zondag van de maand wordt de viering verzorgd door de werkgroep Vieringen o.l.v. gemeenteleden.

In de hal ligt een voorbedenboek. Wie dat wil kan daarin - op zondag of door de week - een gebedsintentie opschrijven. Deze intenties worden zondags bij de voorbeden betrokken.

Gemiddeld elke zes weken vieren we een dienst van Schrift en Tafel, waarbij gasten en kinderen van harte welkom zijn. De kerkdiensten zijn live en achteraf te volgen via ► [kerkromp.nl](http://kerkromp.nl) (alleen geluid) en via ► [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) (beeld en geluid).

## DOE-diensten

In het najaar van 2019 is vanuit de Nieuwe Kerk het initiatief genomen om samen met De Fontein en de Martinikerk diensten te organiseren met een hoog doe-gehalte, zowel voor volwassenen als voor kinderen. De bedoeling is mensen aan te spreken die slechts af en toe een viering bijwonen en hen te motiveren vaker mee te doen. We hopen dit project in het najaar van 2020 te kunnen oppakken en ten minste één keer een dergelijke dienst in het voorjaar van 2021 te organiseren. Raadpleeg onze website voor verdere informatie.

## Cantorij

Regelmatig verleent de cantorij van De Fontein onder leiding van José van Dijken medewerking aan de vieringen. De repetities vinden plaats op de dinsdagavond.

## Jong op zondag

Iedere eerste zondag van de maand wordt er gelijktijdig met de kerkdienst jeugdkerk gehouden. Elk jaar worden er een paar bijzondere kerkdiensten met kinderen en jongeren voorbereid.

## Schoonheid met een ziel

We hopen in het najaar weer een begin te kunnen maken met het programma "Schoonheid met een ziel", elke zondagmiddag om 17.00 uur in afwisselend de Nieuwe Kerk en de Martinikerk. In de Nieuwe Kerk wordt de eerste zondag van de maand een Cantatedienst en de derde zondag een Engelstalige Choral Evensong gehouden. In de Martinikerk vindt op de tweede zondag van de maand een Psalmvesper en op de vierde zondag een Jazzvesper plaats. Het programma vindt u op ► [www.schoonheidmeteenziel.nl](http://www.schoonheidmeteenziel.nl).

## Zorgcentra

In de Zorgcentra De Es, de Platinaflat, 't Blauwbörgje en De Veldspaat worden geregeld kerkdiensten gehouden. In Bernlef vinden wekelijks vieringen plaats. Vanwege het coronavirus zijn deze diensten stopgezet; ze worden hervat zo gauw dit verantwoord is.

## Doop- en trouwdiensten

Voor afspraken over doop- en trouwdiensten kunt u contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas. Ook andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw kunnen in De Fontein worden gezegend.

## Uitvaarten

Bij een overlijden kunt u contact opnemen met het Meldpunt Uitvaarten, tel. 050 2053330.

U wordt dan zo gauw mogelijk doorverbonden met ds. Marga Baas en een van de leden van de uitvaartgroep. In overleg met hen kunnen afspraken gemaakt worden over de uitvaart.

Hebt u behoefte aan pastorale begeleiding bij ziekte en overlijden, dan kunt u rechtstreeks met ds. Marga Baas bellen of mailen.

*"Samen tot bloei komen"*

**Rian Wesseling**  
(teamleider Together Huiswerk)



Het afgelopen jaar heeft De Fontein haar deuren geopend voor Together Huiswerk. Ook komend jaar mogen wij weer te gast zijn. Als teamleider mag ik mij inzetten voor dit project. Samen met onze vrijwilligers gaan de kinderen van Together Huiswerk aan de slag met lezen, taal of rekenen. In de hal spreekt een gespreksleider, onder het genot van een kopje koffie of thee, met ouders over onderwijs en opvoeding.



Het is ontzettend mooi om te zien dat we samen tot bloei komen. We zijn De Fontein dankbaar voor de ruimte die ze ons bieden om dit mogelijk te maken.



*"Durf te vragen!"*

**Hessel Boersma**  
(ouderling Pastoraat)



Ouderling Hessel Boersma zet zich enthousiast in. Maar... "Hoe weet je wat er bij mensen speelt en kun je echt meeleven? Hoe onderhoud je contact?" Hij zet zich in -samen met anderen- voor de verbeterde website, (digitale) gemeentebrief en facebookpagina. "Ineens wordt duidelijk waar internet goed voor is. Gezien het uitgedijde 'e-mailbestand wijkleden' wordt dit prima opgepakt!" Maar er gaat niets boven een persoonlijke ontmoeting! "Toen bezoek niet mogelijk was, bezorgde ik bij leden in mijn wijk een kaartje met groet en mijn telefoonnummer. Zo komt het tot pastorale gesprekken; of praktische hulp om iemand met de digi-kerkdienst te verbinden; of worden wandelmaatjes aan elkaar gekoppeld. Zijn motto?: "Durf te vragen!"



# Buurtkerk

## Inloopochtenden en loket levensvragen

Elke woensdagmorgen staat tussen 10.00 en 12.00 uur de deur van De Fontein voor iedereen open, ook tijdens vakanties. Een persoonlijk gesprek, een kopje koffie, kunst bekijken, naar orgelmuziek luisteren, een kaars aansteken of rustig mediteren - het kan allemaal. Ook kunt u een kijkje nemen bij de weggeefkast of iets inbrengen voor de voedselbank. Hebt u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u terecht bij ds. Marga Baas of bij Ruth Pruis.

## Ruil- en weggeefkast

Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar waarvan het jammer is om ze weg te gooien? U kunt ze kwijt in de ruil- en weggeefkast in de hal van De Fontein, waar anderen ze gratis kunnen meenemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen. U kunt brengen en halen tijdens de inloopochtenden.

## Films in De Fontein

Iedere maand vertonen wij twee boeiende speelfilms, één op de dinsdagmiddag om 14.00 uur en één op donderdagavond 19.30 uur. Het onderwerp van de film wordt kort ingeleid en na afloop is er de mogelijkheid om na te praten. Een halfuur van tevoren staan koffie en thee klaar.

📅 8 september - Amour (2012), 24 september - Steel Magnolias (1989), 13 oktober - Bonhoeffer: Agent of Grace (2000), 29 oktober - The Story of the Weeping Camel (2003), 10 november - Woodlawn (2015), 26 november - The Help (2011) en 8 december - Loving Vincent (2017)

## Wandelen met aandacht

Iedere derde dinsdag van de maand maken we van 14.00 tot 16.30 uur een wandeling met een eigen thema. De wandelingen variëren in lengte van 6 tot 10 kilometer.

📅 15 september, 27 oktober, 17 november en 15 december

## Brei- en haakclub

Na een succesvol eerste jaar pakken wij vanaf woensdag 16 september de draad weer op. Om de week komen wij op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur samen in De Fontein om te breien en haken voor diverse goede doelen. Ben of ken jij iemand die hier zijn steentje wel aan bij zou willen dragen, neem dan vooral contact op!

📅 16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december

## Schrijfochtenden

### 'Oud(er) worden kan altijd nog'

Onder begeleiding van biografisch coach Robertine Romeny gaan wij in kleine kring op weg naar de volgende levensfase. Je krijgt schrijfofdrachten om je zegeningen en leermomenten van vroeger op te halen en die te verbinden met je leven nu. Bezinnend waar nodig, bruisend waar het kan!

📅 22 september en 6 oktober, 10:00 tot 12:30 uur

© Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.

## Fotograferen in De Fontein

We organiseren dit seizoen een drietal workshops fotografie. Het maakt niet uit of je over geavanceerde apparatuur beschikt of foto's maakt met een mobieltje. We werken thematisch. Eerdere onderwerpen waren bijvoorbeeld 'Stilte', 'Glas' en 'Licht'. We geven tips door en inspireren elkaar. Per keer kijken we naar mogelijkheden om het gemaakte werk te exposeren.

📅 De eerste keer is op zaterdagmorgen 3 oktober om 9.30 uur in De Fontein met als thema 'Vrijheid'. De twee overige workshops zullen plaatsvinden in januari en april 2021.

👤 Informatie en opgave bij Auke Faber (aukefaber@live.nl) of

Dikkie van Dommelen  
(dikkievandommelen@hotmail.com)

## Buurtsoep

Met ingang van 7 oktober 2020 is er iedere eerste woensdagmorgen van de maand tussen 12.15 en 13.30 uur gelegenheid om te genieten van een heerlijke zelfgemaakte soep.

## Aan de slag met Facebook

Facebook is het populairste sociale netwerk op dit moment. Door veel mensen wordt het gebruikt om met elkaar in contact te komen. In samenwerking met Pieter Houwing organiseren wij twee bijeenkomsten over het gebruik hiervan.

📅 Dinsdagochtend 20 oktober en 3 november, van 10.00 tot 12.00 uur

© Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

## Allerzielen:

### voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op maandag 2 november is de kerk van 10.00-19.00 uur open voor gemeenteleden en buurtbewoners om een kaarsje aan te steken voor een dierbare overledene.

## "Spreek smakelijk!"

Na een geslaagde eerste editie gaan wij op donderdagavond 5 november, van 17.00 tot 19.30 uur, weer aan tafel in gesprek met elkaar. 'Spreek smakelijk' is een diner waarbij in kleine kring wordt gesproken over van te voren aangekondigde onderwerpen. Het thema van onze komende avond luidt: 'De kracht van relaties'.

Gespreksleiders: Riny van der Molen en Ruth Pruis

© Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom

## Kunst in De Fontein

Het hele jaar door wordt in De Fontein beeldende kunst tentoongesteld - van olieverfschilderijen, aquarellen, litho's, tekeningen en foto's tot textiele werkvormen en installaties. Om de zes tot acht weken is er nieuw werk te zien. Regelmatig zijn er rondleidingen met de kunstenaar. Op de tafel in de hal is achtergrondinformatie te vinden over de makers en hun werk. In de maand oktober hebben we de bijzondere reisexpositie Bonhoeffer75 in huis: schilderijen van Jeltje Hoogenkamp bij liederen en gebeden van de theoloog Dietrich Bonhoeffer die 75 jaar geleden vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd vermoord.

## Concerten

Enkele malen per jaar worden er rondom het Mense Ruiters orgel in De Fontein concerten georganiseerd, meestal op de zondagmiddag om 16.00 uur. Voor actuele informatie: zie Kerk in Stad, de affiches in de kerk en onze website:

► [www.defontein.info](http://www.defontein.info)

## Kerstmarkt

Op zaterdag 12 december is er van 10.00 - 14.00 uur in de hal van De Fontein weer een gezellige en sfeervolle kerstmarkt. Een greep uit wat er allemaal te doen is: er zijn prachtige kerststukken en mooie kerstartikelen te koop, er worden heerlijke oliebolletjes gebakken en een goede fotograaf zet u graag op de foto. Voor de kinderen is er de grabbelton en touwtje trekken. Rookworsten zijn te winnen met het hutspotspel. Natuurlijk is er ook genoeg te eten en te drinken en er wordt gemusiceerd. De gehele opbrengst gaat naar ons diaconaal project.

## 👤 Info en opgave

*In opvolging van de RIVM-richtlijnen dient ieder zich van te voren op te geven voor bovenstaande activiteiten. Hiervoor neemt u uiterlijk twee dagen van tevoren contact op met, waar geen mailadres vermeld staat, Marga Baas (marga.baas@home.nl) of Ruth Pruis (r.pruis@defontein.info).*

"De deuren  
wijd open"

**Marga Baas (predikant) en  
Ruth Pruis (kerkelijk werker)**

Door de coronacrisis zijn wij ons nog meer bewust geworden van de betekenis van De Fontein als een plek die mensen de mogelijkheid biedt zowel om op adem te komen en te verstillen als om anderen te ontmoeten. We hebben bepaalde activiteiten moeten stopzetten, maar we hebben aangepaste digidiensten gehouden en de deuren van de kerk door de week wijd opengezet voor wie maar binnen wilde lopen. Gelukkig kunnen we hoopvol aan het nieuwe seizoen beginnen. We kijken ernaar uit elkaar en anderen hier weer te kunnen ontmoeten, zodat we samen gestalte kunnen geven aan wat ons voor ogen staat: buurtkerk zijn.



# Bezinning & bezieling



Pinksterchallenge

## Rondom 30

Heb je behoefte aan contact met leeftijdgenoten en zou je met hen van gedachten willen wisselen over geloof en spiritualiteit, de betekenis van Bijbelverhalen, de dilemma's waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt, dan is deze gespreksgroep misschien iets voor jou. De ontmoetingen vinden plaats bij deelnemers thuis.

**CONTACTPERSOON** Victor Jaspers (v.g.jaspers@gmail.com).

## Bijbel op donderdag: Parabels

Bij zijn onderricht vertelde Jezus graag gelijkenissen of parabels. Sommige zijn buitengewoon populair geworden. Wie kent niet de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? We gaan een aantal gelijkenissen uit het Nieuwe Testament met elkaar lezen en bespreken. Hoe zijn de gelijkenissen van Jezus in het verleden uitgelegd en op welke manier hebben kunstenaars ze verbeeld? Wat hebben ze ons vandaag te zeggen?

**DATA** 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november 2020; 14 januari, 28 januari, 11 februari en 25 februari 2020.

**TIJD** 14.30-16.30 uur

**PLAATS** De Fontein, Eikenlaan 255

**INFO EN OPGAVE** Marga Baas (marga.baas@home.nl).  
Maximum aantal deelnemers: 10

## Gespreksgroep op de woensdagmorgen

Iedere eerste woensdagochtend van de maand komen we van 10.15 uur – 12.00 uur in de predikantenkamer bij elkaar om te praten over geloof en samenleving en alles wat ons bezig houdt. De onderwerpen worden bepaald door de deelnemers zelf. We bespreken soms ook een gedicht, een liedtekst of een gedeelte uit de Bijbel. Daarnaast proberen wij zorg te dragen voor de mensen die extra aandacht nodig hebben. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter, maar ze zijn ook gewoon gezellig.

De groep wordt begeleid door Anneke Helder, coördinator pastoraat van een deel van de wijk Paddepoel.

**INFO EN OPGAVE** Anneke Helder, anneke@helder-advies.nl,  
06 45758563 of 050 3189404



*“Spreek smakelijk!”*

**Evert Bosscher**  
(vrijwilliger/fijnproever)

Samen eten, praten en koken; in eerste instantie denk je wellicht 'wie doet dit nou niet (dagelijks)?', maar verbinding zit hem in de kleine dingen.

Bovendien geven wij met 'Spreek smakelijk' een andere, hopelijk verdiepende draai aan dit 'samen eten'.

Als ouderling van de Nieuwe Kerk kwam ik via een ander project met Ruth Pruis in contact. Sindsdien draai ik samen met Riny van der Molen met veel plezier mee in het 'Spreek smakelijk'-project. Samen denken we een menu uit dat ik op de dag zelf bereid. Riny en Ruth kunnen zich dan richten op de gesprekken aan tafel. In verband met Corona kon onze laatste avond helaas niet doorgaan, maar donderdagavond 5 november mogen wij weer. Ik kijk ernaar uit!

*“Iets doen aan ongelijkheid!”*

**Sita van Putten**  
(lid werkgroep Diaconaat)



Ook dit jaar doen we mee aan het project 'Vakantietasjes' van Kerk in Actie. Veel kinderen in met name de Noordelijke wijken van Groningen leven in armoede. Voor kinderen die niet met vakantie kunnen, hopen we 130 tasjes te vullen, die uitgedeeld worden via Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen. Ik vind het erg fijn om hieraan mee te werken. Door mijn werk als peuterleidster zie ik dat er veel ongelijkheid is hoe kinderen opgroeien. Het voelt fijn om als (buurt)kerk aan kinderen die het minder goed hebben een extraatje te geven, het past ook goed bij onze taak als diaconie. En de gemeente staat achter de actie, blijkt uit het succes. Daar word ik heel blij van!

## DIACONAAL PROJECT

### Kansen voor vrouwen in Burkina Faso

We hebben een nieuw diaconaal project: Bianca Couture. Het is een opleidingscentrum voor kleermaaksters in de hoofdstad Ouagadougou in Burkina Faso.

De meisjes en jonge vrouwen die deze driejarige opleiding mogen volgen hebben vaak al een bewogen leven achter de rug. Wij willen hen helpen met een starterskit (€ 250), zodat zij na hun opleiding zelfstandig kunnen werken. Denk hierbij o.a. aan een naaimachine, een strijkijzer en scharen. Met dit basisgereedschap ontvangen zij perspectief op een menswaardige toekomst. Ook De Bron en de Nieuwe Kerk gaan zich voor Bianca Couture inzetten. U kunt dit project persoonlijk ondersteunen door een gift over te maken op rekening NL45INGB0003208649 van de werkgroep diaconaat onder vermelding van Bianca Couture.

#### COLOFON



#### REDACTIE

Marga Baas, Wim van Dommelen,  
Jaap Medema, Ruth Pruis, Henk van Putten  
VORMGEVING [www.studiosalto.nl](http://www.studiosalto.nl)  
DRUKWERK Zalsman Groningen B.V.



## Adressen

**Kerkgebouw**  
De Fontein  
Eikenlaan 255  
9741 EZ Groningen  
050 5731188  
defontein.info  
de.fontein@home.nl

**Kerkmeester**  
Dick Dijkstra  
050 5772513  
dickdijk@home.nl

**Predikant**  
ds. Marga Baas  
050 5798508 / 06 20977769  
marga.baas@home.nl

**Kerkelijk werker**  
Ruth Pruis  
06 17984737  
evaruthpruis@gmail.com

**Contactpersoon Kerkenraad**  
Jaap Medema  
050 5713278  
jaapmedema43@gmail.com

**Contactpersoon Diaconaat**  
Hilbert Annen  
050 5719703  
h.annen@telfort.nl

**Kerk in Stad**  
[www.kerkinstad.nl](http://www.kerkinstad.nl)

Protestantse wijkgemeente  
**De Fontein**