

Gemeentebrief 12

Wijkgemeente De Fontein



Laatste brief

Vanaf het begin van de coronatijd, half maart 2020, hebben we als wijkkerkenraad via de gemeentebrief met velen van u het contact proberen te onderhouden – naast de andere beschikbare middelen als KerkinStad, de zondagsbrief, onze [website](#) en [facebook](#). We hebben gemerkt dat dit door u op prijs is gesteld. Toch hebben we besloten om met de verspreiding van de gemeentebrief te stoppen. Dit is (voorlopig) de laatste. Voor wie niet digitaal vaardig is, bestaat er wel een alternatief. Wie graag regelmatig op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van De Fontein, kan aangeven dat hij/zij de papieren zondagsbrief wenst te ontvangen, die wekelijks verschijnt. (De digitale versie staat vanaf vrijdag op onze [website](#)). Daarin vindt u soortgelijke informatie, aangevuld met de rubriek 'Meeleven' (pastorale informatie). Als u belangstelling daarvoor heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de scriba Jaap Medema ([Email](#) of T: 5713278).

Pastorale zorg

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

ds. Marga Baas (T: 050-5798508/06 20977769 of [Email](#))

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of [Email](#))

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of [Email](#))

Ruth Pruis (T: 06 17984737 of [Email](#))

Aanmelding voor de kerkdiensten in De Fontein

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een kerkdienst in De Fontein. Wel is het nodig u vooraf aan te melden. Dat geldt voor kerkgangers en voor alle medewerkers aan de dienst. We houden als maximum aantal 60 kerkgangers aan, met daarnaast nog plaatsen voor de medewerkers.

Aanmelding kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag via de website van De Fontein of door per telefoon of mail even contact op te nemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of [Email](#))

Als u deelneemt aan een kerkdienst in De Fontein, wilt u dan zelf uw **eigen liedboek** vanuit huis meenemen?

Hoe kunt u de digidiensten thuis volgen?

U kunt de diensten vanuit De Fontein op twee manieren thuis meemaken. Via [kerkomroep.nl](#) kunt u de dienst beluisteren (alleen geluid). Via [kerkdienstgemist.nl](#) kunt u de dienst met geluid en beeld volgen.

In de aankondiging van de diensten op de [website](#) van De Fontein (onder het kopje zondagsbrief en orde van dienst) vindt u een directe verwijzing naar beide links. Helpt u hulp nodig om digitaal de weg te vinden? Neemt u dan contact op met Hessel Boersma of Ruth Pruis (gegevens hierboven).

Open kerk op maandag en woensdag

In de afgelopen maanden was de kerk op drie ochtenden in de week open voor ieder die behoefte had aan een gesprek met Ruth Pruis of Marga Baas. Met ingang van maandag 31 augustus is De Fontein twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag tussen 10.00-12.00 uur. Alleen op woensdag is er gezamenlijk koffiedrinken. Beurtelings zijn de kerkelijk werker en de predikant voor u beschikbaar.

Gemeenteberaad 13 september

Zondag 13 september na afloop van de kerkdienst houden we een gemeenteberaad. Daarin zal het beleidsplan voor de toekomst van De Fontein worden gepresenteerd; de wijkkerkenraad stelt uw reacties op prijs. Daarnaast komen er nog enkele belangrijke zaken aan de orde, zoals de voortgang van de besprekingen over het kerkgebouw, het afscheid van ds. Marga Baas volgend jaar september en de [vacatures](#) in de wijkkerkenraad (voorzitter, kerkrentmeester en scriba).

Start brei-en haakclub; wol en vrijwilligers gezocht!

Vooralsnog start de brei- en haakclub midden september weer. Om de week komen wij op woensdagmiddag 14.00 uur in De Fontein samen om onder het genot van een kopje koffie/thee te haken en breien voor het goede doel: 16 september, 30 september, 14 oktober en 28 oktober. In eerste instantie zouden wij graag weer, net als vorig jaar, sjaals en wanten willen breien voor de kinderen uit de buurt die dat straks, na de zomer weer nodig zullen gaan hebben. Hiervoor zoeken wij niet alleen vrijwilligers, maar ook wol. Ben of ken jij iemand die hier zijn steentje wel aan bij zou willen dragen, neem dan vooral contact met ons op! Dat kan via de [mail](#) of telefonisch (06-17984737). Wij horen het graag.

Schrijfochtenden 'Oud(er) worden kan altijd nog'

Onder begeleiding van biografisch coach Robertine Romeny gaan wij in kleine kring op weg naar de volgende levensfase. Je krijgt schrijfpoddrachten om je zegeningen en leermomenten van vroeger op te halen en die te verbinden met je leven nu. Bezinnend waar nodig, bruisend waar het kan!

Aantal deelnemers: 5 tot 8 personen

Data: 22 september en 6 oktober

Tijd: 10:00 tot 12:30 uur (De Fontein – Eikenlaan 255 te Groningen)

Aanmelding via [mail](#)

Films in De Fontein - de maand september

-Op dinsdagmiddag 8 september (14.00 uur) draait de Franse film 'Amour'(2012). We worden deelgenoot van de laatste levensperiode van Georges en Anne, die samen in een appartement in Parijs wonen. Hun bestaan verandert radicaal als Anne getroffen wordt door een herseninfarct.

-Op donderdag 24 september (19.30 uur) draait de comedy-drama 'Steel Magnolias (1989), die ons een inkijkje geeft in het leven van een aantal Amerikaanse vrouwen in het zuiden van de VS, allen bezoeksters van dezelfde kap- en schoonheidssalon. In hun omgaan met verdriet en gemis blijken ze sterk en krachtig te zijn.

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.

Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – [mail](#) – 06-17984737. Max. aantal: 10.

Bijbel op donderdag: Parabels

Als Jezus zijn boodschap van Gods scheppende en bevrijdende nabijheid wil overbrengen, vertelt hij graag gelijkenissen of parabels. Sommige zijn buitengewoon populair geworden. Wie kent niet de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Jezus deelt deze voorliefde voor parabels met de latere joodse rabbijnen die ook gebruik maken van deze bijzondere vertelvorm. Herkenbare gestalten en voorbeelden uit het dagelijkse leven krijgen in deze beeldende verhalen een verrassende wending, die ons prikkelt en aan het denken zet. We gaan een aantal gelijkenissen uit het Nieuwe Testament met elkaar lezen en bespreken. Wat hebben ze ons vandaag te zeggen?

Data: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november 2020; 14 januari, 28 januari, 11 februari en 25 februari 2021 – telkens van 14.30 -16.30 uur. Max. aantal deelnemers: 9. Informatie en opgave: Marga Baas [Email](#).

Alternatieve workshop fotografie

Op 3 oktober zou er weer een workshop fotografie plaats vinden in de Fontein. Als gevolg van de beperkingen die nog steeds gelden i.v.m. corona, is ervoor gekozen om die op een alternatieve manier te laten plaats vinden. Het thema is "75 jaar bevrijding". Hoe doe je mee? Maak een foto over dit onderwerp en stuur die tussen 3 en 10 oktober a.s. op via de [Email](#).



Vergif die Liebe nicht!

Zo heeft de Duitse kunstenaar Hans Thomann dit werk genoemd.

We zien een bebaarde man die zichzelf en anderen beschermd tegen het coronavirus. Maar wat hij maar amper duidelijk kan maken, vertellen de sporen op zijn mondmasker – tekenen van liefde, aandacht en genegenheid.

Er zijn telkens weer vele manieren te bedenken om anderen te laten weten: je bent niet alleen!.

Een hartelijke groet van de wijkkerkenraad, Ruth Pruis en Marga Baas.



Facebook



Website De Fontein

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u hessel.boersma@gmail.com toe aan uw adresboek.

