

Startzondag

De Bron, De Fontein, De Nieuwe Kerk

DIT BROZE BESTAAN



Zondag 20 september 2020 in de Nieuwe Kerk
De eerste zondag van de herfst

Aan deze dienst werken mee:

Voorganger: ds. Marga Baas

Eerste ouderling: Gerard AB

Eerste diaken: Jaap Medema

Lector: Josha Veger

Kindernevendienstgroep

Organist en pianist: Mannes Hofsink

Fluit: Ingeborg Kroon

Zanggroep: Linda Rijks, Ankie Esenkbrink, Martien Zijlstra

OM TE BEGINNEN

Orgelspel Prélude uit de 1e Cellosuite - J.S.Bach

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Bemoediging en drempelgebed

o Onze hulp is de naam van de ENE

g de Schepper van hemel en aarde

0 Als zekerheden ons ontvallen

en we bezorgd zijn over de toekomst,

herinner ons dan aan uw Naam:

Ik zal er zijn.

**g Overwin onze zorg en vrees
door uw aanwezigheid.**

De kaarsen worden aangestoken

Voorzang Hij die gesproken heeft LB 362



1 Hij die ge-spro-ken heeft een woord dat gáát,



eén tocht door de woes-tijn, een weg ten le - ven,



eén spoor van licht dat als een hand-schrift staat



te - gen de zwart-ste he-mel aan-ge-schre - ven:



Hij scheidt ons hier een nieu-we da-ge-raad,



Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet be-ge - ven.'

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
 die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
 die ons uit angst en doem heeft weggetild
 en ons tot hier op handen heeft gedragen;
 Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
 vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
 Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
 Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
 uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
 Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
 dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

KYRIE EN GLORIA

Gebod om ontferming

Voorzang Kyrie eleison LB 301d

1 Ky - ri - e, Ky - ri - e, Ky - ri - e e - lei - son,
 2 Chri - ste, Chri - ste, Chri - ste e - lei - son,
 3 Ky - ri - e, Ky - ri - e, Ky - ri - e e - lei - son,
 Ky - ri - e e - lei - son, e - le - i - son!
 Chri - ste e - lei - son, e - le - i - son!
 Ky - ri - e e - lei - son, e - le - i - son!

Voorzang Wij moeten Gode zingen LB 713 vers 1, 3, 5

1 Wij moe-ten Go-de zin-gen
hal-le - lu-ja,
om al-le goe-de din-gen
hal-le - lu-ja,
al zijn wij vreem-de - lin-gen
in schan-de en in scha,
Gij zendt uw ze-ge - nin-gen
hal-le - lu-ja.

Liedboek Online

Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

RONDOM DE VERHALEN VAN GOD EN MENSEN

Verhaal van Mirjam en Micha

Voorzang Lied van Mirjam en Micha



Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,
wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.
Van ge - lo - ven word je blij.
Hier hoort ie - der kind er - bij.
Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
Steek het klei - ne licht - je aan,
kom je mee, wij mo - gen gaan.

Ervaringen van gemeenteleden

Onzekerheid, kwetsbaarheid en hoop

Voorzang Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild LB 920



1 Gij hebt, o God, dit bro - ze bestaan ge-wild,
hebt bo-ven 't na-me-lo - ze mij uit - ge-tild, - Ledboek Online

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborg in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Lezing Daniel 1

Voorzang Psalm 121

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar zal komen mijn hulp?
Mijn hulp is van bij de Heer,
de Maker van hemel en aarde.

Niet geve Hij je voet aan wankeling prijs,
niet sluimeren zal je bewaarder.
Nee, nooit sluimert, nooit slaapt
die Jisrael bewaart.

De Heer is je bewaarder,
de Heer is je schaduw aan je rechterhand.
Overdag zal de zon je niet steken
noch de maan in de nacht.

De Heer zal je bewaren voor alle kwaad,
je ziel zal Hij bewaren.
De Heer bewaart je gaan en je komen
van nu tot eeuwig toe.

Lezing Matteus 6, 25-34

Gezongen acclamatie

Glorie aan de Vader en de Zoon en de adem van de Geest
als in den beginne
zo nu en altijd
tot in Gods Koninkrijk. Amen.

Overweging

Piano en fluit 'To the roses' - Wilhelm Peterson Berger

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen en collecte

Gaven

- 1^e Collecte: Wereldwijd-versterk de kerken
- 2^e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is,
zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk
verdeeld worden.

Dankgebed

Voorbeden en stil gebed

Tot u bidden wij:

allen: **'Goede God, hoor ons bidden'**

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN

Woorden van zending en zegen

Voorzang Zolang er mensen zijn op aarde LB 981



1 Zo - lang er men-sen zijn op aar - de,
zo - lang de aar - de vruch-ten geeft,
zo - lang zijt Gij ons al - ler Va - der,
wij dan-ken U voor al wat leeft.

Liedboek Online

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gi zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zomerdagje is de opvolger van Alledag. Miniatuurtjes om de lezer een hart onder de riem te steken in Corona tijd. Nu twee keer in de week: op dinsdag en op vrijdag.

11 september 2020

Afgelopen week kwam ik na lange tijd weer mijn postzegel verzameling op het spoor, wat resulteerde in een avond bladeren door prachtige collecties postzegels van landen, dieren, bloemen etc. Als kind heb ik veel verzameld, van postzegels tot Diddl en van stickers tot gedroogde bloemen voor mijn herbarium. Om vervolgens uren door mijn albums te bladeren vol enthousiasme over die unieke postzegel of het verhaal achter die ene bloem. Tegenwoordig verzamel ik niet meer zo veel, als je mijn groeiend garderobe, theologische lectuur en mijn collectie sauzen, kruiden en specerijen niet meerekent.

Tegelijk verzamelen we als mens volgens mij voortdurend. We verzamelen ontmoetingen, verhalen, levenslessen en ervaringen. Zowel positief als negatief. Sommige stoppen we het liefst zo ver mogelijk weg, maar anderen halen we zo vaak naar boven als het maar kan. Sommige zijn heel persoonlijk, anderen delen we graag met anderen. Maar hoe het ook zij, het verzamelen van die ervaringen en herinneringen of het delen daarvan maakt dat we groeien en het vergroot ons verstaan. Ze helpen ons te relativeren of verdiepen juist onze verbinding met de ander.

We kunnen niet zonder verzamelingen, en tegelijk dragen ze altijd het risico met zich mee dat we er in blijven hangen of dat we alleen nog maar bezig zijn met wat nog mist. Dat kan problematisch worden wanneer dit betekent dat we niet meer kunnen genieten van het hier en nu. Maar is diepe vreugde tegelijk juist niet vaak te vinden in de herinnering aan iemand of in het toeleven naar iets?

En is dat ook niet net zo in het geloof? Ook in ons leven en geloof kunnen we niet zonder eerdere ervaringen die ons doen vertrouwen of zonder de beloften die ons doen hopen. Wat dat betreft kunnen we in ons eigen geloof of als geloofsgemeenschap ook niet zonder het verzamelen van getuigenissen, ervaringen, wijsheden en voorbeelden uit ons eigen leven en uit de generaties voor ons. De twijfels en getuigenissen van de psalmschrijvers, de wijsheden van de kerkvaders, maar ook de fouten die door de kerk gemaakt zijn. Want als er een verzameling divers is dan is dat wel de verzameling aan teksten of ervaringen die we in de Bijbel tegenkomen of de verzameling die kerk heet. Meer nog, het is een verzameling die (gelukkig) nog steeds groeit. In onze verzamelde diversiteit als mensen, door generaties en culturen heen, groeien we steeds meer toe naar de volheid van Christus.
ds. Tirtsa Liefding

15 september '20

Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, Zoon en heilige Geest
Zoals het was in de beginne
zo zij het thans en voor immer
tot in de eeuwen der eeuwen
Amen

Ik ben in de Abdij van Egmond. Ze is een constante in mijn leven geworden. Eén keer per jaar terugkeren op een plek, die voor het oog weinig verandert, helpt te ontdekken wat er in jouw eigen leven in dat jaar is veranderd. Het ene jaar blijft het bij de constatering dat je weer een jaartje ouder geworden bent, het andere jaar is er tijd om ingrijpende veranderingen te doorvoelen en te overdenken. In de Abdij blijven de zelf gemaakte jam van vruchten uit de eigen tuin én de lofverheffing aan het eind van elke psalm in de gebedsdiensten.

Er is een broeder overleden. Er is een broeder verhuisd naar een andere gemeenschap. Er is er een die afscheid genomen heeft van het monastieke leven. De gemeenschap is ouder en fragieler geworden. Het is de tweede keer in al die jaren dat ik denk: 'Zullen ze het redden?' Ik hoop het zo. Ik wil zo graag dat er plekken blijven die niet veranderen. Waaraan moet ik mij anders meten? 'Zoals het was in de beginne / zo zij het thans en voor immer.'

Boven het altaar in de ruimte hangt de gekruisigde Christus. Je kunt er niet omheen kijken. Qua kwetsbaarheid gaat de gemeenschap steeds meer op hem lijken. Dat schijnt ook onze roeping te zijn. Maar mooi is anders. Hij heeft het trouwens wel in zich om te blijven, ook al lijkt het toch echt einde verhaal voor hem. De Vader en de Geest laten hem niet los. Mocht de gemeenschap in Egmond ooit opgeheven moeten worden, dan vindt hij wel weer andere kwetsbare mensen om gemeenschap te stichten.

Ds. Evert Jan Veldman



ZONDAGSBRIEF 20 SEPTEMBER 2020

1^e collecte: Wereldwijd: Versterk de Kerk!

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio's.

De 2^e collecte wordt besteed aan het Stedelijk kerkenwerk.

Bij de uitgang van de kerk staan schalen waarin u uw gaven kunt deponeren.

NIEUWS UIT DE NIEUWE KERK

zondag 27 september 09:30 - 11:00 vieren we met elkaar de doop van Ruben Bloemhof en Homan Shayesteh!

Voorganger tijdens deze dienst is ds. Tirtsa Liefing en de muzikale begeleiding is o.l.v. Mannes Hofsink.

De bloemen uit de kerk gaan als groet en felicitatie naar Homan Shayesteh. Ook gaat een bos bloemen naar mevrouw J. Westra-Faber, ter bemoediging vanuit de Nieuwe Kerk. De dames Hekert en Reinders krijgen bloemen vanuit De Fontein.

Er is vanmorgen kinderoppas. Dit wordt verzorgd door Eleen Jorritsma en Marjolein de Goede.

Ook is er kinderdienst, deze wordt geleid door Janna en Tina.

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 0646696542. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website - Lief en Leed : gegevens (beveiligd)

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

Hebt u vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org

Bijwonen kerkdiensten

Om een dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden. Op de website van de Nieuwe Kerk vindt u In de berichten voor elke dienst een aanmeldformulier. U hoort dan van de coördinator of ouderling van dienst als u kunt komen.

Mensen die geen mogelijkheid hebben het formulier in te vullen kunnen bellen met Albert Joosse telefoon 06-32142354.

Er is plaats voor 100 mensen. Aanmelden kan tot zaterdag 19 september, 12 uur 's middags.

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM: tussen verschillende huishoudens zijn plaatsen in de kerk op minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Coördinatoren wijzen u uw plek en geven na afloop ook aan wanneer u de kerk kunt verlaten. Let a.u.b. op de looproutes. Er wordt voorlopig niet door de gemeente gezongen. Uw jas mag u aanhouden. Bij de ingang vraagt de coördinator naar uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Hebt u klachten, blijf dan thuis.

We wensen u in alle opzichten het goede toe.

OPEN KERK OP DONDERDAG.

De voordeur van de Nieuwe Kerk weer open en ieder kan vrijelijk (zonder afspraak) de kerk binnengaan.

Van 10:00 uur 's morgens tot 16:00 uur 's middags. Er brandt een kaars, er staan bloemen en er klinkt muziek. Velen hebben de gesloten kerk als een gemis ervaren hebben en zien nu uit naar het moment om weer binnen te kunnen gaan om even plaats te nemen, wellicht op de vertrouwde plek, voor een rustmoment en een ontmoeting met de Heer.

De "Inloop op donderdag" heeft dus een iets ander karakter gekregen: het accent lag eerder op ontmoeting, ook met elkaar, nu is het verschoven naar bezinning. De hoofdingang is open. Bij binnenkomst is men verplicht naam en e-mail te noteren op een bij de ingang klaarliggend papier. Ook wordt er gevraagd of men coronaklachten heeft. Deze verplichting staat aangegeven. Daarbij staat vermeld dat de gegeven informatie uitsluitend beschikbaar gesteld zal worden voor het doel: corona bestrijding.

Zoals gezegd ligt het accent op bezinning. Voor gesprekken zijn op de donderdagen Evert Jan en Tirtsa in de consistorie of kosterwoning aanwezig. (voor tijdstippen zie elders in deze zondagsbrief, de website van de NK en de KiS).

De bezoekers daar komen op afspraak. Ze lopen ook via de hoofdingang naar binnen. Het is duidelijk dat deze opzet ruimschoots voldoet aan de eisen die het RIVM stelt. Een aantal van ons moet extra opletten maar wij denken dat juist de grote ruimte en het afstand houden een zeer acceptabele situatie oplevert. Nogmaals: we zijn verheugd dat we weer naar onze kerk kunnen, naar het huis van de Heer, gebouwd van steen en hout, samengevoegd door de onderlinge liefde (Augustinus).

Tjitske en Gerrit (0629331769 en 050-3185765)

Ontmoetingen in de Nieuwe Kerk

Ook in dit nieuwe seizoen staat de kerk op donderdag weer voor u open (van 10:00-16:00 uur). Gewoon om even binnen te wandelen, te luisteren naar muziek of in stilte te zitten of een boek te lezen.

In de komende maanden is er ook opnieuw de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Iedere donderdag om tien uur is ds. Evert Jan Veldman of ds. Tirtsa Liefthing aanwezig en praten we samen door a.d.h.v. een Bijbelgedeelte, een gedicht of een vraag. Daarnaast is er de mogelijkheid om 's avonds in de Nieuwe Kerk aan te sluiten voor een kort avondgebed. Een plek om samen de dag te besluiten en een moment van rust en bezinning in deze soms nog steeds vreemde en onzekere maanden. Om kwart voor acht is de kerk open, waarna we om acht uur de kaarsen ontsteken voor een kort avondgebed van +/- 15 minuten. Na afloop is er de gelegenheid om nog even rustig te zitten, na te praten of weer naar huis te gaan. Van harte welkom! Bij deelname wel graag even mailen naar e.j.veldman@nieuwekerk.org of t.liefthing@nieuwekerk.org

‘Verschillende delen, één lichaam: leren van de wereldkerk’

In het kader van de uitgave ‘Bezinning en Bezieling’ van de Raad van Kerk organiseer ik in het najaar drie avonden rondom het thema *‘Verschillende delen, één lichaam: leren van de wereldkerk’*.

De theoloog Andrew F. Walls stelt: *“Niemand van ons kan de volledigheid van Christus alleen bereiken. We hebben elkaars zienswijzen nodig om die van ons zelf te corrigeren, te verbreden en scherp te stellen; alleen samen bereiken we de volheid in Christus”*. In het verlangen naar een dieper verstaan van God en Christus kunnen we niet zonder de diversiteit aan stemmen die we in de wereldkerk tegen komen. Hoewel drie avonden natuurlijk nooit genoeg zijn om daar recht aan te doen, willen we daar in het najaar toch een klein begin mee maken. Samen maken we kennis met verschillende stemmen uit de wereldkerk en denken we na over wat dit ons leert. Ben je benieuwd hoe cultuur jouw geloof vormt of heb je altijd al meer willen leren over/van de kerk in Latijns-Amerika en/of Afrika, meldt je dan aan!

De data waarop we samen komen zijn 1 oktober, 5 november en 3 december, van 20:00-21:30 uur in het Nieuwe Kerk Centrum.

Ds. Tirtsa Liefthing (t.liefthing@nieuwekerk.org)

NIEUWE HUISSTIJL VOOR DE NIEUWE KERK

We krijgen een nieuwe huisstijl! De Nieuwe Kerk wil een ontmoetingsplek zijn voor Stad. Een plek waar God iedereen verwelkomt, waar wij iedereen verwelkomen. Daarom willen we zichtbaarder zijn in Stad en ons duidelijker profileren. De nieuwe huisstijl geeft ons een herkenbare basis om daar de komende jaren aan te kunnen werken. We gaan de nieuwe huisstijl de komende tijd geleidelijk doorvoeren.

Het nieuwe logo van de Nieuwe Kerk Groningen is een combinatie van een woordmerk (Nieuwe Kerk Groningen) en een beeldmerk (de vier hoeken). De vier hoeken zijn gebaseerd op de plattegrond van de kerk. Door ze te spiegelen, ontstaat een kader om de naam van de kerk heen. Het kader is echter niet gesloten, want de kerk staat open voor iedereen.

“Als ik aan de Nieuwe Kerk denk, zie ik de vier poorten waar de stad doorheen kan waaien” (uit de startsessie voor de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl).

De 4 hoeken staan ook symbool voor de vier pijlers van de Nieuwe Kerk als ontmoetingsplek:

1. Missionaire activiteiten
2. Kerkelijke vieringen
3. Educatie & Toerisme
4. Evenementen

Dynamisch en flexibel

Het logo kan gebruikt worden als een soort stempel. Het heeft daarom geen vaste kleur. De kleur wordt bepaald door de ondergrond waarop het logo geplaatst wordt.

De 4 hoeken kunnen ook als losse elementen toegevoegd worden aan communicatiemiddelen. In eerste instantie maken we vooral gebruik van de kruisvorm die gemaakt kan worden met de 4 hoeken.

Foto-tentoonstelling

In de Nieuwe Kerk blijft de fototentoonstelling met 30 foto's over de laatste 100 jaar van de buurt Hortus-Ebbinge, waarvan de Nieuwe Kerk het monumentale middelpunt genoemd kan worden, nog te bezichtigen op de zondagen na de kerkdienst en op de donderdagen tot en met 1 oktober tijdens de openstelling van de kerk van 10 tot 16 uur.

UITERAARD MET IN ACHTNEMING VAN 1.5 M !

FLYERS MET BESCHRIJVING VAN ALLE FOTO'S ZIJN BESCHIKBAAR – vrijwillige bijdrage 1 euro. *Marijke Bootsma*

Voedselbank

Nadat het geven van producten voor de Voedselbank een half jaar stil gelegen heeft, proberen wij als diaconie vanaf deze week weer te starten met inzamelen van producten.

Er zal een groot krat op het "Voedselbankje" geplaatst worden, waarin u uw producten kunt leggen.

We zullen alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen omtrent het Corona gebeuren. Het enige wat de diaconie u vraagt is, om weer gul te geven.

Ook zal het 'Vogelhuisje' weer naast het krat komen staan, evenals het blauwe doosje voor 'Douwe Egberts' punten. We hopen op uw medewerking!

Namens de Diaconie, *Lida Duzink*.

WIJ DOEN MEE!



**SAMEN
VOOR DE
VOEDSELBANK**

VAAR MEE OP DE ARK VAN NOACH!

zaterdag 3 oktober 14:30 - 15:15 - Gratis

De Nieuwe Kerk in Groningen komt met een nieuwe voorstelling, waaraan kinderen mee kunnen doen: de Ark van Noach. Kinderen kunnen verkleed als dier en met hun dierenknuffels meevaren in de Ark! De voorstellingen, geschreven voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool, maar ook geschikt voor kinderen in de onderbouw, worden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober gehouden. Aanmelden noodzakelijk. Regie

De regie van de voorstelling is in handen van Jantine Landman, bijgestaan door theaterdominee Kees van der Zwaard die het oorspronkelijke concept van ds. Evert Jan Veldman heeft bewerkt. In de voorstelling wisselen toneelspel en animatie elkaar af. Daarnaast spelen muziek en geluiden een belangrijk rol.

Regie: Jantine Landman

Muziek: Mannes Hofsink, cantor-organist van de Nieuwe Kerk

Vormgeving: Anna Sieben

Tekst naar Genesis 6-9: ds. Evert Jan Veldman i.s.m. Klaas Knillis Hofstra, bewerking: Kees van der Zwaard

Spel: gemeenteleden van de Nieuwe Kerk



NIEUWS UIT DE FONTEIN

Vredeszondag 27 september - afscheid en bevestiging

Zondag 27 september houden we een dienst van Schrift en Tafel, die in het teken staat van het thema van de vredesweek (19 t/m 27 september 2020): Vrede verbindt verschil. Voor alle kerkgangers is er een exemplaar van de Vredeskrant. Ook zal in deze viering de brochure Bezinning en bezieling worden uitgedeeld.

Het is vreemd dat we voor het eerst sinds jaren deze zondag vieren zonder de medewerking van pastor Frans de Smit of een andere voorganger uit de Hildegardparochie of St.Martinusparochie.

We bereiden de viering voor met de werkgroep eredienst. Wat de schriftlezing betreft, gaan we in elk geval verder met het boek Daniël, hoofdstuk 2. In deze dienst zal Dikkie van Dommelen aftreden als voorzitter van de wijkkerkenraad. Peter Zwerver wordt bevestigd in het ambt van diaken. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Dick Dijkstra.

Open kerk op maandag en woensdag

De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag tussen 10.00-12.00 uur. Alleen op woensdag is er gezamenlijk koffiedrinken. Beurtelings zijn Ruth Pruis en Marga Baas voor u beschikbaar.

Films in De Fontein - de maand september

Op donderdag 24 september (19.30 uur) draait de comedy-drama 'Steel Magnolias' (1989), die ons een inkijkje geeft in het leven van een aantal Amerikaanse vrouwen in het zuiden van de VS, allen bezoeksters van dezelfde kap- en schoonheidssalon.

In hun omgaan met verdriet en gemis blijken ze sterk en krachtig te zijn.

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 06-17984737. Max. aantal: 10.

Schrijfochtenden ‘Oud(er) worden kan altijd nog’

Onder begeleiding van biografisch coach Robertine Romeny gaan wij in kleine kring op weg naar de volgende levensfase. Je krijgt schrijfpoddrachten om je zegeningen en leermomenten van vroeger op te halen en die te verbinden met je leven nu. Bezinnend waar nodig, bruisend waar het kan!

Aantal deelnemers: 5 tot 8 personen

Data: 22 september en 6 oktober

Tijd: 10:00 tot 12:30 uur (De Fontein – Eikenlaan 255 te Groningen)

Aanmelding: r.pruis@defontein.info

Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom

Fotoworkshop

Op 3 oktober zou er weer een workshop fotografie plaats vinden in de Fontein. Als gevolg van de beperkingen die nog steeds gelden i.v.m. corona, is ervoor gekozen om die op een alternatieve manier te laten plaats vinden. Het thema is “75 jaar bevrijding”.

Hoe doe je mee? Maak een foto over dit onderwerp en stuur die tussen 3 en 10 oktober a.s. op via de mail aan aukefaber@live.nl . Auke Faber maakt er dan een serie afdrukken van die we weer gaan exposeren in De Fontein.

Ook kunnen ze opgenomen worden in een presentatie op de website van De Fontein (mits jullie dat willen).

Heb je geen inspiratie? Wellicht kunnen de volgende suggesties je op weg helpen. Maak een foto van een gedenksteen of plaquette over de oorlog of de bevrijding.

Misschien heb je een voorwerp dat je herinnert aan de bevrijding. Maar je kunt ook de vlag fotograferen, wapperend en met de zon

daarachter. Denk sowieso eens aan een opname met tegenlicht, dit kan soms zeer verrassend zijn.

Het is ook mogelijk om iets uit de natuur te kiezen, wat voor jouw gevoel het begrip vrijheid het beste weergeeft. Maar elk idee is welkom en voel je vooral vrij in je keuze.

Aandacht voor Bonhoeffer 75 jaar

Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Gedurende de maand oktober zal in De Fontein **de reisexpositie** te zien zijn die vanwege dit bijzondere gedenkjaar is samengesteld. Kunstenaars Jeltje Hogenkamp maakte schilderijen bij de laatste teksten van Bonhoeffer – brieven, gedichten, gebeden die hij schreef in de gevangenis. De tentoonstelling is in elk geval te bezichtigen op de open maandagen en woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook wordt op dinsdag 13 oktober (14.00 uur) een film over zijn leven vertoond.

Buurtsoep

Met ingang van woensdag 7 oktober beginnen we weer met de buurtsoep! U bent welkom tussen 12.15 en 13.15 uur. I.v.m. de coronamaatregelen is aanmelding vooraf nodig. Dat kan bij Thom van Dijk (E: thomenanja@home.nl). Er kunnen maximaal 20 gasten aanschuiven.

Aan de slag met Facebook

Facebook is het populairste sociale netwerk op dit moment. Door veel mensen wordt het gebruikt om met elkaar in contact te komen. In samenwerking met Pieter Houwing organiseren wij twee bijeenkomsten over het gebruik hiervan.

Data: dinsdagochtend 20 oktober en 3 november

Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur

Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Opgave: vóór maandag 12 oktober via r.pruis@defontein.info

CANTATEDIENSTEN IN DE NIEUWE KERK TE GRONINGEN

De eerste cantatedienst in het nieuwe seizoen is op

zondag 4 oktober 2020.

Uigevoerd wordt de cantate **Ärgre dich, o Seele, nicht**, BWV 186,
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).

De uitvoerenden zijn het Cantate Consort, barokorkest en solisten
o.l.v. Jelte Hulzebos.

De solisten zijn Esther Ebbinge (sopraan), David van Laar (alt),
Mattijs Hoogendijk (tenor) en Joep van Geffen (bas).

Bach schreef de cantate BWV 186 'Ärgre dich, o Seele, nicht'
oorspronkelijk voor de derde adventszondag van 1716, in de periode
dat hij in Weimar werkte. Hij bewerkte de cantate vervolgens door
enkele delen toe te voegen, zodanig dat het voor de 7^{de} zondag na
Trinitatis bruikbaar werd. Zo werd het werk op 11 juli 1723, kort na
Bach's aanstelling als Thomaskantor in Leipzig uitgevoerd.

De cantatetekst is gebaseerd op de tekst uit Marcus 8 waar wordt
verhaald van de spijziging van vierduizend mensen die Jezus
volgden.

De cantate heeft een prachtig openingskoor en aria's,
waarbij de sopraanaria in het tweede deel van de cantate van pure
schoonheid is.

Voorganger: ds. Evert Jan Veldman. Organist: Stef Tuinstra

Plaats: Nieuwe Kerk Groningen. Tijd: 17.00 uur.

Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

**Vanwege de corona maatregelen is ook deze dienst alleen bij te
wonen als u zich heeft aangemeld. U kunt dat doen via onze
website www.cantatediensten.nl**

COPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 28 SEPTEMBER 2020
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
COPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN DONDERDAG'S
VÓÓR 13.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG