

**DERDE ZONDAG VAN PASEN**  
**18 april 2021**



**HEB JE ME WAARLIJK LIEF?**

**Gezamenlijk dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk**



## VOORBEREIDING

-Orgel Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 669) – J.S.Bach

-Woord van welkom

-De tafelkaarsen worden aangestoken

-Bemoediging

o Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

**a Schepper en behoeder van alle leven**

-Drempelgebed

o Goede God,

overbrug alles wat tussen U en ons in de weg staat,

neem ons opnieuw in uw dienst

en maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid.

**a Amen.**

-Voorzang Psalm 33 vers 2 en 8



2 Zing al wie leeft van Gods ge - na - de,  
want waar - heid is al wat Hij zegt.  
Op trouw ge - grond - vest zijn zijn da - den,  
op lief - de rust zijn hei - lig recht.  
Die zich o - pen - baar - de  
o - ver - al op aar - de,  
al - les spreekt van Hem.

Hemelen hoog ver - he - ven,  
 vol van blin-kend le - ven,  
 schiep Hij door zijn stem.

Liedboek Online

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,  
 ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
 Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
 zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
 Laat te allen tijde uwe liefd'ons leiden,  
 uw barmhartigheid.  
 God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten  
 nu en voor altijd.

## KYRIE EN GLORIA

**-Gebed om ontferming**

**-Orgel** Allein Gott in der Höh sei Ehr (2 verzen) – J.P.Sweelinck

## RONDOM HET WOORD

**-Lezing** Johannes 21, 15-25

**-Voorzang** Ich will den Herren loben allezeit (SWV 306) – H.Schütz

Ich will den Herren loben allezeit,  
 sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, Alleluja.  
 Meine Seele soll sich rühmen des Herren,  
 daß es die Elenden hören und sich freuen, Alleluja.  
 Preiset mit mir den Herren,  
 und laßt uns miteinander seinen Namen erhören, Alleluja.  
 Da ich den Herren suchte, antwortet er mir,  
 und errettet mich aus aller meiner Furcht, Alleluja,  
 und half mir aus allen meinen Nöten, Alleluja. (*Psalm 34, 2-5 en 7b*)

## -Overweging

### -Voorzang O Heer, blijf toch niet vragen LB 649



1 O Heer, blijf toch niet vra - gen.  
Gij weet dat ik U haat,  
dat ik geen kruis wil dra - gen,  
niet gaan waar-heen Gij gaat.  
O Heer, blijf toch niet vra - gen.

Liedboek Online

2 O Heer, heb mededogen.  
Vraag toch niet weer. Gij weet  
dat ik U steeds verloochen,  
dat ik U steeds vergeet.  
O Heer, heb mededogen.

3 Gij vraagt ten tweede male.  
Gij, herder, spreekt zo zacht  
van schapen die verdwalen  
en kermen in de nacht.  
Gij vraagt ten tweede male.

4 Heer, blijf mij niet ontroeren.  
Ik stond wel voor U klaar,  
als ik een zwaard mocht voeren;  
maar dit is mij te zwaar.  
Heer, blijf mij niet ontroeren.

5 Ten derde male vraagt Gij.  
Gij laat niet van mij af.  
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,  
begraaft ze in uw graf.  
Ten derde male vraagt Gij.

6 Gij weet toch alles, Here.  
Ik heb U lief. Gij weet:  
liefde zal mij verteren,  
zelfs als ik U vergeet.  
Gij weet toch alles, Here.

7 O Heer, vraag altijd verder.  
Uw liefde triomfeert.  
Huurlingen worden herder.  
Het offerlam regeert.  
O Heer, vraag altijd verder.

## **GAVEN EN GEBEDEN**

### **-Gaven**

De 1<sup>e</sup> collecte is voor de Diaconie PGG

De 2e collecte is voor het Stedelijk kerkenwerk

*Voor uitleg zie zondagsbrief*



Tikkie Collectes

Nieuwe Kerk

[kerk050.nl/NKC](https://kerk050.nl/NKC)

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

## -Dankgebed en voorbeden

v Tot U bidden wij:

**a Goede God, hoor ons bidden!**

## -Stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen.

## -Slotlied De aarde is vervuld LB 650 vers 1, 2, 3, 4 en 7



1 De aar - de is ver - vuld  
van goe - der - tie - ren - heid,  
van god - de - lijk ge - duld  
en god - de - lijk be - leid.

2 Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad  
tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat  
wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet  
wie godverlaten zijn:  
de wereld hemelsbreed  
zal goede aarde zijn.

7 Al gij die God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.

### **-Zending en zegening**

**-Orgel** Preludium en Fuga in F (BWV 556) – J.S.Bach

### **-Medewerkers aan de dienst**

Voorganger: ds. Marga Baas  
Ouderling: Joke Riemersma  
Diaken: Hilbert Annen  
Lector: G. Berends  
Voorzanger: Alina Rozeboom  
Organist: Mannes Hofsink  
Geluid: Wieger Riemersma  
Beeld: Frank Bandringa

# GEZAMENLIJKE DIENST DE BRON, DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK



ZONDAGSBRIEF 18 APRIL 2021

## COLLECTES

### **Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen**

De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

### **Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk**

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

## BLOEMENGROET

De bloemen vanuit de Fontein gaan naar mevrouw Westra-Kuipers, Platinalaan.

Vanuit de Bron gaan bloemen naar Wil Miedema.

De bloemen vanuit de Nieuwe kerk gaan de komende week met felicitatie naar de fam. Middel-Smid, Wassenberghstraat, i.v.m. hun 50 jarig huwelijk. Ook gaan bloemen naar de heer Edo Geertsema, Verl. Hereweg.

## ADRESSEN BLOEMENGROET

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail [lidaduzink9@gmail.com](mailto:lidaduzink9@gmail.com) of telefoon 050 5415029. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website > Lief en Leed > gegevens (beveiligd).



**HEBT U INFORMATIE** over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail [ellyjagersma@gmail.com](mailto:ellyjagersma@gmail.com)

HEBT U VRAGEN rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar [coronahulp@nieuwekerk.org](mailto:coronahulp@nieuwekerk.org).

### **GOED OM TE WETEN: DIENST TERUGKIJKEN PAS 2 UUR NA AFLOOP!**

De servers van Kerkomroep werken zó dat wanneer een kerk een dienst live uitzendt (en dat doen we), het vervolgens na afloop van de uitzending twee uur duurt voordat de dienst teruggekeken kan worden. Kerkomroep doet dit om voor maximale uitzendruimte te zorgen voor alle kerken. Als u de afgelopen zondagen er helemaal klaar voor zat om de dienst net wat later terug te kijken, en tot uw teleurstelling de dienst niet beschikbaar was, dan is dit de verklaring. Stel: een ochtenddienst duurt tot 10u30, dan is de dienst pas vanaf ongeveer 12u30 klaar om teruggekeken te worden. Terugluisteren kan wel meteen.

### **CORONATEAM**

Bij vragen over de omgang van de Nieuwe Kerk met de huidige omstandigheden en de nu geldende maatregelen kunt u mailen naar [coronateam@nieuwekerk.org](mailto:coronateam@nieuwekerk.org).

### **OPEN KERK OP DONDERDAG**

De 'Open kerk' op donderdag blijft voorlopig gesloten. Zo gauw het weer in gebruik gesteld kan worden, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

### **CORONA MAATREGELEN**

De Nieuwe Kerk wil haar verantwoordelijkheid nemen, in het bijdragen aan het indammen van het virus, maar ook in de zorg voor de geestelijke noden in de samenleving

Het coronateam heeft op 24 maart opnieuw een afweging gemaakt, mede op basis van de persconferentie van 23 maart en de routekaart voor kerken die het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft

uitgebracht, en met het oog op de ontwikkeling van de besmettingscijfers. Zowel de persconferentie als de routekaart maken duidelijk dat we geduld moeten hebben voor we kunnen versoepelen. Toch zien we vanaf Pasen mogelijkheden.

## **Kerkbezoek**

Vanaf Pasen bewandelen we twee sporen. De diensten blijven digidiensten, maar tegelijk gaat de Nieuwe Kerk ook weer open voor specifieke groepen mensen. Daarbij houden we ons aan de mondkapjes- en afstandsregels en beperken we ons tot een maximum van dertig kerkgangers. Pasen is een goed moment voor deze spoorwijziging: de serie Met Marcus onderweg komt tot haar bestemming in het feest van de opstanding, waarbij ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd.

De openstelling geldt in de volgende gevallen:

- 1) Bent u volledig gevaccineerd?** Dan bent u van harte welkom in de diensten. We vragen u wel zich via de website op te geven, zodat we voorlopig het landelijk afgesproken maximum van dertig kerkgangers kunnen aanhouden.
- 2) Hebt u een recente negatieve test?** Ook dan bent u welkom in de diensten. Als ‘recent’ geldt een test die ten hoogste 48 uur van tevoren is afgenomen. Vanaf half april zal dit een relevante optie worden omdat—dat is tenminste de verwachting—er dan zelftests verkrijgbaar zullen zijn. Ook in dit geval vragen we u zich aan te melden.

## **Zang**

In lijn met de landelijke regels voor professionele zang zal in de diensten gezongen worden door een professionele zanger.

## **WANDELEN 1 OP 1**

En weer kunnen we niet wandelen met een groepje dit voorjaar. Maar we laten ons er niet van weerhouden om toch te wandelen, maar dan 1 op 1. Door stad of ommeland. Je kunt met Jan wandelen door de stad en met Harma door het ommeland. We hebben er zin in en hopelijk jullie ook. Jan van der Molen [Tel: 0503189284](tel:0503189284). Harma van Gerwen Tel: 0503014721.

## **INLIA - WIJ VRAGEN UW AANDACHT VOOR EEN NOODKREET:**

Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en onze directeur John van Tilborg roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA heeft een bankrekeningnummer opgesteld waarop u kunt doneren voor noodhulp aan vluchtelingen die in de jungle schuilen voor aanvallen van het Myanmarese (Birmese) leger.

*“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, medische verzorging en een plek om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen”*, vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen, vanuit het verre Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze kent mensen die nu ergens in het gebied schuilen. Zoals de hoogzwangere zus van een vriend, die vorige week uitgerekend was en van wie ze al een week niets hebben gehoord.

Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de recente militaire coup en het opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder in nieuws staat het bombarderen van de Karen, de oorspronkelijke bevolking van de streek langs de Thaise grens. Tienduizenden Karen zijn op de vlucht. Zo'n tweeduizend staken de rivier over en dachten Thailand te hebben bereikt. Ze vonden hun weg versperd en werden teruggezet. Twintigduizend mensen schuilen nu in de jungle. Onder hen bejaarden, zwangere vrouwen, pasgeboren baby's en gewonden.

De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers sporen de gevluchte Karen op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, brengen voedsel & zeildoeken voor onderdak. U kunt de Rangers steunen en zo de Karen helpen: **doneer op NL47 INGB 0005 8728 15 ovv 'Ik help de Karen'**.

In de drie Word-bestanden in de bijlage kunt u verschillende verhalen lezen over de verbinding tussen de Karen en onze Chartergemeenschap, een band die gesmeed werd door een stage via Kerk in Actie en die versterkt werd in de dienst bij het jubileum van het Charter van Groningen en INLIA in 2018. Ook leest u over het bezoek in 2017 van John van Tilborg aan het grootste Karen-vluchtelingenkamp in Thailand, en over de noodsituatie van de Karen nu.

Ook op onze website kunt u informatie lezen:  
<https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1155/noodkreet-help-de-karen>

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en uw bijdrage!

*Met vriendelijke groet, Helmer J.M. Roelofs*

Coördinator Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

## **NIEUWS UIT DE FONTEIN**

### **Bij de viering van zondag 25 april**

*Zondag 25 april*, de vierde zondag van Pasen, staat in het teken van goede en slechte herders. We lezen Ezechiël 34, 1-10 en Johannes 10, 11-16. In deze viering zal Jaap Stellingwerff bevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht, nl. het voorzitterschap van de wijkkerkenraad.

### **Oriëntatie op de toekomst**

Na afloop van de digidienst op zondag 25 april wil de wijkkerkenraad de gemeente graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot a) de verbouwing van De Fontein en de komst van de huisarts en b) de plannen over de invulling van de vacature die ontstaat met het vervroegd emeritaat van ds. Marga Baas per 1 oktober a.s. Ruth Pruis en Marga Baas zullen de plannen van de wijkkerkenraad online aan u voorleggen. Het is jammer dat we niet in levende lijve met elkaar in gesprek kunnen gaan; we bezinnen ons nog op de mogelijkheden tot interactief contact.

### **Nog geen kerkgangers**

We hadden gehoopt dat we met ingang van zondag 25 april weer met een dertigtal kerkgangers aan de vieringen zouden kunnen deelnemen, maar nu de overheid de versoepeling van de coronamaatregelen heeft uitgesteld, houden we als wijkkerkenraad het huidige beleid aan: alleen digidiensten met medewerkers. Nog even volhouden dus, voordat de kerkdeuren echt open gaan!

### **Pastorale zorg**

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

Marga Baas (T:050-5798508/ 0620977769 of E: [marga.baas@home.nl](mailto:marga.baas@home.nl))

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of E:

[hessel.boersma@gmail.com](mailto:hessel.boersma@gmail.com))

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email: [lamkedijkstra@home.nl](mailto:lamkedijkstra@home.nl))

Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: [r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info))

## **Koffiedrinken en gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk**

De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor een persoonlijk gesprek zijn beurtelings Ruth Pruis en Marga Baas in de kerk aanwezig.

## **Meeleven**

Mw. Janny Oldenkamp (Wilhelminakade) is met succes aan haarknie geopereerd en na een paar dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Ze is nu thuis aan het revalideren.

Dhr. Lammert Berends, die momenteel in Zuidhorn (Gemmastraat 14, revalidatie kamer 1) verblijft, kan niet meer terug naar zijn flat in de Spicastraat. Hij is in afwachting van een kamer elders in een verpleeghuis.

## **Huwelijksjubileum**

Op 22 april hopen Gjalt en Stien van der Meulen hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties!

## **'Houd moed' tasjes**

In 2006 heeft Denise Ouedraogo het initiatief genomen om in de hoofdstad Ouagadougou Bianca Couture op te richten. We hebben het tot diaconaal project gekozen.

## **Onze actie:**

In deze tijd proberen we het project met ludieke acties onder de aandacht te brengen. We willen u een 'houd moed' tasje met heerlijke Groninger producten aanbieden. Hiermee steunt u Bianca Couture en onze middenstand. Met het tasje kunt u uzelf verblijden, maar het is ook heel leuk om het aan een ander te schenken. Beide mag natuurlijk ook. Laat u zich aangenaam verrassen wat de inhoud betreft.

Voor het 'houd moed' tasje vragen we €15 en dat is het ook zeker waard. U bent natuurlijk vrij om het doel met een hoger bedrag te waarderen.

## **Aanmelden:**

U kunt u aanmelden tot 1 mei bij:

Lotty van Ginkel 050 – 571 33 89 of Margje Tolsma 06 – 15 63 48 68.

Mailen mag ook naar [margje.tolsma@gmail.com](mailto:margje.tolsma@gmail.com)

Betalen kan op twee manieren: contant betalen bij ontvangst of u betaalt meteen bij aanmelden op rekening NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v.

diaconaat de Fontein o.v.v. 'houd moed' tasje.

Met deze actie steunt u het mooie werk van Bianca Couture.

De tasjes worden op 10, 11 of 12 mei bij u thuisbezorgd. Deze actie is voor de hele stad bestemd.

Fijn dat u meedoet! *Bram van Huis, ZWO De Fontein.*

## **Buurtkerk De Fontein: 'Dierbare woorden – zinvolle gesprekken'**

In 1997 begon de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) met een reeks columns over woorden die hem dierbaar waren. Gewone woorden, plechtige of verouderde woorden, merkwaardige woorden. Verhoeven vertelt welk begrip hij erin besloten ziet, welke grammaticale aspecten ze hebben en hoe hun betekenis zich ontwikkelde. Over het woord 'beleefd' schrijft hij (2003, 56) bijvoorbeeld het volgende:

**Beleefd** – 'Wanneer je gaat nadenken over een woord als 'beschaafd' en over de voorstellingen die daaraan ten grondslag moeten liggen, krijg je het pijnlijke gevoel in een werkplaats terecht te zijn gekomen, waar de laatste hand wordt gelegd aan een product dat 'mens' heet, maar nog lang niet af is. Als dat product terdege met de schaaft bijgewerkt is, heet het 'beschaafd'.

Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea's bestaande en ter lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van de gesprekken die wij graag, één op één, met jullie zouden willen voeren. Op afspraak, thuis of in De Fontein. Mogelijke gesprekspartners zijn:

- Doesjka Donker – voorlezer en gesprekspartner
- Marga Baas – predikant van buurtkerk De Fontein

- Ruth Pruis – kerkelijk werker bij buurtkerk De Fontein, opgeleid tot algemeen geestelijk verzorger

Mocht de betekenis en achtergrond van woorden ook uw interesse hebben, dan horen wij dat graag **uiterlijk zondag 9 mei**. Vanaf maandag 10 mei zullen wij dan individuele gesprekken van ongeveer een uur in gaan plannen.

**Data:** op afspraak, vanaf maandag 10 mei 2021. **Kosten:** gratis

**Informatie en aanmelding:** Ruth Pruis - [r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info)

### **Nieuwe oproep: nog twee mogelijkheden voor Zin in gesprek!**

Verlangt u er ook zo naar anderen te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen? Dan is dit misschien iets voor u: een coronaproof rondje om de kerk.

Twee aan twee maken de deelnemers een korte wandeling door park Selwerd en gaan ze samen in gesprek aan de hand van een of meer vragen.

De vragen nodigen uit tot nadenken over “zinnvolle” thema’s als: vriendschap, geluk, macht, vrijheid, werk, kunst, toekomstverwachting, gezondheid, rijk en arm, geloof en spiritualiteit.

Ieder tweetal ontvangt in De Fontein een handreiking met gespreksthema en vragen, spelregels voor het gesprek en een wandelsuggestie.

Start- en eindpunt: De Fontein, Eikenlaan 255

Vertrektijd: 10.00 uur

Data: 22 april en 6 mei. Duur van wandeling en gesprek: ca.1 uur

U kunt zich **tot en met 20 april** voor een of meer wandelingen opgeven bij Marga Baas (T: 0620977769 of E: [marga.baas@home.nl](mailto:marga.baas@home.nl)).

Wanneer u zich individueel opgeeft, worden na aanmelding koppels gevormd.

Hebt u al een gesprekspartner op het oog? Dan kunt u zich gezamenlijk opgeven.

**DE OVERWEGING IS UIT 2009 EN IS BESTEMD VOOR WIE DE DIENST NIET KUNNEN BELUISTEREN OF MEE MAKEN.**

Johannes 21: 15 – 24

I

“Wie is je vader? Wie is je moeder?” Met die vraag begint Tante Es altijd haar gesprek met een Bekende Nederlander op de veranda van haar Surinaamse huisje. Voor wie haar niet kennen van tv: Tante Es is het alter ego van de theaterman Jörgen Rayman. “Wie is je vader? Wie is je moeder?”. Het is een vraag die je terug brengt bij je wortels. Tante Es begint niet bij de behaalde successen of de in het oog gelopen mislukkingen, maar bij de vraag waar je vandaan komt. Dat maakt zo’n gesprek met een BN’er direct herkenbaar. Hij komt niet uit de hemel vallen. Hij heeft een vader en een moeder, net als jij. Dat geeft aan zo’n gesprek ook tere kanten. Jij hebt je eigen ouders nou eenmaal niet uitgekozen. En zij hebben zichzelf ook niet gemaakt.

II

Daar moest ik aan denken bij het lezen van het evangelie, als Jezus Petrus aanspreekt als Simon-van-Johannes. Simon Johanneszoon. De naam die de rabbi riep in de sjoel als hij aan de beurt was om te lezen. De naam waarmee de andere kinderen van het dorp hem kenden. Simon-van-Johannes.

Opvallend dat Jezus hem aanspreekt bij zijn jongensnaam. Simon-van-Johannes? Buiten het dorp, nooit van gehoord. Nee, neem dan Petrus. Dat is een naam in de wereld. Hele volksstammen zijn naar hem vernoemd: Peter – Pieter – Pierre – Piedro. Had Jezus Simon zelf die naam niet gegeven? *“Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots*



*waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” (Mat. 16:18) Kijk, dat is andere koek! Dat mag met recht eeuwige roem heten.*

Het gesprek tussen Jezus en Petrus speelt zich af met Pasen in de rug. Jezus is de Levende. Alles wat hij zei, alles wat hij deed, is uitgebroken. Aan elke beklemming voorbij. Nooit zal zijn Naam worden vergeten. Nooit zal zijn licht meer doven. Hij zal nú zijn, telkens weer en wereldwijd. Is dit niet het moment om Simon bij zijn sterke merksnaam Petrus te noemen, in plaats van dat net iets te gewone Simon-van-Johannes?

Daar komt nog bij dat Simon al lang gestorven is, als dit verhaal wordt opgeschreven. Petrus is al een gevestigde naam geworden in het netwerk van christelijke gemeentes als dit gesprek wordt opgetekend. En uiteindelijk zal die naam de rots worden waarop de hiërarchie van de kerk van Rome is gebouwd. Zo stevig, dat de vergetelheid haar inderdaad niet makkelijk te pakken zal krijgen. Waarom dan toch wordt hij in dit verhaal nog aangesproken met zijn kindernaam, Simon-van-Johannes? Het dorp van toen is immers lang voorbij.

III

Ik ben opgevoed met een licht rancuneuze uitleg van dit evangeliegedeelte. Dat Jezus drie keer aan Petrus vraagt: “Heb je mij lief?” en aan één antwoord van hem niet genoeg had, voelde voor mij als strafwerk. Inderdaad, drie keer had Petrus gezegd dat hij Jezus niet kende toen deze de Man van Smarten was. Nu moest hij daar vriendelijk doch beslist voor boeten. De vraag: “Heb je mij lief?” als een verkapte strafregel. Schrijf op in drievoud: “Gij zult mij niet

verloochenenen!” - “Gij zult mij niet verloochenenen!” - “Gij zult mij niet verloochenenen!”. En pas als jij je strafwerk af hebt, noem ik jou weer Petrus.

Het doet in de verte denken aan het pedagogisch kunststukje: “Papa is niet boos, maar wel verdrietig.” Als de liefde van God in Christus besmet raakt met dit soort ondertonen, dan is het van tweeën een: Of je zwaait hem uit en zegt: “Met Jou heb ik het gehad.”, of je grijpt naar het evangelie en leest en leest tot je hoort wat in geen mensenhart is opgekomen. Maar één ding kan in ieder geval niet: Het er bij laten zitten en God laten verpieteren tot een brave burgermansgod met nare trekjes, waar we toch maar in blijven geloven. Want je weet maar nooit.

Hier in dit huis hebben we geen keus. Hier is het lezen, lezen en nog eens lezen, tot je hoort wat in geen mensenhart is opgekomen.

#### IV

Heeft de herhaalde vraag van Jezus dan niets te maken met zijn verloochening door Petrus? *“Jij je leven voor mij geven? Waarachtig: ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij drie maal verloochenenen.” (Joh. 13:38)* Ja, daar heeft het alles mee te maken. Maar anders dan u denkt.

De dichtheid van de naam Petrus – Rotsman – is nergens hoger dan in het indringende verhaal van de verloochening. Het verst van allemaal is hij die nacht met Jezus meegegaan. “Op mij moet je kunnen bouwen,” heeft hij gedacht. Hij heeft zich schrap gezet tot dat punt waarop alles gaat schuiven en een mens er achter komt dat zijn goede voornemens er niet tegen bestand zijn. Een dramatisch

moment. Met net niet sterk genoeg zijn, heeft het niets te maken. Juist je kracht, je moed, je geloof, heeft je tot bij dat punt gebracht, waar alles schuift, waar alles voor niets blijkt te zijn geweest. Het punt waar je staart in het lege gelaat van het niets. Kiezen moeten tussen niets en net iets minder niets. En dus maar voor het laatste gaan: “Nee, ik ben niet van hem!”

V

Dat had je gedacht, Petrus! Je bent wel van hem. Dat was je toen, al wilde je het niet weten. Dat ben je nu. Dat zul je eeuwig zijn – van hém. Het is een Paasverhaal dat wij vanmorgen lezen. De nacht is voorbijgegaan. Stuk gelopen op de weerloze liefde van die ene. Hij greep de macht toen de nacht zich aan hem vergreep. En wij zeggen het Petrus na: *“Jij bent de Christus, de zoon van de levende God!”* (Mat. 16:16) Net als Petrus niet vanwege een rotsvast geloof – want het is natuurlijk de grootste onzin wat de kerk belijdt. Maar omdat het ons op de lippen wordt gelegd, net als indertijd bij Petrus: *“Gelukkig ben jij, Simon, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.”* (Mat. 16:17)

VI

Na het morgenmaal, aan alle nacht en eenzaamheid voorbij, vraagt Jezus aan Petrus: “Simon-van-Johannes, heb je mij lief?” Hij vraagt het drie keer. Drie keer antwoordt Petrus: “U weet dat ik van u houdt.” Drie keer krijgt hij de opdracht: “Hoedt mijn schapen!”

Drie keer mag Simon het zichzelf horen zeggen: “U weet dat ik van u houdt.” U weet... Ja, dat is het geheim. Niet: mijn liefde, maar: Ú weet. En nu moet u weer weten dat weten in de bijbel geen

hersenactiviteit is, maar een werkwoord dat uit liefde is gebouwd. Altijd op zoek naar de ander. Als ze vroeger zeiden: “Hij heeft kennis aan een meisje.”, dan wist iedereen wel hoe laat het was. Drie keer mag Simon van zichzelf horen dat zijn liefde voor Jezus geborgd is in de goddelijke liefde die naar hemzelf uitgaat. Eerst: Ú weet, Ú kent. En dan: Ik houd van u. Dat is de volgorde van Pasen. Zonder dit weten, houdt alle liefde iets wanhopigs.

Als Simon het drie keer uit zijn eigen mond gehoord heeft, kan het verdriet eruit. De eenzaamheid van die nacht waarin Petrus zei: “Ik ben niet van hem!” Het kan er uit nu hij zich niet meer hoeft groot te houden. Jezus spreek hem aan bij zijn jongensnaam. Niet om hem klein te krijgen. Maar om het misverstand uit de weg te ruimen dat hij op eigen kracht een Rotsman zou moeten kunnen zijn. Door hem met Simon aan te spreken, vindt hij de ruimte om het verdriet er uit te gooien van die nacht waarin hij dacht groot en sterk te moeten zijn. Zoals hij als kind wie weet hoe vaak de troost zocht bij zijn moeder en hij nog niet wist wat groot zijn was.

## VII

Geef mij zo'n kerkleider. Zo een die je zelfs als Protestant de sleutels van het koninkrijk der hemelen durft toe te vertrouwen. Omdat hij er klein genoeg voor is. En daarom groot. Wie verlangt er stiekem niet naar om zonder sleutel om de nek als kind te spelen voor Gods aangezicht. Het kind dat weet dat niets hem kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Amen

## **BLOGJES**

*Lentedagje is de opvolger van Winterdagje. Miniatuurtes om de lezer een hart onder de riem te steken in Corona tijd. Twee keer in de week: op dinsdag en op vrijdag. De schrijvers zijn Tirtsa Liefing, Matty Metzlar, Tim Smid, Evert Jan Veldman, Alexandra Matz, Erwin Landman, Marieke Laauwen, Arjen Zijderveld. Nieuw zijn Joanneke Smeenk en Wouke Mollema*

Nog vóór het rooster voor het schrijven van de Lentedagjes me aan de jas kon trekken, was het het speenkruid dat me vertelde dat het vandaag zo maar weer mijn beurt zou kunnen zijn. Dat zou ik vaker moeten doen: luisteren naar de planten en de dieren vóór ik mijn computer opstart. Je agenda laten bepalen door al wat leeft. In de wetenschap dat jij er deel van uitmaakt.

Vorig jaar rond deze tijd schreef in een van de eerste Alledagjes: “Ze zeggen wel dat het onkruid is. Maar ik word er elk jaar weer ongelooflijk blij van: speenkruid. Begin maart zie je het frisse groen dat de bodem bedekt onder de bomen. Een paar weken later is de grond bezaaid met gele zonnetjes. Om volop van te genieten. In mei verdwijnt het speenkruid weer. Even snel als het gekomen is. Alsof het er niet geweest is. Als dat onkruid is, zijn wij het ook. ‘De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem,’ zegt Jesaja de profeet. Misschien wel des te mooier omdat hij teer en eindig is.

Als je denkt dat alles om jou draait en denkt de eeuwigheid te moeten bezitten, vergeet je zomaar wat het speenkruid wel weet: we horen bij elkaar en bloeien samen op, zolang we leven.”

Ik eindigde het Alledagje met een vraag: “Zullen deze weken, deze maanden, ons leven voor altijd veranderen? Misschien gaat het virus wel gelijk op met het speenkruid en verdwijnt het weer in mei. Alsof het er niet geweest is. Dan zouden we zomaar weer kunnen vergeten wat het speenkruid ons geleerd heeft. Dat zou toch eeuwig zonde zijn?”

Nou, het virus is niet weg gegaan in mei. De vergelijking met het speenkruid bleek niet op te gaan. Dat was ook te veel eer voor zo'n levenloze plakker als Covid-19. Maar gaat de vergelijking voor ons wel op? Er zijn sinds vorig jaar kinderen geboren en er zijn mensen gestorven – de vreugde en het verdriet die bij het leven horen. De feiten liegen niet. We hebben veel gemeen met het speenkruid. Maar of we dat willen weten? Dat zal moeten blijken uit de antwoorden op de grote vraagstukken: Wie gaat de crisis betalen? Gaan we inzien dat de individualiteit niet uit de hemel is komen vallen en dat ze pas een zegen wordt in een groter verband en in relatie met elkaar en met de aarde? Maken we de mooie woorden waar over vergroening of blijven we er een loopje heen nemen?

De vergelijking met het speenkruid gaat al voor ons op. Nu nog afkomen van de terechte vergelijking van ons mensen met een virus dat alles ondergraaft.

*Ds. Evert Jan Veldman*

*Sometimes It snows in April* (Zo af en toe valt er sneeuw in April). Het is een nummer van Prince dat ik gister maar weer een opzette. Het leek me wel toepasselijk. Begin April kan het weer alle kanten op. Dat weet ik goed, ik ben namelijk jarig begin april. Mijn verjaardagsfeestjes als kind konden dan ook alle kanten op: zwemmen in het Veluwemeer, of binnen iets in elkaar knutselen omdat het gutst van de regen.

Voor Prince is sneeuw in april een beeld dat de mooie zachte lentetijd ook guur, nat en koud kan zijn. Ik heb er een iets ander gevoel bij. Voor mijn gevoel past het goed bij het feest van de opstanding. De veel te vroeg overleden gospelartiest Keith Green zit met zijn lied 'Summersnow' wat meer op die lijn: sneeuw in de zomer, je verwacht het niet, maar het ligt er toch maar even.

Pasen is het feest van het verhaal dat doorgaat. Het feest van het onverwachte en ongedachte dat tóch is gebeurd en daarmee mogelijk

bleek. In die zin is een witte Pasen misschien nog wel mooier dan een witte kerst.

Nederlanders kletsen graag over het weer. Ik heb me laten vertellen dat dat komt omdat het weer het enige is dat we, in ons collectieve beleving, niet in de vingers hebben. 'God schiep de wereld en de Nederlanders Nederland'. Kan wel zo zijn, maar we zijn en blijven ten diepste kinderen die verrast willen worden. En daarom fascineert het weer ons mateloos. Ik heb geen idee hoe je moet toetsten of dit idee waar is, maar ik vind de gedachte buitengewoon sympathiek.

Ik heb me voorgenomen, als ik weer eens word verrast door het weer, wanneer ik een nat pak krijg, of juist opeens in het zonnetje op m'n balkon kan zitten, ik dit als een klein paasgebeuren wil zien. Als een onverwachte gebeurtenis, wat eraan herinnert dat verhalen nooit zomaar stuk lopen. Dat onze levens niet vastliggen in een film die *as we speak* wordt vertoond. We kunnen échte keuzes maken, hopen is nooit onzin en de dingen kunnen altijd anders gaan dan dat je verwacht.

U kent vast wel de uitdrukking: '*Wie moppert op het weer, moppert op de Heer.*' Ik wil er één aan toevoegen. '*In de wisselvalligheid van het weer, zien we de verrassing van de Heer.*'

*Arjen Zijderveld*

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 2 mei 2021  
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG  
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG  
VÓÓR 12.00 UUR  
VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

