

**Zomerdiensten
Fontein en Nieuwe Kerk
“Thuisreis”**



**Zondag 15 augustus 2021
Nieuwe Kerk, Groningen**

Afbeelding voorkant:

De terugkeer van de verloren zoon, Rembrandt van Rijn (ca. 1668)



Aan deze dienst werken mee:

Johan Pruis en Gerda Klooster, ouderling van dienst
Peter Zwerver en Tjitsche Douma, diaken van dienst
Barbara Bakker, lector
Mannes Hofsink, cantor-organist
Linda Rijks, voorzang
ds. Tirtsa Liefing, voorganger
Desiree Bosch, geluid
Wim Wierenga, beeld
Annie van Zanten, koster

VOORBEREIDING

Preludium: Passacaglia in d - D.Buxtehude

Welkom

Ontsteken van de tafelkaarsen

Zingen: 'Genesteld aan uw hart' (LB 282: 1 en 2)



1 Ge - nes-teld aan uw hart
en aan uw al-taar kind aan huis,
pel-grim die schuilt,
zo ben ik thuis
bij U, mijn God, die in
uw loof - hut mij be-waart.

Liedboek Online

- 2 Hier wordt uw woord van kracht,
dat mij herschept en adem geeft,
de ziel wil zijn
van al wat leeft.
Het fluistert in mijn oor
hoe vurig Gij mij wacht.

Bemoediging en drempelgebed

- o.: Onze hulp is in de naam van de Ene,
a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
o.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: **en niet los laat het werk van zijn handen.**
- o.: God, wij zijn soms ver weg
van U en van elkaar.
Daarom vragen wij U:
a.: **Neem ons bij de hand
en help ons,
dat we samen verder gaan
op uw weg.
Amen.**

U mag gaan zitten

Kyrie en Gloria

- o.: God, wij roepen tot u,
om uw in ontferming over deze wereld,
En wij prijzen uw naam,
vanwege uw eindeloze barmhartigheid.

LB 299e

I: voorzang, II: allen

I: Heer, ont-ferm u,
II: Heer, ont-ferm u,
I: Christus, ont-ferm u,
II: Christus, ont-ferm u,
I: Heer, ont-ferm u o - ver ons,
II: Heer, ont-ferm u o - ver ons.
I+II: Glo-rie, glo-rie aan God hoog in de he-mel
 en op aar-de vre-de in men-sen
 van zijn be-ha-gen.
 Wij lo - ven U, aan - bid - den U,
 ver - e - ren en ze - genen U.
 Wij danken U om uw glo-riel
 He-mel-se ko-ning, God o-ver al-len,
 Va - der van mens-en!
 Je - zus Messi - as, één met de Va-der,

RONDOM HET WOORD

Psalm 84 (gezongen)

refrein: 1 voorzang, 2 allen

Ge - luk - kig wie wonen in uw huis,
ge - du - rig mogen zij u lo - - ven

voorzang Hoe lieflijk is uw woning,
Heer van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer.
allen Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
refrein

voorzang Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, Heer van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
allen *refrein*

voorzang Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zijn voort
om in Sion voor God te verschijnen.
allen *refrein*

voorzang Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jacob.
God, ons schild, zie naar mij om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,

allen beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.
refrein

voorzang Want God, de Heer, is een zoon en een schild.
Genade en glorie schenkt de Heer,
zijn weldaden weigert hij niet,
aan wie onbevangen op weg gaan.
Heer van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
allen *refrein*

Evangelielezing - Lucas 15: 11-32

¹¹Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. ¹²De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. ¹³Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. ¹⁴Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. ¹⁵Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. ¹⁶Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. ¹⁷Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. ¹⁸Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ¹⁹ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” ²⁰Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kustte hem. ²¹“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” ²²Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. ²³Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, ²⁴want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven

gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

²⁵De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. ²⁶Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. ²⁷De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” ²⁸Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. ²⁹Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. ³⁰Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” ³¹Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. ³²Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.””

Zingen: ‘Rusteloos, ben ik’ (LB 897)

Coupletten: voorzang, Refrein: allen

$\text{♩} = 60$

1 Rus - te - loos ben ik,
on - rust be - weegt mij.
Wie voedt mijn zoe - ken
tot - dat ik thuis kom,
ge - von - den door U?

refrein:

Ons hart is on - rus - tig,
tot - dat het rust vindt in U.

Ons hart is on - rus - tig,
tot - dat het rust vindt in U.

Liedboek Online

- 2 *voorzang* Overall zoek ik
 U, nog onvindbaar.
 Wie stelt mijn onrust,
 totdat ik rust vind
 en vrede in U.
- allen* *Refrein.*
- 3 *voorzang* Schep in mij ruimte
 en overkom mij.
 Vul mijn verlangen
 totdat Gij zelf zult
 rusten in mij.
- allen* *Refrein.*

Overweging

Orgelspel

Zingen: 'Iedereen zoekt U, jong of oud' (LB 837: 1-3)

1 Ie - der - een zoekt U, jong of oud,
speu - rend langs al - ler - lei we - gen:
kron - ke - lig, vreemd, of recht, ver - trouwd -
mees - ter, waar kom ik U te - gen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van ons - zelf en zon - der kracht,
dor - stend naar lief - de en ze - gen.

Liedboek Online

- 2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
- 3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand -
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

GAVEN EN GEBEDEN

Gaven

- 1^e Collecte: Kerk in Actie: Pakistan
- 2^e Collecte: Stedelijk kerkenwerk

Voor uitleg zie zondagsbrief

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

Dankgebed

Voorbeden

Tot u bidden wij:

allen: 'Adem van God, vernieuw ons bestaan'

Stil gebed

Onze Vader

a.: **Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

SLOT

Zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!' (LB 834)

1 Ver-nieuw Gij mij, o eeu-wig licht!
God, laat mij voor uw aan-ge-zicht,
ge-heel van U ver-vuld en rein,
naar lijf en ziel her-bo-ren zijn.

Liedboek Online

- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

Postludium: Dance With Me - M.Schuetz

ZONDAGSBRIEF 15 AUGUSTUS 2021
GEZAMENLIJKE DIENST
DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK

1^e collecte: Pakistan, KiA: Christenen sterken in hun geloof

In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse, armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het Stedelijk Kerkenwerk.

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

BLOEMENGROET

De bloemen vanuit de Nieuwe Kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw G. v.d. Veen-Buining, Pelsterstraat 51/113. Mevrouw is 11 augustus 91 jaar geworden. Het 2^e bos gaat naar Mevrouw Nel van der Veen, Rubenstraat, 15 augustus wordt zij 91 jaar.

Vanuit de Fontein gaan bloemen met een hartelijke groet naar mevrouw de Haan Ribesstraat.

BEDANKT

Graag wil ik mijn dank aangeven voor de mij geschonken bloemen, begin juli. Die hebben mij geholpen in de dagen van afscheid nemen van mijn oudste broer Gosse Hiemstra die dit jaar 70 op 31-12 zou zijn geworden.

Pier Hiemstra

KINDEROPPAS

Coos/Mathilde Engelsma en Nynke Zwaga verzorgen de kinderoppas.

Voor de coronaregels zie de website van de Nieuwe Kerk.

ZOMERPAUZE KINDERDIENST

Van 11 juli tot en met 15 augustus is er geen Kinderdienst. Geniet van de vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen!

ADRESSEN BLOEMENGROET

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 5415029/0646696542. Of via de website > Lief en Leed > gegevens.

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

OPENSTELLING KERK

De kerk is op donderdag weer opengesteld. Met de nodige maatregelen kunt u de kerk weer bezoeken van 10.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK

De zaterdagopenstelling: steeds van 12.00 uur tot 16.00 uur.

25 september is dan de laatste dag. Zaterdag 11 september is 'Open Monumentendag' dan zijn we de hele dag open tot 17.00 uur.

OECUMENISCH ZOMERPROGRAMMA 2021 – 'REIZEN'

Misschien kriebelt het alweer... die kans om er weer even tussenuit te gaan, op reis! Of je nu al plannen hebt of niet, deze zomer denken we als Binnenstadskerken samen na over het thema 'Reizen'. Reizen in al haar soorten en maten wel te verstaan, van pelgrimage tot vlucht en van hemelreis tot innerlijk reis.

Vanaf 11 juli staan de gezamenlijke diensten met de Fontein in het teken van dit thema, daarnaast is er wekelijks op dinsdag een zomerbijeenkomst in één van de Binnenstadskerken, aangesloten bij de Raad van Kerken. Voor meer informatie zie website van de kerk.

CORONA-UPDATE

We zijn naar het maximum aantal mensen gegaan. Met 1,5m in de Nieuwe Kerk past: honderd beneden en vijftig op de balkons. Aanmelden blijft voorlopig nodig, zie daarvoor de website van de Nieuwe kerk.

Na het voorzichtige begin afgelopen weken kunnen we nu de gemeentezang weer steeds meer laten klinken. Hebt u het ook zo gemist? Kom ook! Zoals elders in de maatschappij vervalt het advies een mondkapje te dragen (u mag dat uiteraard blijven doen).

De oppaszolder is open als er aanmeldingen van oppaskinderen zijn.

En als het deze zondag mooi weer is, dan drinken we samen buiten koffie!

Vragen? Mail ons via coronateam@nieuwekerkerk.org.

Denkt u nog even aan het Voedselbankje in de kerk?

We hopen dat u allen weer volop meedraagt aan het deponeren van (houdbare) producten en het sparen van DE zegels. Deze kunnen in het blauwe doosje op het bankje.

MEDEDELING VANUIT DE BRON

In Beijum sluiten we de zomervieringen af met een zevende zondag met als thema pelgrimsreis.

Zondag 22 augustus in De Bron om 10.00 uur.

De bloemen gaan ter bemoediging naar Tineke Knot.

MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN

Aanmelding voor de zomerdiensten op 15 augustus in de Nieuwe Kerk

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk dient u zich tevoren op de website aan te melden. Op de website van De Fontein staat een verwijzing naar het aanmeldformulier van de Nieuwe Kerk, dat u van maandag 12.00 uur tot zaterdag 15.00 uur kunt invullen en verzenden.

Zondag 22 augustus in De Fontein

Op zondag 22 augustus vieren we in De Fontein een dienst van Schrift en Tafel, waarin Ruth Pruis belijdenis zal doen van haar geloof. Voorganger is ds. Marga Baas. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.

Aanmelding voor de dienst kan via onze website of door contact op te nemen met Hessel Boersma

(T: 050-5718753/06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com) voor zaterdag 21 augustus 12.00 uur.

Pastorale zorg

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

Marga Baas (T:050-5798508/ 06-20977769 of E: marga.baas@home.nl)

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)

Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info)

N.B. In de komende zomermaanden is vanwege de vakantie niet ieder van hen gelijktijdig aanwezig!

Gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk

De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor een persoonlijk gesprek zijn Ruth Pruis of Marga Baas aanwezig

Zomerterras

Op de woensdagmorgen is er van 10.00 tot 12.00 uur weer gezamenlijk koffiedrinken mogelijk in De Fontein. Bij goed weer kan dat ook buiten.

Wanneer u liever binnen plaatsneemt, dan vragen we u om zoveel mogelijk verspreid in de beschikbare ruimtes plaats te nemen – de hal, zaal 3, en, indien beschikbaar, zaal 1.

Voor zowel binnen als buiten blijft de regel gelden van 1,5 meter afstand!

Meeleven

Ids Wissmann (Siersteenlaan) is deze week van het Martiniziekenhuis naar het Gasthuis (hospice) aan de Eendrachtskade NZ 19 overgebracht.

Film in De Fontein – zomerprogramma

Nu we eindelijk weer films kunnen vertonen, hebben we een afwisselend zomerprogramma samengesteld:

- **donderdag 26 augustus om 19:30 uur – If Beale street could talk (2018)**
- **dinsdag 7 september om 14:00 uur – Lion (2016)**
- **donderdag 23 september om 19:30 uur – Girl (2018)**

Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 06-17984737.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Laatste Zomerse avondwandeling!

U hebt nog 1 maal de mogelijkheid om mee te doen aan een zomerse avondwandeling. De wandeling is ca. 5 km en duurt een uur. We vertrekken samen, maar lopen twee aan twee. Iedere deelnemer ontvangt bij vertrek een gedicht of korte tekst als aanloopje tot het onderlinge gesprek.

Start- en eindpunt: De Fontein, Eikenlaan 255. **Tijd:** 19.30 – 20.30 uur.

Datum: woensdag 25 augustus

U kunt zich opgeven bij Marga Baas (E: marga.baas@home.nl of T: 06 20977769). Om misverstanden over het wel of niet doorgaan van de wandeling te voorkomen: graag **aanmelden uiterlijk op de dinsdag** voorafgaand aan de betreffende woensdag!

Website van De Fontein

Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info.

Op 6 september begint het nieuwe collegejaar, maar veel internationale studenten weten nog niet of ze dan een dak boven hun hoofd hebben. Er is krapte op de kamermarkt en zij kennen hier niemand die ze wegwijs kan maken.

Wij willen ze helpen en laten zien, hoe gastvrij Groningen kan zijn!



EEN KAMER VRIJ?

...en sta je ervoor open om een internationale student (tijdelijk) onderdak te verlenen? Laat het ons weten!

Alexandra & Tirtsa
Studentenwerkers IFES

Voor meer informatie:
(alexandra.matz@ifes.nl)
(tirtsa.liefting@ifes.nl)



