

# de Fontein



VIEREN IN DE FONTEIN / PAG 2



BUURTKERK / PAG 3



BEZINNING EN BEZIELING / PAG 4



Ondertekening overeenkomst: Huisarts Mirjam Andeweg, met links van haar George F. Hooijer (namens de Prot. Gemeente Groningen) en rechts kerkmeester Hans Vissers (namens wijkgemeente De Fontein); zie ook het interview met Mirjam Andeweg op pagina 2.

## EEN NIEUWE START

Het thema van deze Fonteinkrant luidt 'een nieuwe start'. En dat is het natuurlijk ook voor ons, in vele vormen. Samen met u hopen we corona zoveel mogelijk achter ons te kunnen laten, en elkaar weer met regelmaat te treffen en ontmoeten in De Fontein. We herpakken ons en vervolgen onze weg als buurtkerk.

Deze beweging, zowel naar binnen als naar buiten, is wellicht niet nieuw, maar zetten we dit seizoen wel op andere voet voort. Niet alleen nemen we na 31 jaar afscheid van Marga Baas, we mogen ook een aantal mensen in ons midden verwelkomen. Collega-predikanten uit de stad komen ons de komende twee jaar versterken en ondersteunen in onze toekomstdromen. Hiernaast neemt huisartsenpraktijk Mirjam Andeweg in het voorjaar haar intrek bij ons in het gebouw. Allemaal spannende ontwikkelingen, die ons naast nieuwe samenwerkingskansen ook een hernieuwd toekomstperspectief bieden; een heuse nieuwe start!

## OMZIEN NAAR ELKAAR

De Fontein is een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en oog en oor hebben voor elkaar. Persoonlijke aandacht, oprechte betrokkenheid, de mogelijkheid om met een ander iets van je levensverhaal te delen – daar heeft ieder mens behoefte aan. Dit kan op allerlei manieren vorm krijgen: tijdens ontmoetingen op zondag en door de week of door mee te doen aan één van de activiteiten.

Ook zijn er de inloopochtenden, waarop Ruth Pruis in De Fontein aanwezig is voor ieder die verlangt naar een luisterend oor. Zo nodig kan zij ook de diaconie inschakelen of doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening in de stad.

Daarnaast zijn er vrijwilligers, die samen met Ruth Pruis een netwerk vormen waarop ieder een beroep kan doen.

Hebt u behoefte aan een gesprek, neem dan zelf even per telefoon of mail contact op. Voor het doorgeven van ziekte, een ziekenhuisopname, geboorte of huwelijk geldt hetzelfde. U kunt ook namen doorgeven van anderen die naar uw idee persoonlijke aandacht op prijs zouden stellen.



De Fontein is een levendige, open en oecumenisch gezinde geloofsgemeenschap met een warm hart voor de buurt.

Er is ruimte voor kleur en diversiteit. Iedereen is welkom ongeacht afkomst en geaardheid – jong en oud, zoekers en gelovigen, buurtbewoners en regelmatige kerkgangers.

Als buurtkerk willen we in onderlinge samenwerking met anderen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en de leefbaarheid in dit deel van de stad. Naast de zondagse vieringen kennen we een gevarieerd programma dat openstaat voor iedereen.

De Fontein kent een nauw samenwerkingsverband met de wijkgemeenten van De Bron en de Nieuwe Kerk. Alle drie horen zij bij de Protestantse Gemeente te Groningen.

“Een afscheid en een nieuw begin”

Marga Baas  
(vertrekkend predikant)



Na 31 jaar verbonden te zijn geweest aan 'De Wingerd' en 'De Fontein' ga ik met ingang van 1 oktober met veruroegd emeritaat – een afscheid en een nieuw begin, voor de wijkgemeente en voor mijzelf. Ik heb de laatste vijf à zes jaren met veel plezier meegewerkt aan het veranderingsproces van De Fontein richting buurtkerk. Als gemeentelid en bewoner van dit deel van de stad blijf ik daarbij betrokken, maar iets meer op afstand. Voor mij komt er tijd vrij voor oude en nieuwe interesses en aandachtsvelden. Ik maak met vertrouwen en vol hoop plaats voor Ruth Pruis en de collega-predikanten uit de stad die nauw met haar gaan samenwerken.

Weet u welkom!



# VIEREN IN DE FONTEIN



## Zondagse vieringen

De zondagse vieringen in De Fontein beginnen om 9.30 uur. Op de eerste zondag van de maand houden we een viering o.l.v. gemeenteleden. Op de derde zondag van de maand is er een gezamenlijke viering met De Bron en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk (Nieuwekerkhof 1). In februari 2022 hopen we van start te gaan met maandelijkse vieringen die laagdrempelig en uitnodigend zijn voor iedereen in de buurt.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn de vieringen voorlopig nog beperkt toegankelijk. Voor actuele informatie en de mogelijkheid tot het reserveren van zitplaatsen wordt u verwezen naar onze website ► [www.defontein.info](http://www.defontein.info)

In de hal ligt een voorbedenboek. Wie dat wil, kan daarin - op zondag of door de week - een gebedsintentie opschrijven. Deze intenties worden zondags bij de voorbeden betrokken.

Regelmatig vieren we een dienst van Schrift en Tafel, waarbij gasten en kinderen van harte welkom zijn.

Alle vieringen zijn live en achteraf te volgen via ► [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) (alleen geluid) en via ► [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) (beeld en geluid).

## Cantorij

Regelmatig verleent de cantorij van De Fontein onder leiding van José van Dijken medewerking aan de vieringen. De repetities vinden plaats op de dinsdagavond.

## Jong op zondag

Iedere eerste zondag van de maand wordt er gelijktijdig met de viering in de kerkzaal jeugdkerk gehouden. Een- of tweemaal per jaar is er een bijzondere viering voor jongeren en volwassenen die gezamenlijk wordt voorbereid.

## Schoonheid met een ziel

In het najaar gaat het programma "Schoonheid met een ziel" weer van start, elke zondagmiddag om 17.00 uur in afwisselend de Nieuwe Kerk en de Martinikerk. In de Nieuwe Kerk wordt de eerste zondag van de maand een Cantatedienst en de derde zondag een Engelstalige Choral Evensong gehouden. In de Martinikerk vindt op de tweede zondag van de maand een Psalmenvesper en op de vierde zondag een Poëzievesper plaats. Het programma vindt u op ► [www.schoonheidmeteenziel.nl](http://www.schoonheidmeteenziel.nl).

## Stadsklooster

In het Stadsklooster (Haddingestraat 23) wordt op maandagmiddag om 17.00 uur (inloop vanaf 16.45) en woensdagmorgen om 9.00 uur (inloop vanaf 8.45) een getijdengebed gevierd (zie ► [www.stadskloostergroningen.nl](http://www.stadskloostergroningen.nl)).

## Zorgcentra

In De Es, de Platinaflat, 't Blauwbörgje en de Veldspaat worden regelmatig kerkdiensten gehouden. Vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus zijn deze stopgezet; in het najaar zullen ze waarschijnlijk weer worden hervat.

## Doop- en trouwdiensten

Voor afspraken over doop- en trouwdiensten kunt u contact opnemen met Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: [r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info)). Ook andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw kunnen in De Fontein worden gezegend.

## Uitvaarten

Bij een overlijden kunt u contact opnemen met het Meldpunt Uitvaarten, tel. 050 2053330. U wordt dan zo gauw mogelijk doorverbonden met één van de leden van de uitvaartgroep. In overleg met hen kunnen afspraken gemaakt worden over de uitvaart. Hebt u behoefte aan pastorale begeleiding bij ziekte en overlijden, dan kunt u contact opnemen met Ruth Pruis.

*"Onze kans op een nieuwe start"*

**Ruth Pruis**  
(buurtpastor)



Komend jaar breekt er een spannende nieuwe fase in onze transitie naar buurtkerk aan. Naast dat we ons buurtkerkprogramma natuurlijk weer op normale wijze hopen te draaien, nemen we na vele jaren afscheid van (predikant) Marga Baas en verwelkomen we de huisartsenpraktijk en het team van Mirjam Andeweg in ons gebouw. Te midden van al deze veranderingen, die onzeker en instabiel kunnen doen voelen, zie ik onze kans. Onze kans op een nieuwe start; het moment om verder vorm te geven aan onze toekomst als buurtkerk. Ja, dit brengt uitdagingen met zich mee. We kiezen niet voor de makkelijkste weg en zullen continu op elkaar af moeten stemmen, zowel intern als extern. Hierin worden we gelukkig ondersteund. Collega-predikanten uit de stad komen ons de komende twee jaar versterken en ondersteunen in onze toekomstdromen. Een samenwerking én toekomst waar ik naar uitkijk!



*"Een spannende, nieuwe start voor ons beide"*

**Mirjam Andeweg**  
(huisarts)

Foto: Team Huisartsenpraktijk Andeweg

Als alles volgens plan verloopt, verhuist onze huisartsenpraktijk Andeweg in het voorjaar van 2022 met een team van zo'n negen personen naar De Fontein. Vanaf dat moment delen wij een gebouw. Dit zie ik als een spannende, nieuwe start voor ons beide. Voor ons, het team en de praktijk, gaat er een boel veranderen. We verlangen vooral naar een grotere ruimte; met zo'n negen personen zitten wij momenteel echt te krap. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een nieuwe naam voor de praktijk. We kijken met de buurtkerk naar mogelijkheden om samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van gezond eten, kunst en/of mindfulness. Dat een deel van de hal gaat dienen als wachtkamer voor de praktijk is een eerste stap die wij daarin zetten.

**houd moed  
heb lief**



*"Kerkdiensten ook in beeld"*

**Hilbert Annen**  
(lid van team audiovisuele apparatuur)

Ik denk dat de kerkdienst een belangrijk onderdeel is van het kerk-zijn. Met de komst van corona hebben we besloten de kerkdiensten ook in beeld uit te zenden. De kijkers zijn er hierdoor toch bij betrokken. Daar wil ik me graag voor inzetten. We hebben voor De Fontein een herkenbare manier van uitzenden ontwikkeld en er is een grote groep trouwe kijkers. Daar doen we het voor! We gaan hier zeker mee door.



# Buurtkerk

## Inloopochtenden en loket levensvragen

Elke woensdag- en donderdagmorgen staan tussen 10.00 en 12.00 uur de deuren van De Fontein voor iedereen open, ook tijdens vakanties. Een persoonlijk gesprek, een kopje koffie, kunst bekijken, naar orgelmuziek luisteren, een kaars aansteken of rustig mediteren - het kan allemaal. Ook kunt u een kijkje nemen bij de weggeefkast of iets inbrengen voor de voedselbank. Hebt u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u terecht bij Ruth Pruis.

## Ruil- en weggeefkast

Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar waarvan het jammer is om ze weg te gooien? U kunt ze kwijt in de ruil- en weggeefkast in de hal van De Fontein, waar anderen ze gratis kunnen meenemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen. U kunt brengen en halen tijdens de inloopochtenden.

## Buurtsoep

Met ingang van 1 september 2021 is er iedere eerste woensdag van de maand tussen 12.15 en 13.30 uur gelegenheid om te genieten van een heerlijke zelfgemaakte soep. Kom ook eens aanwippen om te proeven!

## Films in De Fontein

Iedere maand vertonen wij twee boeiende speelfilms, één op de dinsdagmiddag om 14.00 uur en één op donderdagavond om 19.30 uur. Het onderwerp van de film wordt kort ingeleid en na afloop is er de mogelijkheid om na te praten. Een halfuur van tevoren staan koffie en thee klaar. Data en filmtitels tot Kerst 2021:

📅 7 september (Lion), 23 september (Girl), 12 oktober (Woodlawn), 28 oktober (Philomena), 9 november (Green Book), 25 november (Ida), 14 december (The light between oceans).

## Brei- en haakclub

In het najaar pakken we de draad weer op! Om de week komen wij op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur samen in De Fontein om te breien en te haken voor diverse goede doelen. Ben of ken jij iemand die hier zijn steentje wel aan bij zou willen dragen, neem dan vooral contact op!

📅 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november en 14 december.

## Fotograferen in De Fontein

We organiseren dit seizoen een drietal workshops fotografie. Het maakt niet uit of je over geavanceerde apparatuur beschikt of foto's maakt met een mobieltje. We werken thematisch. Eerdere onderwerpen waren bijvoorbeeld 'Glas', 'Licht', 'Vrijheid'. Ook maakten we foto's van het interieur van de Nieuwe Kerk. We geven tips door en inspireren elkaar. Per keer kijken we naar mogelijkheden om het gemaakte werk te exposeren.

📅 De eerstvolgende keer is op zaterdagmorgen 16 oktober 2021. Informatie en opgave bij Auke Faber (E: aukefaber@live.nl) of Dikkie van Dommelen (E: dikkievandommelen@hotmail.com).

## Allerzielen: voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op dinsdag 2 november is de kerk van 10.00-19.00 uur open voor gemeentelieden en buurtbewoners om een kaarsje aan te steken voor een dierbare overledene.

## Spreek smakelijk

Na een geslaagde eerste editie gaan wij op donderdagavond 14 oktober 2021, van 17.00 tot 19.30 uur (17.00 uur inloop, 17.30 uur diner) weer aan tafel in gesprek met elkaar. 'Spreek smakelijk' is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van tevoren afgesproken onderwerpen. Het thema van onze komende avond luidt: 'De kracht van relaties'.

© Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

## Kunst in De Fontein

Het hele jaar door wordt in De Fontein beeldende kunst tentoongesteld - van olieverfschilderijen, aquarellen, litho's, tekeningen en foto's tot textiele werkvormen en installaties. Om de zes tot acht weken is er nieuw werk te zien. Regelmatig zijn er rondleidingen met de kunstenaar. Op de tafel in de hal is achtergrondinformatie te vinden over de makers en hun werk. In de maand november hebben we de bijzondere reisexpositie in huis: schilderijen van Jeltje Hoogenkamp bij de zeven werken van barmhartigheid.

'Over muren kijken'



## Info en opgave

Als bij de genoemde activiteiten geen naam en mailadres staat vermeld, kunt u voor informatie en opgave (uiterlijk twee dagen tevoren) contact opnemen met Ruth Pruis (r.pruis@defontein.info).

## Kunstroute

Begin dit jaar was in de Korrewegwijk de expositie 'Raam-exposities' waarbij kunstenaars hun werk achter hun eigen raam, of dat van een buurtgenoot, tentoon konden stellen. Van maandag 27 september tot zondag 31 oktober volgen Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Ook deze wijken herbergen namelijk kunstenaars en creatievelingen die buurtgenoten en passanten kunnen verblijden met een blik op hun werk. Elke kunstenaar heeft een poster voor het raam hangen met leuke weetjes en informatie. Vele van hen maken graag een praatje met het publiek. Ook zijn er kunstwerken te koop. De bijbehorende wandelkaart wordt halverwege september verspreid en komt op strategische plekken zoals De Fontein, buurt- en winkelcentra te liggen. Iedereen kan daar een kaart meenemen en de route lopen. Loop je mee?

## Dierbare woorden – zinvolle gesprekken

In 1997 begon de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) met een reeks columns over woorden die hem dierbaar waren. Gewone woorden, plechtige of verouderde woorden, merkwaardige woorden. Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea's bestaande en ter lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van de gesprekken die wij graag, één op één, met jullie zouden willen voeren. Op afspraak, thuis of in De Fontein.

📅 Data: op afspraak.

## Concerten

Enkele malen per jaar worden er rondom het Mense Ruiters orgel in De Fontein concerten georganiseerd, meestal op de zondagmiddag om 16.00 uur. Voor actuele informatie: zie KerkinStad, de affiches in de kerk en onze website (www.defontein.info).

## Kerstmarkt

Op zaterdag 18 december is er van 10.00 – 14.00 uur in de hal van De Fontein weer een gezellige en sfeervolle kerstmarkt. De gehele opbrengst gaat naar ons diaconaal project Bianca Couture (zie elders in dit blad).

## Voorjaarsmarkt

De Najaarsmarkt van De Fontein kon in november 2020 vanwege corona helaas niet doorgaan. De organiserende commissie heeft plannen voor het nieuwe seizoen bedacht. Omdat binnenkort een grote verbouwing in en bij De Fontein zal plaatsvinden, wordt niet in november 2021 een najaarsmarkt georganiseerd, maar komt er in april 2022 een voorjaarsmarkt. Misschien iets kleinschaliger, afhankelijk van de ruimte die overblijft na de verbouwing. Maar één ding is zeker: het Rad van Avontuur met de overheerlijke slagroomtaarten blijft!



"Gastvrijheid moet je leren"

**Jaap Stellingwerff**  
(voorzitter wijkkerkenraad)

Een paar jaar terug maakten we in het winkelcentrum mensen attent op de start van de buurtsoep in De Fontein. Leerzaam... zulke gesprekjes! Je beseft: contact draait om tweerichtingsverkeer. Door zelf een drempel over te gaan, haal je drempels weg. Buurtkerk... Het is als met vaste gasten op de camping. Die 'losse' kampeerders, die komen zo maar 'jouw wereld' binnen. Dat vraagt wat van ons. Toch willen we buurtbewoners ruimte geven. En dat begint met accepteren dat een ander 'anders' is. Wij zijn een gemeenschap waar de Bijbel opengaat. Maar die zoektocht naar wat het leven echt zin geeft, is een weg van: samen. De Fontein als plek waar je - gemeentelid of buurtbewoner - graag komt. Je wordt er gehoord en gezien.

# Bezinning & bezieling

## Gespreksgroep op de woensdagmorgen

Iedere eerste woensdagochtend van de maand komen we van 10.15 uur – 12.00 uur in de predikantenkamer bij elkaar om te praten over geloof en samenleving en alles wat ons bezig houdt. De onderwerpen worden bepaald door de deelnemers zelf. We bespreken soms ook een gedicht, een liedtekst of een gedeelte uit de Bijbel. Daarnaast proberen wij zorg te dragen voor de mensen die extra aandacht nodig hebben. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter, maar ze zijn ook gewoon gezellig.

De groep wordt begeleid door Anneke Helder, coördinator pastoraat van een deel van de wijk Paddepoel.

**INFO EN OPGAVE** Anneke Helder, E: [anneke@helder-advies.nl](mailto:anneke@helder-advies.nl),  
T: 06 45758563 of 050 3189404

## Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

Benieuwd wat we van monniken kunnen leren over rust, aandacht en regelmaat? Wij – Nick Everts (Stadsklooster Groningen) en Ruth Pruis (Buurtkerk De Fontein) – zouden hier samen met jullie bij stil willen staan.

Dit doen wij aan de hand van 'Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven' van Wil Derkse. Dit boek laat zien dat zo'n kloosterregel nog altijd actueel is en ons ook buiten de kloostermuren kan helpen om aandachtig te leven. Maak kennis met begrippen als 'conversio morum' (elke dag een kleine verbetering), 'stabilitas' (trouw zijn aan je plek), 'luisteren met aandacht' en 'gehoorzaamheid'. Ontdek wat dit in je eigen leven kan betekenen.

Data: woensdag 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april, van 19.30 tot 21.00 uur

**KOSTEN** aanschaf boek  
**LOCATIE** buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 – Groningen  
**OPGAVE** vóór 30 september, bij: [pionier@stadskloostergroningen.nl](mailto:pionier@stadskloostergroningen.nl)  
of [r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info)

## Meditatiecursus o.l.v. Alberte van Ess

Onthaasten is typisch zo'n woord van deze tijd. Mensen hebben soms dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd van stress, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Meditatie is een manier daartoe. In deze cursus leren we de meditatiehouding aan om zo tot verstillend en een houding van overgave te kunnen komen. Niet eenvoudig voor ons! Daarom zijn er meditatie technieken ontwikkeld om ons daarbij te helpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van (religieuze) teksten, een bepaald object, muziekfragmenten en afbeeldingen. Ervaring met meditatie is niet nodig.

**DATA** woensdagavond 11 mei, 25 mei en 8 juni  
**KOSTEN** deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom  
**LOCATIE** buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255 – Groningen  
**OPGAVE** vóór 9 mei, bij Alberte van Ess (0505415050) of Ruth Pruis ([r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info))

## “Vergroting van de samenwerking”

**Doesjka Donker**  
(lid werkgroep Buurtkerk)



Sinds kort ben ik lid van de 'werkgroep buurtkerk'. Als vrijwilligers denken we mee met Ruth Pruis. In onze bijeenkomsten komen de buurtactiviteiten van De Fontein aan de orde. Mijn motivatie? Die komt vooral voort uit mijn verlangen naar de, in mijn ogen, noodzakelijke vergroting van de samenwerking tussen alle op de buurtgerichte plannen voor Paddepoel en Selwerd. Ik heb soms het idee dat de wijken uit een heleboel eilandjes bestaan. Daardoor komt de energie van de vele gemotiveerde vrijwilligers niet altijd op de goede plaats terecht. Een halfjaarlijkse kalender van 'buurtbrede' activiteiten zou prachtig zijn!



## “Gratis taalondersteuning of huiswerkbegeleiding”

**Rian Wesseling**  
(Together Huiswerk)

Het afgelopen jaar mochten wij vanuit De Fontein de kinderen, ouders en vrijwilligers van Together Huiswerk ontmoeten en ondersteunen. Kinderen krijgen gratis taalondersteuning of huiswerkbegeleiding, ouders ontmoeten elkaar in de oudergroep en vrijwilligers zijn aanwezig om dit alles te faciliteren. Dankbaar ben ik voor de door De Fontein geboden ruimte en gastvrijheid! Dit seizoen willen we een mooie nieuwe start maken, waarin we het project nog meer kunnen verbinden met gemeenteleden en buurtbewoners. Ook dit jaar mag ik het project weer leiden en getuige zijn van de bloei van de betrokkenen.

## DIACONAAL PROJECT

### Kansen voor vrouwen in Burkina Faso

We continueren het project Bianca Couture, een opleidingscentrum voor kleermaaksters in Burkina Faso.

De vrouwen die deze driejarige opleiding mogen volgen, helpen we met een starterskit (€ 250), zodat zij na hun opleiding zelfstandig kunnen werken.

Denk hierbij o.a. aan de aanschaf van een naaimachine, een strijkijzer en scharen. Ook De Bron en de Nieuwe Kerk zetten zich hiervoor in. U kunt een gift overmaken op rekening NL45INGB0003208649 van de werkgroep diaconaat o.v.v. 'Bianca Couture'. Ook de opbrengst van de kerstmarkt op 18 december is bestemd voor dit project!

## COLOFON

**REDACTIE**  
Marga Baas, Wim van Dommelen,  
Jaap Medema, Ruth Pruis, Henk van Putten  
**VORMGEVING** [www.studiosalto.nl](http://www.studiosalto.nl)  
**DRUKWERK** Zalsman Groningen B.V.



## Adressen

**Kerkgebouw**  
De Fontein  
Eikenlaan 255  
9741 EZ Groningen  
050 5731188  
[www.defontein.info](http://www.defontein.info)  
[de.fontein@home.nl](mailto:de.fontein@home.nl)

**Kerkblad KerkinStad**  
[www.kerkinstad.nl](http://www.kerkinstad.nl)

**Kerkmeester**  
Dick Dijkstra  
050 5772513  
[dickdijk@home.nl](mailto:dickdijk@home.nl)

**Buurtpastor**  
Ruth Pruis  
06 17984737  
[r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info)

**Contactpersoon Kerkenraad**  
Jaap Stellingwerff  
050 5731736  
[jaapstellingwerff@gmail.com](mailto:jaapstellingwerff@gmail.com)

**Contactpersoon Diaconaat**  
Hilbert Annen  
050 5719703  
[h.annen@telfort.nl](mailto:h.annen@telfort.nl)

