

**ORDE VAN DIENST**  
**ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021**



**Doopdienst &  
Startzondag Bron, Fontein  
en Nieuwe Kerk**



Aan deze dienst werken mee:

Klaas van der Lingen, 1<sup>e</sup> ouderling van dienst

Hilbert Annen, 1<sup>e</sup> diaken

Gerry Knobbe, Lector

Ds. Tirtsa Liefting, voorganger

Mannes Hofsink, cantor-organist

Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman en Grietinus Mollema,  
voorzang

Joop Duzink, geluid

Frank Bandringa, beeld

Ronald Bas, koster

## VOORBEREIDING

Preludium: Wir glauben all' an einen Gott, Vater - J.S.Bach

Welkom

Ontsteken van de kaarsen en introlied 'Rond het licht dat leven doet' (LB 287: 1-3)



1 Rond het licht dat le - ven doet  
groe-ten wij el-kaar met vre - de;  
wie in voor- of te - gen-spoed  
ze - gen zoekt, mag bin - nen - tre - den, -  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.

Liedboek Online

- 2 Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen -  
als de kerk van liefde leest  
is het feest!

3        Rond het water van de doop  
          komt de Rode Zee ter sprake;  
          droogvoets, tussen nood en dood  
          volgen wij een branden baken:  
          in het nachtelijke uur  
          vlamt een vuur.

### Bemoediging en drempelgebed

o: Onze hulp is in de naam van de Heer  
**g: die hemel en aarde gemaakt heeft**  
o: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
**g: en niet loslaat het werk van zijn handen**  
o: God onze Vader schenk ons uw genade en vrede,  
    door Jezus Christus onze Heer  
**g: Amen.**

### Kyrie en Gloria

v: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over deze  
wereld en hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw.

...

v: Heer, ontferm U.  
**g: Christus, ontferm U.**

# Gloria

(LB 309)

1<sup>e</sup> keer voorzang, 2<sup>e</sup> keer allen, daarna canon

①  
Zing nu ver-heugd een vro-lijk lied,  
②  
ja zing en ju-bel al-le-maal.  
③  
Wij spe-len en zin-gen in glo-ri-a,  
④  
in klank en kleur, in toon en taal.

## VIERING VAN DE DOOP

- Intocht van de dopelingen

*Ondertussen wordt er gezongen: 'Laat de kinderen tot mij komen'*

Laat de kindren tot mij komen,  
alle, alle kindren.  
Laat de kindren tot mij komen,  
niemand mag ze hindren.,  
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kindren open,  
laat ze allen groot en klein,  
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,  
over alle wegen.

Laat de mensen tot mij komen,  
houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk,  
gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk,  
bij mij binnen lopen.

- Het water wordt in de doopvont gegoten
- Inleiding op de doop
- Vraag naar de naam
- Verklaring van de ouders
- Doopgebed

*De kinderen komen erbij*

- Doop
- Overhandiging van de doopkaars

*Ondertussen wordt er gezongen: 'Verbonden met twee lieve ouders'  
(couplet 1 & 2, coupletten: voorzang / refrein: allen)*

Verbonden met twee lieve ouders,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met andere mensen  
vier jij het feest met ons mee?

*Refrein: Je hebt al een naam  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij bent gedoopt in de naam van de Vader  
de Zoon en de heilige Geest.*

Jij bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd  
en dus is het tijd om te vieren  
dat God, die je kent, van je houdt.

*Refrein.*

- Belofte van de ouders

- Belofte van de gemeente

Gemeente, belooft u deze kinderen van God te ontvangen in  
uw midden, te dragen in uw gebeden en samen met deze  
gezinnen de weg van Gods koninkrijk te gaan?

**Allen: JA, DAT BELOVEN WIJ**

- Inschrijven van de namen in het doopboek

*Ondertussen wordt er gezongen: 'Verbonden met twee lieve ouders'  
(couplet 3 & 4, coupletten: voorzang / refrein: allen)*

Je bent een begrip aan het worden;  
Steeds meer mensen noemen je naam;  
Ook God begint jouw naam te roepen  
En dus zijn wij hier nu tezaam.

*Refrein: Je hebt al een naam  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij bent gedoopt in de naam van de Vader  
de Zoon en de heilige Geest.*

Nu mag je gaan leven met mensen  
Verbonden in liefde en trouw  
Omdat zij vandaag bij dit doopsel  
Gods naam legden naast die van jou.

*Refrein.*

## RONDOM HET WOORD

Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied:



Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,  
wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.  
Van ge - lo - ven word je blij.  
Hier hoort ie - der kind er - bij.  
Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim  
God houdt niet op bij de men - sen te zijn.  
Steek het klei - ne licht - je aan,  
kom je mee, wij mo - gen gaan.

### Lezing Nieuwe Testament: Openbaring 22: 1-6

<sup>1</sup> Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.

<sup>2</sup> In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.



<sup>3</sup> Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren <sup>4</sup> en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. <sup>5</sup> Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

<sup>6</sup> Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’

### Halleluja-acclamatie (LB 338a)

*1<sup>e</sup> keer voorzang, 2<sup>e</sup> keer allen*



**voorzang:** laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,  
laat juichen de wereld met haar bewoners.

**allen:** Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

### Evangelielezing: Johannes 7: 32-39

<sup>32</sup> Toen de farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om hem te arresteren.

<sup>33</sup> Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. <sup>34</sup> U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben.’ <sup>35</sup> Toen zeiden de Joden tegen elkaar: ‘Waar gaat hij dan naartoe, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? <sup>36</sup> Wat bedoelde hij dan toen hij zei: “U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben?”’

<sup>37</sup> Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! <sup>38</sup> “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ <sup>39</sup> Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Zingen: ‘Wij zagen hoe het spoor van God’ (LB 1000: 1, 2 en 5)

*Coupletten: voorzang / refrein: allen*

1 Wij za-gen hoe het spoor van God

spo-ren van men-sen kruis-te.

Wij za-gen licht, een vuur laat op,

feest voor ar-men in het duis-ter.

*refrein:*  
Komt Hij te-rug op on - ze weg,

keert Hij ver-har-de har-ten?

Wan-neer komt Hij met licht en lef,

zaai-goed in on-ze han-den?

2 Wij zagen mensen teer en fier,  
bloeien in steenwoestijnen.  
Wij zagen hoe de schepping nieuw  
Gloort in vrede zonder einde.  
*Refrein.*

5 Wij zagen God verloren staan,  
zullen zijn kinderen komen?  
Wij zagen Gods hart opengaan:  
levend water, rijke stromen.  
*Refrein.*

## Overweging

## Orgelspel

Zingen: 'Vernieuw in ons, o God' (LB 858)

The image shows a musical score for the hymn 'Vernieuw in ons, o God' (LB 858). It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a '1' indicating the start of the first line. The second staff ends with a double bar line. The third staff continues the melody. The fourth staff ends with a double bar line. A faint watermark of a church building is visible in the background.

1 Ver-nieuw in ons, o God,  
uw lief-de, len - te - licht.  
Her - stel ons naar uw beeld en strijk  
het kwaad uit ons ge - zicht.

Liedboek Online

2 Beadem ons, o Geest,  
met wonderlijke kracht,  
dan opent zich het leven weer,  
een bloem in volle pracht.

- 3 Geef ons, o Christus, deel  
aan levenslang geluk.  
Gedoopt in U, een nieuw bestaan -  
dat slaat geen dood meer stuk.
- 4 Drie-enig God, vervul  
wat U ons hebt beloofd,  
na al ons zoeken U te zien,  
dan staan wij oog in oog.

*De kinderen komen terug.*

## GEBEDEN EN GAVEN

### Gaven

- 1<sup>e</sup> Collecte: Syrië: hoop en herstel
- 2<sup>e</sup> Collecte: Stedelijk Kerkenwerk



Tikkie Collectes  
Nieuwe Kerk  
[kerk050.nl/NKC](https://kerk050.nl/NKC)

### **Voor uitleg collectes: zie zondagsbrief**

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

### Dankgebed

### Voorbeden

*Tot u bidden wij: 'Goede God, hoor ons bidden'*

### Stil gebed

### Onze Vader (allen):

**Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.**

Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.

SLOT

Zegen

*allen: 'Amen'*

Slotlied: 'Het leven op aarde is vreugde en rijkdom' (LB 880)

1 Het le-ven op aar-de is vreug-de en rijk-dom,  
ont-vouwt zich in schoon-heid, fris groen brengt haar mee,  
het kleurt de sei-zoc-nen, al-le ber-gen en da-len,  
van ster tot on-stui-mi-ge zee.

Liedboek Online

- 2`  
Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid  
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,  
in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
in elk kind, onbevangen en klein.

- 3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,  
welt op in ons lachen, zingt in ons lied.  
Brenkt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.
  
- 4 Dus houdt van het leven, geef dank aan de Schepper,  
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.  
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede  
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.



## ZONDAGSBRIEF

ZONDAGSBRIEF 19 SEPTEMBER 2021

### **1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie: Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel**

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis.

Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.

Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Uw bijdrage is van harte welkom!

### **2<sup>e</sup> collecte: Stedelijk Kerkenwerk**

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.

Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Uw gift in deze collecte is meer dan welkom.

**Volgende week zondag 26 september, na de morgendienst, kunt u weer collectebonnen aanschaffen. U kunt ze halen bij de koffietafel.**

**KINDEROPPAS** - dit wordt verzorgd door Bettina/Albert Joesse en Karlijn Brands

**KINDERDIENST** - Er is kinderdienst, welkom voor alle kinderen!

### **BLOEMENGROET**

De bloemen vanuit De Fontein gaan naar de heer R. Munster Castorstaat.

Vanuit De Bron gaan bloemen naar Berna van Weel en Klaas Sybrandy

De Nieuwe Kerk verzorgd bloemen voor mevrouw G. Blok, Kraneweg, mevrouw is 80 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!

En met felicitaties naar de heer en mevrouw Meijer, Beukenlaan, zij zijn 20 september 60 jaar getrouwd.

### **ADRESSEN BLOEMENGROET**

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail [lidaduzink9@gmail.com](mailto:lidaduzink9@gmail.com) of telefoon 050 5415029/0646696542. Of via de website > Lief en Leed > gegevens.

**HEBT U INFORMATIE** over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail [ellyjagersma@gmail.com](mailto:ellyjagersma@gmail.com)

### **CORONA-UPDATE**

We zijn naar het maximum aantal mensen gegaan. Met 1,5m in de Nieuwe Kerk past: honderd beneden en vijftig op de balkons. Aanmelden blijft voorlopig nodig, zie daarvoor de website van de Nieuwe kerk. Na het voorzichtige begin afgelopen weken kunnen we nu de gemeentezang weer steeds meer laten klinken. Hebt u het ook zo gemist? Kom ook! Zoals elders in de maatschappij vervalt het advies een mondkapje te dragen (u mag dat uiteraard blijven doen). De oppaszolder is open als er aanmeldingen van oppaskinderen zijn. En als het deze zondag mooi weer is, dan drinken we samen buiten koffie! Vragen? Mail ons via [coronateam@nieuwekerk.org](mailto:coronateam@nieuwekerk.org).



## **GEMEENTEBERAAD 26 SEPTEMBER**

### **zondag 26 september 10:30 - 11:00 uur Nieuwe Kerk**

Op zondag 26 september is ieder hartelijk welkom voor een gemeenteberaad. Tijdens dit beraad zal over twee dingen worden besloten en gesproken.

Het eerste is de aanvangstijd van de ochtenddiensten. Hierbij kun je aangeven welke aanvangstijd je het meest geschikt lijkt: 9:30, 10:00 of 10:30. Als je er niet kunt zijn kun je tot dinsdag 28 september je mening doorgeven aan Nienke Verheij, onze scriba (scriba@nieuwekerk.org of 06 4490 8946).

Het tweede is het plan om de taken in de kerk meer op maat te maken. Een werkgroep heeft nagedacht over de organisatievorm van de Nieuwe Kerk en haar kerkenraad. Zij leggen uit op welke manier taken en ambten beter hanteerbaar worden en meer mensen mee kunnen doen. Ze doen dat specifiek aan de hand van taken van de ouderlingen.

Het gemeenteberaad start in aansluiting op de morgendienst. Het zal ook via Kerkomroep te volgen zijn.

### **UIT DE DIACONIE**

Zondag 26 september kunt u weer collectebonnen aanschaffen. We kunnen na een lange periode weer starten met de verkoop hiervan. U kunt ze na de dienst halen bij de tafel naast de koffietafel.

We willen u graag attenderen op de Voedselbank. U kunt (houdbare) producten deponeren in de mand op het voedselbankje. Ook kunt u verder met sparen van de D.E. punten, deze kunnen in het blauwe doosje, eveneens geplaatst op het bekende bankje.

Het 'Vogelhuisje' is bestemd voor uw gift t.b.v. de Voedselbank.

### **OPENSTELLING KERK**

De kerk is op donderdag opengesteld. Met de nodige maatregelen kunt u de kerk bezoeken van 10.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

## **EVENSONG WORDT WEER GEZONGEN**

**zondag 19 september 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag)**

Kom luisteren naar de eerste Evensong sinds anderhalf jaar! Het koor Choral Voices, onder leiding van Daniël Rouwkema, ziet er naar uit. Wees welkom en waan u voor een klein uur in een Engelse kathedraal. Mannes Hofsink bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

## **NIEUWE KERK zondag 26 SEPTEMBER 15.00 UUR**

Geen CD-presentatie want door het ongeluk van Stef Tuinstra moest de CD-opname worden uitgesteld tot 2022, maar gelukkig wel een **Orgelconcert door Jelte Hulzebos en Mannes Hofsink.**

Werken van Krebs, Schumann, Hindemith en César Franck.

Voor een volledig programma en kaarten zie

[www.vriendennieuwekerkgroningen.nl](http://www.vriendennieuwekerkgroningen.nl)

Wie geen internet heeft kan aan de zaal een kaartje kopen:  
volwassenen 10,=, studenten 5,=. Kinderen gratis.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 3 OKTOBER 2021  
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF  
INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR VIA  
[ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG](mailto:ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG)

## **ALGEMEEN**

### **Nieuwe training uitvaarten leiden**

In het komende najaar zal er een nieuwe training voor gemeenteleden gegeven worden om uitvaarten te kunnen leiden. De cursus wordt PGG breed uitgezet.

Alles wat komt kijken bij het leiden van een uitvaart zal aan de orde komen en geoefend worden.

Cursusmateriaal wordt uitgereikt. De training bestaat uit acht dagdelen, verspreid over een aantal zaterdagen en avonden door de week. Data vanaf half november nog nader te bepalen.

Inlichtingen en opgave bij [predikant.pkndebn@gmail.com](mailto:predikant.pkndebn@gmail.com).

Telefoon 050-5415050

## **NIEUWS UIT DE FONTEIN**

### **Bij de viering van zondag 26 september**

Zondag 26 september is er 's middags om 14.30 uur een viering van Schrift en Tafel in De Fontein, waarin Marga Baas afscheid neemt als wijkpredikant. Gemeenteleden van De Fontein kunnen zich opgeven voor deze dienst via het aanmeldingsformulier dat op de website van de wijkgemeente staat:

*[www.defontein.info](http://www.defontein.info)*

### **Gedragsregels in De Fontein na de persconferentie van 14 september**

Het moderamen van De Fontein heeft overlegd n.a.v. de laatste persconferentie over de landelijke coronamaatregelen. In een groot deel van de samenleving worden mensen weer toegelaten op vertoon van een schriftelijk of digitaal coronabewijs. In De Fontein willen we mensen niet om een dergelijk toegangsbewijs vragen. Daarom blijven de regels die we tot nu toe hebben gehanteerd voorlopig van kracht. M.a.w. we willen graag dat u zich tevoren per mail of telefonisch blijft aanmelden voor de kerkdiensten, waar 90 mensen welkom zijn. Zoals op de per mail toegestuurde bevestiging van de aanmelding staat te lezen, blijft u thuis bij klachten (van u zelf of uw huisgenoten). Ook als u in afwachting bent van een testuitslag blijft u thuis. We houden ons ook aan het advies om onderling afstand te bewaren en geen handen te schudden etc. Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op zondag en door de week, maar het is belangrijk dat we zorgzaam met elkaar omgaan!

### **Pastorale zorg**

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met: Marga Baas (T:050-5798508/ 06-20977769 of

E:[marga.baas@home.nl](mailto:marga.baas@home.nl))

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of

E: [hessel.boersma@gmail.com](mailto:hessel.boersma@gmail.com))

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: [lamkedijkstra@home.nl](mailto:lamkedijkstra@home.nl))

Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: [r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info))

### **Gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk**

De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor een persoonlijk gesprek zijn Ruth Pruis of Marga Baas aanwezig.

### **Zomerterras**

Op de woensdagmorgen is er van 10.00 tot 12.00 uur weer gezamenlijk koffiedrinken mogelijk in De Fontein. Bij goed weer kan dat ook buiten. Wanneer u liever binnen plaatsneemt, dan vragen we u om zoveel mogelijk verspreid in de beschikbare ruimtes plaats te nemen – de hal, zaal 3, en, indien beschikbaar, zaal 1.

Voor zowel binnen als buiten blijft de regel gelden van 1,5 meter afstand!

### **Wij gedenken**

Zaterdag 11 september is Ids Wissmann overleden in het Gasthuis aan de Eendrachtskade, waar hij sinds enkele weken werd verzorgd. Hij is 89 jaar geworden. Sinds 28 augustus 2012 was hij de weduwnaar van Trinet Wissmann-Bouma. Nog niet zo lang geleden was Ids verhuisd van de Amethistraat naar Siersteenlaan 510. Vrijdag 17 september hebben we in De Fontein in een dankdienst voor zijn leven afscheid van hem genomen. Voorganger was ds. Marga Baas. Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis plaats op Selwerderhof.

### **Brei- en haakclub**

In het najaar pakken we de draad weer op! Om de week komen wij op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur samen in De Fontein om te breien en te haken voor diverse goede doelen. In eerste instantie breien wij mutsen, sjaals en wanten voor de kinderen uit de buurt die dat straks weer nodig hebben. Voor dit project zoeken wij nog versterking, dus kan je breien, ben je tweewekelijks beschikbaar op de dinsdagmiddag én heb je wel wat tijd **(of materiaal: restjes wol en/of knopen)** bij te dragen, laat dan vooral van je horen! Dat kan via de mail (r.pruis@defontein.info) of telefonisch (06-17984737).

**Data:** 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november en 14 december.

### **Film in De Fontein – Girl**

Op donderdagavond 23 september om 19.30 uur vertonen we in De Fontein “Girl”, een Belgische film uit 2018, geschreven en geregisseerd door Lukas Dhont. De vijftienjarige Lara wil carrière maken als ballerina en krijgt hierbij de steun van haar vader. Lara heeft echter een probleem, ze is namelijk geboren in het lichaam van een jongen. Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – [r.pruis@defontein.info](mailto:r.pruis@defontein.info) – 06-17984737.

**Kosten:** vrijwillige bijdrage

### **Wandelgidsen gezocht**

De buurtkerk is uitgenodigd door wijkbedrijf Selwerd om mee te doen met de buurtwandeling op burendag op **25 september**. De wandeling gaat door Paddepoel en Selwerd en eindigt met een BBQ bij de Duindoorn. Tijdens de wandeling worden vijf locaties in de buurt bezocht waar een activiteit plaats vindt. Een van de locaties is de Fontein. De wandeling duurt ongeveer 2 uur inclusief bezoeken aan de locaties. De grote groep wordt verdeeld in 5 kleine groepen; ieder met een gids. Iedere groep start de wandeling bij een andere locatie en allen eindigen bij de Duindoorn voor de gezamenlijke BBQ. Onderweg is muziek en een fotograaf. De route is uitgezet. Wij zoeken 1 of 2 gidsen om een groep te begeleiden; onderweg iets te vertellen over de wijk en De Fontein en de buren een gezellige middag te bezorgen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: [anneke@helder-advies.nl](mailto:anneke@helder-advies.nl)

### **Fotoworkshop met als thema: Handen**

Op zaterdag 16 oktober 2021 van 9.30 uur tot 12.00 uur wordt de dertiende fotoworkshop gehouden van het nieuwe seizoen in De Fontein. Deze workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft in fotograferen. Je hoeft geen uitgebreide kennis van fotografie te hebben. We beginnen de dag met een kort voorstel rondje en een inleiding op het thema en wat technieken. Geen moeilijke en technische termen maar met duidelijke en simpele voorbeelden leer je om mooie foto's te maken. Het mooie thema van deze workshop is

Handen. Daarna gaan de handen uit de mouwen en ga je aan de slag met je eigen fotocamera, mobiel of iPad, en helpen we elkaar een handje. Na afloop van de workshop sturen we allemaal 1 foto in, waar we vervolgens een mooie expositie van hopen te maken. Deelname is gratis, alleen de koffie/thee kost 1 euro. Belangstellende kunnen zich tot 9 oktober 2021 aanmelden bij Auke Faber ([aukefaber@live.nl](mailto:aukefaber@live.nl)).

### **Website van De Fontein**

Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we u naar onze website: [www.defontein.info](http://www.defontein.info).

## **MEDEDELINGEN VANUIT DE BRON**

### **Start meditatie**

De meditatie avonden in de Bron beginnen weer vanaf 27 september. Elke 2e en 4e maandagavond van 20.00 tot 21.00.

Opgave en informatie bij [predikant.pkndebron@gmail.com](mailto:predikant.pkndebron@gmail.com).

### **Stiltecentrum open op de maandag**

In de aanloop en in het kader van de week tegen de eenzaamheid zal het stiltecentrum van de Bron elke maandag geopend zijn van 17.00 tot 19.00. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand in gedachten .

Voor wie wil is er een gesprek mogelijk.

De eerste keer zal zijn op maandag 27 september en vanaf dan wekelijks.

### **Nieuwe training uitvaarten leiden**

In het komende najaar zal er een nieuwe training voor gemeenteleden gegeven worden om uitvaarten te kunnen leiden. De cursus wordt PGG breed uitgezet. Alles wat komt kijken bij het leiden van een uitvaart zal aan de orde komen en geoefend worden.

Cursusmateriaal wordt uitgereikt. De training bestaat uit acht dagdelen, verspreid over een aantal zaterdagen en avonden door de week. Data vanaf half november nog nader te bepalen.

Inlichtingen en opgave bij [predikant.pkndebron@gmail.com](mailto:predikant.pkndebron@gmail.com).

Tel. 050-5415050.



