



**Orde van dienst in De Fontein  
zondag 1 mei 2022 om 9.30 uur  
De derde zondag van Pasen**

***Misericordia Domino***

Aan deze dienst werken mee:

Voorgangers: Tineke Veenstra en Thom van Dijk

Ouderling: Hessel Boersma

Werkgroep diaconaat: Bram van Huis

Lector: Gerry Knobbe

Organist: Gjalt van der Meulen

Beeldapparatuur: Henk van Putten

## OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

De kaarsen op de tafel worden aangestoken

Moment van stilte

Openingslied: Lied 287, 1 en 2 Rond het licht dat leven doet

Groet en bemoediging

v. De eeuwige zal bij je zijn.

*a. De Eeuwige zal je bewaren*

v. Onze hulp is de naam van de Ene

*a. Die hemel en aarde gemaakt heeft*

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

*a. En niet loslaat het werk van zijn handen*

Gezongen drempelgebed

*Lied 296 Die de morgen ontbood.*

Gebed om ontferming Kyriëlied: 301a

Glorialied Lied 117a verzen 1 en 2:

*Gij volken loof uw God en Heer*

## RONDON HET WOORD

Gebed van de zondag besloten met lied 333:

Kom Geest van God

Eerste lezing Oude Testament Jesaja 61, 1-3

Lied: 647:1, 2, 3 en 4 Voor mensen die naamloos

Epistellezing: 1 Petrus 13-25

**Lied 513:1,2, 3 en 4 God heeft het eerste Woord**

**Evangelielezing Johannes 21: 1-14**

**Acclamatielied 403d Gij louter licht**

**OVERWEGING**

**Orgelspel**

**Geloofslied 344: Wij geloven een voor een ,allen staan**

**GEBEDEN EN GAVEN**

*Diaconale mededelingen en inzameling*

**Voorbeden met acclamatie: Lied 368f God van leven en licht.**

**Stil gebed en Onze Vader**

***Allen:***

God, verborgen aanwezig

Dat uw Naam aan het licht komt

dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart

dat gedaan wordt uw weg van barmhartigheid

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben

om onze bestemming te leven

Dat wij elkaar durven te vergeven en niet laten vallen

maar zoeken naar vrede

Dat wij niet loslaten als het lastig wordt

maar verbonden blijven met U

Geef ons daartoe de moed en de spankracht

het geloof, de hoop en de liefde die van U komt

vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid

**ZENDING EN ZEGEN**

**Slotlied: LB 425, Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen**

**Woorden van zending en zegen**

**Gezongen Amen**

**Met het oog op 4 en 5 mei zingen we het Wilhelmus,**

**Lied 708 verzen 1 en 6**

*Het Carillon*

*Ik zag de mensen in de straten  
hun armoe en hun grauw gezicht  
toen streek er over de gelaten  
een luisteren een vleug van licht*

*Want boven in de klokketoren  
na 't donker-bronzen urenslaan  
ving, over heel de stad te horen  
de beiaardier te spelen aan*

*Valerius een statig zingen  
waarin de zware klok bewoog  
doorstrooid van lichter sprankelingen  
wij slaan het oog tot u omhoog*

*En een tussen de naamloos velen,  
gedrongen aan de huizenkant  
stond ik te luisteren naar dit spelen  
dat zong van mijn geschonden land*

*Dit sprakeloze samenkomen  
en Hollands licht over de stad  
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen  
zo bitter, bitter liefgehad*

*Oorlogsjaar 1941, Ida Gerhardt*