



WELKOM !



DATUM EN TIJD

5 juni 9.30 uur

12 juni 9.30 uur

vieringen

morgendienst (S. en T.)

morgendienst

voorganger

ds Ynte de Groot

ds Alberte van Ess

locatie

De Fontein

De Fontein

Bij de vieringen

Op **zondag 5 juni** is het Pinksteren en vieren we een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is **ds. Ynte de Groot, organist Gjal van der Meulen**.

Zondag 12 juni is het zondag Trinitatis. We vieren hoe God zich heeft laten kennen als Vader, Zoon en Geest en zo zich verbindt met deze wereld en wie haar bewonen. Voorganger is **Alberte van Ess, organist Carel van Aurich**.

De NBV21

De NBV21 is een vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. De NBV21 is onder verantwoordelijkheid van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voorbereid tussen 2017 en 2021. Begin maart 2022 is deze in gebruik genomen bij ons in De Fontein. Ter voorbereiding liggen er drie versies (te leen) in de kerk. Hiernaast is het online te lezen, o.a. op <https://debijbel.nl/>.

Pastorale zorg

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)

Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info)

We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs aan de hand is en u gewoon even de stem van een ander wilt horen.

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt niet het volledige adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. In verband met de privacywet zetten we de adressen niet op de website.

Meeleven

In de geprinte zondags brief van 29 mei is tekst weggevalen, hierbij alsnog de tekst,

Truus Rozema is gevallen en heeft haar pols op twee plaatsen gebroken, haar pols zit in het gips. Ze heeft botsplinters en wordt hiervoor geopereerd. Truus is ondertussen alweer thuis gekomen.

Femmy Dolfing wordt vrijdag geopereerd aan haar knie in het Martini ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe of wat de revalidatie gaat verlopen.

Open kerk op woensdag en donderdag

Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein twee ochtenden per week open: op woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken.

Zomergroet

In buurtkerk De Fontein hebben we de gewoonte om ook tijdens de tijdens de zomermaanden om te zien naar elkaar “ door (vakantie)kaarten te sturen naar mensen die zelf niet (meer) op vakantie gaan. Voorgaande jaren vroegen we kerkgangers om een “vakantiegroet” te versturen naar iemand uit de kerk. Dit jaar stellen we voor om door middel van een **kaartje te sturen** en/of **persoonlijk bezoekje** te brengen aan het adres welke in de envelop vermeld staat. Zo weten mensen dat er aan hen gedacht wordt in de stillere zomermaanden.

Aankomende zondag 1^e pinksterdag staan we bij de deur om enveloppen met een adres uit te delen.

Wilt u deze actie steunen?

Zomerterras

Vanaf woensdagochtend 8 juni gaat buurtkerk De Fontein weer naar buiten! Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven!

Jeu de Boules middagen

Nu het zonnetje zich weer met enige regelmaat laat zien organiseert buurtkerk De Fontein, in samenwerking met WijsSamen, interactieve jeu de boules middagen op **donderdag 9 en 23 juni** aanstaande.

Jeu de boules is een sociaal spel dat doorgaans gespeeld wordt met twee teams die uit één of twee personen bestaan. Het doel van het spel is om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein balletje te werpen waar punten mee verdiend kunnen worden. Het team dat het eerste 13 punten heeft behaald is de winnaar van het spel!

Op deze middagen kunnen jong en oud samen jeu de boules spelen in de buitenlucht op het terras van De Fontein. Mocht u interesse hebben, dan bent u welkom mee te doen!

Data: donderdag 9 en 23 juni, van 14:00 tot 16:00 uur

Kosten: gratis

Waar: buurtkerk De Fontein - Eikenlaan 255

Film in De Fontein: An - A Sweet Taste of Life (2015) & Supernova (2020)

Op **dinsdagmiddag 14 juni (14.00 uur)** draait ‘An - A Sweet Taste of Life’: Pannenkoeken-bakker met schimmig verleden weet uit de problemen te blijven door iedere dag braaf naar zijn kraampje te gaan en zijn pannenkoeken met anko (zoete pasta gemaakt van rode adukibonen) te verkopen. Dan komt een oud vrouwtje (de heerlijke Kiki) langs, die veel betere anko kan maken dan hij. Hij neemt haar in dienst en daarmee is zijn geregelde, bijna onzichtbare bestaan definitief voorbij. Subtiel en diep-menselijke film van Kawase ontroert zonder maar een moment sentimenteel of goedkoop te worden.

Op **donderdagavond 23 juni (19.30 uur)** draait ‘Supernova’: In ‘Supernova’ zijn Sam en Tus-ker al 20 jaar samen. Het stel wil van elkaars gezelschap genieten, omdat bij Tusker twee jaar geleden dementie vastgesteld werd. Met hun caravan reizen ze door

Engeland en bezoeken vrienden, familieleden en diverse locaties. Gedurende de reis blijken ze andere visies over de toekomst te hebben en worden hun geheimen onthuld. Wat betekent dit voor hun relatie en de naderende dementie van Tusker? Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Bloemen uit de kerk

Weet u iemand die we op woensdag als buurtkerk een bos bloemen mogen bezorgen? Dit mag een wijkbewoner of een instelling zijn in één van de wijken van De Fontein, die wat extra aandacht kan gebruiken. Geef dit dan door aan Hessel Boersma, ouderling pastoraat.

Website van De Fontein

Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u een foto, bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website geplaatst kan worden stuur deze aan webmaster@defontein.info.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen. We zijn nog steeds op zoek naar een scriba, reacties kunnen naar het mailadres van de scriba worden gestuurd.

Barbara Faber

Barbara Faber (Groningen, 1982) exposeert haar foto's in verschillende ruimtes van De Fontein van 18 mei tot 13 juli 2022. Zij fotografeert sinds enkele jaren, wellicht op het spoor gezet door een enthousiast fotograferende vader.

Barbara woont in Lewenborg en gaat regelmatig fotograferen in Kardinga en in het Bevrijdingsbos, een uniek stukje bos aan de noordkant van de stad Groningen.

Zij laat zich inspireren door de natuur en wel in het bijzonder door vogels. Dat wordt zichtbaar op de tentoongestelde foto's in De Fontein. Barbara heeft eerder haar foto's geëxposeerd in bv.

Warnsveld. Ook is er al eens een door haar gemaakte foto geplaatst in het tijdschrift 'Noorderland'.

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reacties schrijven in het kunstboek op de tafel in de hal.

De collecten

Eerste collecte: Kerk in Actie: Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie

Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het om *begeesterd* te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop.

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren

kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze *begeesterd*.

Tweede collecte: Wijkwerk

Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

De derde collecte is voor de voedselbank



<https://kerk050.nl/DFC>

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie De Fontein)

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over de collecte doelen gelijk worden verdeeld

Buurtpastor: Ruth Pruis

Kopy voor KIS

Kopy voor de zondagsbrief

Graag inleveren voor:

Graag inleveren voor:

tel. 06-17984737

zondag 12 juni 2022

woensdag 8 juni 2022

r.pruis@defontein.info

wijkberichten@defontein.info

jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info