

Buurtkerkmaatjes gezocht!

Het georganiseerde en onderlinge omzien naar elkaar, pastoraat vormt een sterk cement in onze gemeente. En als buurtkerk willen we bouwen aan een netwerk van mensen die elkaar ontmoeten, inspireren en steunen. En elkaar bewaren bij geloof, hoop en liefde.



Er gebeurt al heel veel! Vaak ook spontaan, niet georganiseerd. Onderling omzien als smeerolie van de gemeente. Daarnaast is er ook het georganiseerde pastoraat door de pastores, ouderlingen, coördinatoren en contactpersonen. Tegelijk merken we dat het moeilijk is om mensen te vinden die mee willen dragen aan het georganiseerd pastoraat. Daarbinnen zoeken we naar vormen die aansluiten bij deze tijd en bij de vraag en het aanbod. Een van die vormen is het nieuwe project buurtkerkmaatjes.



Een buurtkerkmaatje wordt gekoppeld aan iemand die het fijn vindt om af en toe bezoek te krijgen. Voor de gezelligheid en om te kunnen praten over wat je bezighoudt. Aandacht hebben voor elkaar, met elkaar meeleven en met elkaar optrekken: dat is het kloppend hart van het project buurtkerkmaatje.

Als buurtkerkmaatje hoef je niet veel tijd te geven. Een bezoekje per maand kan al een groot verschil uitmaken.

Hoe werkt het?

Een kerkmaatje wordt in contact gebracht met iemand, die graag een kerkmaatje wil en samen kijken zij of het klikt. Er ontstaat zo een 'koppel'.

Samen bekijk je de behoefte en mogelijkheden zijn voor hoe vaak een contact gewenst is. Ieder koppel kan dat zelf invullen.

Je bepaalt zelf hoeveel tijd en energie je erin steekt!

Voor wie?

Ieder met belangstelling en een warm hart voor mensen en voor een ieder welke behoefte heeft aan een bezoekje of telefoontje.

Lijkt het je wat om een buurtkerkmaatje te worden of gekoppeld te worden aan een buurtmaatje?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met [Annie Borgerink](#)

Buurtkerkmaatjes gezocht! (versie buurtkranten)



Als buurtkerkmaatje word je gekoppeld aan iemand die het fijn vindt om af en toe bezoek te krijgen. Voor de gezelligheid en om te kunnen praten over wat je bezighoudt. Aandacht hebben voor elkaar, met elkaar meeleven en met elkaar optrekken: dat is het kloppend hart van het project buurtkerkmaatje.



Als buurtkerkmaatje hoef je niet veel tijd te geven.
Een bezoekje per maand kan al een groot verschil uitmaken.

Als buurtkerk willen we bouwen aan een netwerk van mensen die elkaar ontmoeten, inspireren en steunen. En elkaar bewaren bij geloof, hoop en liefde.
Als buurtkerkmaatje draag je daar een steentje aan bij.

Lijkt het je wat om een buurtkerkmaatje te worden?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anita Akkerman [acakkerman1@gmail.com]