

MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – JULI 2023

Bij de vieringen

Op 2 juli is er een viering onder leiding van gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof en Johan Pruis. Organist is Gjalt van der Meulen.

Op 9 juli gaat buurtpastor Ruth Pruis voor. Carel van Aurich is organist.

Op 16 juli is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Op 23 juli is de eerste zomerdienst in een serie van zes over het thema: 'Overweldigend – leven met wat je niet in de hand hebt'. Hierbij gaat buurtpastor Ruth Pruis voor, in De Fontein om 9.30 uur. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.

Een week later, op zondag 30 juli, gaat ds. Evert Jan Veldman voor. Organist is Carel van Aurich.

Bij de dienst op 2 juli

De evangelie-lezing voor deze zondag is uit Matteüs 10: 34-42.

Jezus waarschuwt, dat Hem volgen niet altijd vrede betekent. Van de volgelingen wordt de bereidheid gevraagd om hun 'kruis op te nemen'.

In Jezus' tijd en de eeuwen daarna kende de kerk ook martelaren.

Wij staan niet bloot aan geloofsvervolgingen in ons land en in onze tijd. Maar ook voor ons kan het geloof wel een inspanning vragen. Ook in de zin van: 'staan we er voor'. Zijn we bereid de uitdagingen van het geloof het hoofd te bieden? Met alle vragen, die we daarbij kunnen hebben? Onze gemeenschap zal ons hopelijk dragen.

Platina

Op 2 juli gaat ds. S.W. Bijl voor en op 16 juli gaat ds. G. de Klein voor. De diensten beginnen om 17.00 uur.

In augustus zijn er geen diensten. De buurthuiskamer is dan gesloten.

De eerstvolgende dienst is dan op 3 september. Dat zal een dienst zijn van Schrift en Tafel met ds. M.P. Baas Goede zomer,

Annie Borgerink, 06 45 45 47 03

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten

In zijn nieuwe boek 'Overweldigend, leven met wat je niet in de hand hebt' betoogt Frits de Lange dat ons leven vaak niet zo rustig verloopt als we wensen. Rampen overkomen ons in de persoonlijke sfeer, door ziekte, verlies en dood, en daarbuiten zijn er natuurrampen, een oorlog in Oekraïne en de klimaatveranderingen. Zaken die we niet in de hand hebben en ons kunnen overweldigen. Op de een of andere manier moeten we ons daartoe verhouden, moeten we een balans zien te vinden. Dit thema zouden wij de komende zomer met u willen verkennen. Dat doen we in de gezamenlijke zomerdiensten met de Nieuwe Kerk. Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om een of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact op te nemen met de predikanten:

- 23 juli – Ruth Pruis – Contingentie: waarom moest mij dit overkomen? (*voorbereiding op dinsdagmiddag 18 juli*)
- 30 juli – ds. Evert Jan Veldman – Ontregelende life events
- 6 augustus – ds. Tirtsa Liefing-van den Toren – Voorzienigheid
- 13 augustus – ds. Alberte van Ess – De verwevenheid van alles met alles
- 20 augustus – ds. Tirtsa Liefing-van den Toren – Dansen met God?
- 27 augustus – ds. Evert Jan Veldman – De goedheid van de schepping?

Pastorale aanspreekpunten

Hessel Boersma, T. 050-5718753 / 06-20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com

Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Meeleven

De heer Rutgers bedankt de gemeente voor het meeleven en de bloemen die hij in Maartenshof kreeg. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet nog verder herstellen van corona.

De heer Gaasterland [Veldspaatstraat 368 - 610] hoopt op 15 juli **100 jaar** te worden, Wij feliciteren hem met deze bijzondere mijlpaal.

Op zondag 4 juni kreeg Ypie Zuidema de bloemen vanuit De Fontein. Ze bedankt heel hartelijk voor het prachtige boeket!

Spreek smakelijk

Donderdagavond 13 juli, van 17.15 tot 19.30 uur (17.15 inloop, 17.30 uur diner) gaan wij weer aan tafel in gesprek met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (maximaal 4 deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze een gesprek wordt gevoerd over van te voren afgesproken onderwerpen. Het thema van onze komende avond luidt: ‘Liefde’.

Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom

Opgave: vóór maandag 10 juli via evaruhpruis@gmail.com

Zomergroet

In buurtkerk De Fontein hebben we de gewoonte om ook tijdens de zomermaanden om te zien naar elkaar “door (vakantie)kaarten te sturen naar mensen die zelf niet (meer) op vakantie gaan. In één van de komende kerkdiensten delen we bij de uitgang een envelop uit met één adres waar u een **kaartje naar toe kunt sturen** en/of **persoonlijk bezoekje** kunt brengen.

Zo weten mensen dat er aan hen gedacht wordt in de stillere zomermaanden. **Wilt u deze actie steunen?**

Stiltewandeling

Hou je van wandelen en hou je van stilte? Wandel dan mee met de zomereditie van onze stiltewandeling op zaterdag 15 juli.

Onder leiding van zelfbenoemd monnik Hans Mulder wandelen we in stilte door de wijk Selwerd en omgeving. Door samen in stilte te wandelen vertraag je en ontstaat er ruimte om de wijk en al het leven in de wijk anders te ervaren. Van tijd tot tijd stoppen we even om de groep bij elkaar te houden, maar verder loop je op je eigen tempo en met je eigen gedachten.

In het midden van de wandeling doorbreken we de stilte voor een korte meditatie en bij terugkomst kun je afsluiten met een kopje koffie of thee in De Fontein.

Een mooi begin van je weekend!

We verzamelen om 9:30 uur bij De Fontein, Eikenlaan 255. Rond 12:00 uur zijn we weer terug. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

Film- & pizzamiddag @De Fontein

Op woensdagmiddag 26 juli (van 14:00 tot 16:30 uur) draait ‘Knor’ (2022): Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, mag Babs hem houden. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor. Hij doet mee met de worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens...

Doelgroep: 6 t/m 12 jaar

Kosten: gratis

Locatie: Eikenlaan 255

Opgave: bij Ruth Pruis – evaruhpruis@gmail.com (VOL = VOL, max. 15 personen)

Zomermeditatie-avonden 29 juni en 27 juli

Neem de plaats, de ruimte en de tijd... (Iona)

Vacare, vakantie, vrij zijn van en voor. Waar je ook bent deze zomer, uit of thuis, neem de tijd en zoek een plaats om je vrij te voelen van en om ruimte te maken voor verbinding met de Bron van je leven ...

Twee meditaties op de donderdagavonden staan daarvan in het teken.

Op donderdagavond 29 juni doen we eerst lichaamswerk om te kunnen ontspannen en daarna is er een beeld- en tekst-meditatie bij dit thema om bij te verstillen.

Op donderdagavond 27 juli kunnen we ons laten meenemen door een **klankconcert**. De klanken en woorden laten komen en over je heen laten gaan en merken wat het met je doet.

Bij het klankconcert kun je helemaal ontspannen. Vrij zijn van... Even tot jezelf komen, in contact komen met je innerlijke krachtbron.

Geleid door de klanken maak je een reis naar binnen die je wellicht zomaar op onverwachte plekken kan brengen en misschien nieuwe inzichten oplevert.

De 1^e avond wordt geleid door geestelijk begeleider ds. Alberte van Ess. Het klankconcert wordt gegeven door gemeentelid Folkert Rienstra, klank- en muzikagoog.

Hij maakt daarbij gebruik van een combinatie van klanken (schalen en gong etc.) en meditatieve muziek (snaarinstrumenten, (melodische) percussie, zang en meer)

De beide avonden zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Welkom voor iedereen, ervaring met meditatie is niet nodig.

Plaats: de Fontein, Eikenlaan 255

Tijd: 29 juni en 27 juli van 19.30 tot 21.00

Opgave: buurtkerkdefontein@gmail.com

De buurtkerk in beeld: 'Midden in de wijk'

Op Kreta bezochten we jaren geleden een Grieks-orthodoxe kerkdienst. Het was tjokvol, toen we binnenstapten. Maar direct al stonden mensen op en werden ons stoelen aangeboden. Een ander drukte ons kaarsen in de handen. Na de dienst stapte een mijnheer op ons af. Hij wilde kennelijk iets met ons. We konden elkaar niet verstaan, maar uit zijn binnenzak haalde hij een plastic zakje met een paar stukjes brood, meegenomen uit de kerk. Zo vierden we midden op dat grote en drukke plein -met z'n drieën- de Maaltijd van de Heer.

Op pinkstermorgen vierden we het avondmaal in De Fontein. Met de open uitnodiging, zoals we dat al zo lang gewend zijn. Vinden we de creativiteit/de Geest om die open uitnodiging te verplaatsen naar een plek 'midden in de wijk'? Want dat -zo las ik ooit ergens- is de plek waar de Tafel van de Heer hoort te staan.

Maar misschien zijn we met (bijvoorbeeld!) de vakantietasjes, bekostigd door de diaconie en bestemd voor kwetsbare kinderen in de wijk, al een goed eind op weg??

Wim van Dommelen

Buurtkerkprogramma

Maandag	9.30 – 12.30 u 13 – 17 u	Jasmijn Together Groningen
Dinsdag	11 en 25 juli , 14 u	Brei- en haakclub
Woensdag	10 – 12 u 13 – 17 u 26 juli , 14 u	Open kerk met koffieochtend en terras Together Groningen Film- & pizzamiddag: 'Knor' (2022)
Donderdag	10 – 12 u 10 – 12 u 6 juli , 12.15-13.15 u 13 juli , 17.15-19.30 u	Open kerk en Loket levensvragen De Praattafel Buurtsoep Spreek smakelijk-diner
Zaterdag	15 juli , 9.30-12 u	Stiltewandeling

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Tjitske Dijkstra met bijzondere borduurkunst

Deze zomer exposeert Tjitske Dijkstra (1962) in De Fontein met bijzondere borduurkunst van **7 juni tot 25 augustus**. Tjitske is een verwoed verzamelaar geworden van borduurschilderijen nadat zij die in een kringloopwinkel zag hangen. De afgelopen jaren heeft zij honderden borduurwerken verzameld en daar bekleedt zij stoelen en banken mee. De borduursels verwerkt zij in jassen, jurken en tassen. In het 'gewone' leven is Tjitske rekendocent op het ROC Alfa-College te Groningen. In het Martini Ziekenhuis staat een bank van haar hand. Na een tentoonstelling daar is de 'Uit en Thuis' bank aangekocht, heeft er zijn plek veroverd. De bank is uitgegroeid tot een sociaal-maatschappelijk kunstproject. Tjitske probeert met haar werken mensen te 'raken'. Zij heeft ook de actie origami kraanvogels verzamelen geïnitieerd ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van de MH 17. Een collega-vriendin zat in die MH 17. Ook maakt Tjitske collages.. Momenteel is zij bezig met het project 'Opsichtlike Rêst-Stekjes'. Haar plan is om op ver-

schillende plekken in Friesland kussens te maken voor binnen- en buitenbanken met geborduurde portretten erop van markante dorpsbewoners die niet meer in leven zijn. Zij doet soms een beroep op mensen in de dorpen om mee te borduren. Tjitske exposeert regelmatig. Zo was er eerder werk van haar te zien op textielfestival de Weerribben, in Pieterburen, Leens, Emmen en Hilversum, Borne, Vierhuizen en Metslawier. Reacties kunt u schrijven in het Kunstboek op de tafel in de hal. Meer informatie is te vinden op haar website www.echtjitske.nl en voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen via haar e-mail: tjitske.dijkstra@kpnmail.nl.

Vakantie van uw buurtpastor

In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende vijf weken afwezig: van maandag 7 augustus t/m zondag 10 september. Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreekpunt: domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl. Waar nodig kan zij doorverwijzen aan ds. Evert Jan Veldman.

Ruth Pruis

Kopij

Kopij voor de volgende maandbrief (aug. 2023) kunt u tot woensdag 26 juli aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.



<https://kerk050.nl/DFC>

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein)

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.