

**STARTZONDAG &
THEMADIENST
'Op het spel'**



ZONDAG 17 SEPTEMBER

**EEN GEZAMELIJKE DIENST VAN DE
BRON, FONTEIN EN NIEUWE KERK**

Aan deze dienst werken mee:

Klaas van der Lingen, ouderling van dienst
Hilbert Annen, diaken van dienst
Agnes de Vos en Mijke van Putten, lectoren
ds. Tirtsa Liefding-van den Toren, voorganger
Cantorij Nieuwe Kerk o.l.v. Mannes Hofsink
Jaap de Kok, organist
Wieger Riemersma, beeld
Joop Duzink, geluid,
Elsbeth Vonkeman, koster
e.v.a.

VOORBEREIDING

- Orgelspel
- Instuderen van het refrein van ‘het lied van de elementen’
- Welkom
- De tafelkaarsen worden ontstoken

De cantorij zingt: ‘O gladsome light’

O gladsome Light,
O Grace of God the Father’s face,
the eternal Light,
O grace of God the Father’s face,
the eternal splendour wearing;
Celestial, holy, blest,
our splendour wearing;
Celestial, holy, blest,
our Saviour Jesus Christ,
joyful in thine appearing.
Saviour Jesus Christ,
joyful in thine appearing.

To thee of right
belongs all praise of holy songs,
O Son of right,
belongs all praise of holy songs,
O Son of God, Lifegiver;
Thee, therefore, O most High,
the God, Lifegiver;
Thee, therefore, O most High,
the world doth glorify,
and shall exalt forever.
World doth glorify,
and shall exalt forever.

- Bemoediging en drempelgebed:

o.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a.: Schepper en behoeder van alle leven.

o.: God, wees voor ons als de aarde

die onze voeten draagt,

wees voor ons als de lucht

die ons vooruit stuwt en laat ademen,

wees voor ons als het water

dat leven geeft en onze dorst lest,

wees voor ons als het vuur

dat onze harten verwarmt.

Hier, in dit uur, en alle dagen van ons leven.

a.: Amen

- Morgenlied: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ - LB 218

1 Dank U voor de-ze nieu-we mor-gen,
dank U voor el-ke nieu-we dag.
Dank U dat ik met al mijn zor-gen
bij U ko-men mag.

Liedboek Online

- 2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
- 3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
- 4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegen kom.
- 5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

- Kyrie en Gloria

*v.: Laten wij roepen tot God
om zijn ontferming over de nood van de wereld
en zijn naam prijzen,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.*

I *voorzang*

We roepen tot u,
die ons doet opstaan in het voorbijgaan,
die het lijden kent... (*korte stilte*)

voor wie aan de kant zitten,
die niet verder kunnen,
geen zicht hebben op verbetering...

II *allen*



I
voor wie niet meer kunnen vertrouwen,
voor wie zich neerleggen bij hoe het is
en zich niet kunnen verweren...

II



I
voor wie uitgesloten worden,
naar wie niemand omziet,
voor wie geen deel hebben aan het goede der aarde...

II



II *allen*



I voorzang

U zingen wij groot,
die hoogverheven mee wil leven,
onze aarde schat op waarde,
onze zangen wil ontvangen,
u wil buigen op ons juichen;

II

Die, mens ge - wor - den on - ze or - de
wil ver - hef - fen, schuld ver - ef - fent,
heel ons le - ven wil ver - ge - ven.

I ||

Hoor on - ze wen - sen, be - a - dem uw men - sen,
||

hoor on - ze klach - ten, ver - he - vig ons wach - ten;
||

hel - pens ho - pen, hemel ga o - pen en wij zin - gen u groot:
Le - ve de God die troont in de he - mel,
vre - de voor men - sen die gaan op zijn weg,

RONDOM HET WOORD

- Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn

g: Ook u zal God bewaren

- Gebed van de zondag

- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied



Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,
wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.
Van ge - lo - ven word je blij.
Hier hoort ie - der kind er - bij.
Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
Steek het klei - ne licht - je aan,
kom je mee, wij mo - gen gaan.

- Lezing: een gedicht van Toon Hermans (uit: Liggen in 't gras)

hier lig ik in 't gras
dicht bij een zacht gepiep
ik voel weer hoe het was
toen hij de wereld schiep

wat hebben wij gedaan
met al wat Hij ons gaf
we bouwden torens naar de maan
en groeven 't eigen graf

- Cantorij zingt: 'Look at the world' - John Rutter

Look at the world
Everything all around us
Look at the world
And marvel every day
Look at the world
So many joys and wonders
So many miracles
Along our way

Praise to thee O Lord
for all creation
Give us thankful hearts
that we may see
All the gifts we share
and every blessing
All things come of thee

Look at the earth
Bringing forth fruit and flowers
Look at the sky
The sunshine and the rain
Look at the hills
Look at the trees and mountains
Valley and flowing river
Field and plain

Praise to thee O Lord
for all creation...

Think of the spring
Think of the warmth of summer
Bringing the harvest
Before the winter's cold
Everything grows
Everything has a season
'Til it is gathered
to the fathers fold

Praise to thee O Lord
for all creation...

Every good gift
All that we need and cherish
Comes from the Lord
In token of his love
We are his hands
Stewards of all his bounty
His is the earth
and his the heavens above

Praise to thee O Lord
for all creation...

- Lezing: Genesis 2: 4-7

⁴Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, ⁵groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; ⁶wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevoeide. ⁷Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Lied: 'Zonnelied van Franciscus' - LB 742

Allen: *couplet 1, 3, 5, 7 en 8* / Cantorij: *couplet 2, 4 en 6*

The image shows a musical score for the song 'Zonnelied van Franciscus'. It consists of four stanzas, each with a numbered line (1-4) and corresponding lyrics. The music is written in a single melodic line on a treble clef staff. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 3/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, and bar lines. The lyrics are in Dutch and describe the sun as a source of life and light.

1 Wees ge - pre - zen, bron en schen - ker,
om uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd en hef mijn han - den
met al wat a - dem heeft.

2 Ik zing voor U en broe - der zon,
te - voor - schijn tre - dend uit de nacht,
luis - ter van de nieu - we mor - gen,
beeld van U, zo lang ver - wacht.

3 Ik zing voor U en zus - ter maan
en al - le ster - ren om haar heen,
voor broe - der wind die al - le wol - ken
één voor één voor - bij laat gaan.

4 Ik zing voor U en zus - ter wa - ter,
die de diep - ste da - len drenkt
en stoe - re, ster - ke broe - der vuur,
die nach - ten - lang ver - lich - ting schenkt.

5 Ik zing voor U en moe - der aar - de,
 die elk ge - was een bo - dem geeft
 om zijn wor - tels uit te strek - ken,
 vrucht - baar land voor al wat leeft.

6 Ik zing voor elk die draagt in vre - de
 hui - ver, tra - nen, bloed en zweet.
 U zult hen kro - nen met nieuw le - ven
 om - dat U geen mens ver - geet.

7 Ik zing voor U en zus - ter dood,
 die mij een le - ven lang om - armt.
 Zij zal mijn laat - ste a - dem dra - gen
 tot waar U bent en mij ver - warmt.

8 Wees ge - pre - zen, bron en schen - ker,
 om uw lied in al wat leeft.
 Ik buig mijn hoofd en hef mijn han - den
 met al wat a - dem heeft.

- Overweging

- Het lied van de elementen (*Cantorij: coupletten; allen: refrein*)

Aarde is niet alleen droog
aarde is ook om te voeden
aarde heeft groei op het oog
aarde laat diepte vermoeden.

Water is niet alleen vloed
water is ook om te drinken
water is fris en zoet
water is meer dan zinken.

Refrein

The musical score for the refrain is written in G major (one sharp) and 12/8 time. It consists of six staves of music with Dutch lyrics underneath. The melody is simple and repetitive, using quarter and eighth notes. The lyrics are: 'al-les of niks is te groot en te klein', 'al-les of niks is te zwart en te wit', 'al-les of niks is te wei-nig ge-heim', 'een kor-rel, een drup-pel, een bel en een vonk', 'dat is waar de kracht in zit', and 'dat is waar de kans in zit'.

al-les of niks is te groot en te klein
al-les of niks is te zwart en te wit
al-les of niks is te wei-nig ge-heim
een kor-rel, een drup-pel, een bel en een vonk
dat is waar de kracht in zit
dat is waar de kans in zit

Lucht is niet alleen storm
lucht geeft adem en leven
vogels vinden hun vorm
stromen laten hen zweven.

Vuur is niet alleen brand
vuur is om je te warmen
vuur zit diep in je hart
als we elkaar omarmen.

Refrein

- De kinderen komen terug van de kindernevendienst

GEBEDEN EN GAVEN

- Mededelingen door diaken

- Gaven (voor uitleg zie zondagsbrief achter in de liturgie)

1^e Collecte: **Myanmar - Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie**

2^e Collecte: **Stedelijk Kerkenwerk**



Tikkie Collectes

Nieuwe Kerk

kerk050.nl/NKC

- Voorbeden

God in de schepping, wij bidden voor onze eigen noden, noden van anderen en de nood van deze wereld, volgens het voorbeeld dat Jezus gaf toen hij ons leerde bidden tot U, onze Vader in de hemel:

...

Bidden wij: Vader, laat uw naam geheiligd worden

...

Bidden wij: Vader, laat uw koninkrijk komen

...

Bidden wij: Vader, laat uw wil gedaan worden.

...

Bidden wij: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

...

Bidden wij: Vergeef ons onze schulden.

...

Bidden wij: Wij vergeven wie ons iets schuldig is.

...

**Bidden wij: Breng ons niet in beproeving
maar red ons van het kwaad.**

...

**Want aan u behoort het koninkrijk,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.**

Amen

ZENDING EN ZEGEN

- Slotlied: 'Zolang wij ademen' - LB 657 (*Cantorij: couplet 2*)

1 Zo - lang wij a - dem - ha - len
scheidt Gij in ons de kracht
om zingend te ver - ta - len
waar-toe wij zijn ge - dacht:
el - kaar zijn wij ge - ge - ven
tot kleur en sa - men - klank.
De lof - zang om het le - ven
geeft stem aan on - ze dank.

Liedboek Online

- 2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lief op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lief van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
ding dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

- Zegen

V.: ...

A musical score for the hymn 'Amen, amen, amen'. The score is written for voice and organ. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with the same key signature and time signature. The lyrics 'A - men, a - men, a - men.' are written below the vocal line. The organ part consists of chords and single notes in the bass line.

- Orgelspel

ZONDAGSBRIEF 17 SEPTEMBER 2023

DE BRON - DE FONTEIN - DE NIEUWE KERK

COLLECTES

Eerste collecte: Kerk in Actie: Myanmar - Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan.

In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.

Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.

Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Actie kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

KINDERDIENST/ OPPAS

Eelco & Michelle / Coos & Mathilde Verzorgen de oppasdienst.

De kinderdienst wordt geleid door Lianne voor de jongste en Nienke voor oudere kinderen.

BLOEMENGROET

De bloemen vanuit De Bron gaan met een felicitatie naar Wike de Boer (Kromhoutstraat), zij is op 15 september 75 jaar geworden. En ter bemoediging naar de heer Klont (Boelemaheerd). Hij verblijft op dit moment in het Heijmanscentrum.

Vanuit De Fontein gaan bloemen naar de heer Steketee aan de Venuslaan.

De Nieuwe Kerk verzorgt bloemen voor de heer en mevrouw de Ruiterklement, Zoutstraat. Zij waren onlangs 50 jaar getrouwd.

En met de hartelijke felicitaties gaan bloemen naar mevrouw Birgit van Dongen-Svensgaard aan de J. Mulderstraat. Zij is op 13 september 85 jaar geworden.

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, email ellyjagersma@gmail.com

AFGESTUDEERD

Vorige week dinsdag heeft Hannah Westerink haar studie Theologie afgerond en dus geslaagd; de weg als gemeentepredikant staat nu voor haar open. We feliciteren haar van harte en wensen haar alle succes en goeds toe. Een bloemetje na de dienst was zeker op z'n plaats!

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Bevestiging en afscheid ambtsdragers 1 oktober

De kerkenraad heeft zich voorgenomen om in de dienst van 1 oktober Evert Brink en Chris van der Schors (opnieuw) te bevestigen als ouderling.

Evert Brink vertegenwoordigt de Nieuwe Kerk in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen. Chris van der Schors zal lid worden van het College van Opzicht van de classis Groningen-Drenthe.

Geert Berentschot zal in deze dienst afscheid nemen als ouderling.

GEMEENTEBERAAD PROFIEL VOORGANGER, 1 OKTOBER

De kerkenraad nodigt iedereen hartelijk uit om deel te nemen aan een beraad na de ochtenddienst van 1 oktober. Het zal gaan over een mogelijke nieuwe voorganger. Welke ruimte is daarvoor en welk profiel zou het beste passen? Ds. Evert Jan Veldman gaat in april 2024 met emeritaat. Tegelijk hebben we als Nieuwe Kerk veel plannen. Wees erbij zodat je perspectief gehoord kan worden.

CHORAL EVENSONG

zondag 17 september 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag)

Deze Evensong in de Nieuwe Kerk wordt gezongen door Choral Voices onder leiding van Daniel Rouwkema en begeleid op het orgel door Mannes Hofsink. Choral Voices heeft eind augustus vier keer Evensong en een Eucharist mogen zingen in St Paul's Cathedral in Londen.

Bij de Evensong van september in de Nieuwe Kerk staat muziek van onder andere John Rutter op het programma. Daarnaast is er speciale aandacht voor de muziek van Philip Moore die eind september 80 jaar wordt. Het Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. De dienst begint om 17.00 uur, vanaf 16:30 uur kunt u plaatsnemen in de kerk.

IN GESPREK! OVER GELOOF EN KLIMAAT

Als onderdeel van het jaarprogramma, toewerkend naar *Op het spell*, organiseren we tweemaal een serie gespreksavonden rondom de thematiek van klimaat, duurzaamheid en geloof.

De eerste serie gespreksavonden zal in het najaar plaatsvinden, op donderdag 28 september, 26 oktober en 30 november. De avonden zijn in het Nieuwe Kerk Centrum, vanaf 20:00 uur.

Samen gaan we in gesprek aan de hand van verschillende inspirerende teksten rond dit thema, steeds gekoppeld aan onze eigen ervaringen, zorgen en verlangens. Zo kijken we onder andere naar de encycliek *Laudato Si'* van Paus Franciscus, het boek *Groene Theologie* van Trees van Montfoort en naar de ecofeministische theologie van Sallie McFague. Je bent van harte uitgenodigd voor de hele serie, maar mocht je toevallig één van de avonden niet kunnen weet je dan alsnog welkom (wel fijn om bij aanmelding alvast te vermelden).

Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? Mail dan naar t.liefting@nieuwekerk.org

Lezing met Lieke Weima – In je toga op de A12?

Lieke Weima is predikant van de protestantse gemeente Scharnegoutum-Loënga én klimaatactivist. Op 17 oktober is zij in de Nieuwe Kerk om met ons in gesprek te gaan over wat haar beweegt. Hou voor meer informatie de website van de Nieuwe Kerk in de gaten.

EEN NIEUW SEIZOEN BIBLIODRAMA

Hoe ontsluit je bijbelverhalen in deze tijd? Bibliodrama is een krachtige vorm om te ontdekken hoe bijbelverhalen raken aan ons leven vandaag de dag. Stap zelf via een rol een bijbelverhaal binnen en ervaar wat er dan gebeurt. Onderzoek via spel en beweging, hoe de oude verhalen tot leven komen. In ontmoeting met elkaar verken je wat dit met je doet, wat raakt en tegenstaat. Zo ontdek je nieuwe betekenissen in het verhaal en verrijk je jouw levensverhaal met nieuwe perspectieven.

Opnieuw organiseren we drie avonden bibliodrama in de Nieuwe Kerk aan. De thema's van de avonden sluiten aan bij het jaar-thema 'Op het spel!'

Voor ons allemaal een kans om op een inspirerende en nieuwe manier je eigen levensverhaal met bijbelverhalen in verbinding te brengen.

De avonden staan gepland op dinsdag 3 oktober, dinsdag 31 oktober en dinsdag 14 november in het Nieuwe Kerk Centrum, vanaf 19:45 uur.

Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen?

Mail naar: t.liefting@nieuwekerk.org en/of jantinezuur@gmail.com

KOFFIEOCHTEND

Beste mensen, de koffieochtenden gaan weer beginnen. De eerste is op dinsdag 26 september. De volgende data krijgt men dan ook te horen. We hopen dat u er weer zin in hebt. Ook nieuwe mensen zijn welkom. Samen koffiedrinken, bijpraten en een Gronings verhaal is altijd gezellig.

Tot gauw en hartelijke groet,

Joke Riemersma en Frieda Jager

MIJN ZIEL ZOEKT NAAR GOD – DIENST NIEUWE KERK

zondag 24 september 10:00 uur voorganger Ds. Evert Jan Veldman

In deze dienst zingt de cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Mannes Hofsink twee composities van Chris Fictoor. Wij vieren met hem mee dat hij 60 jaar kerkmuziek heeft gemaakt. Naast psalm 42/43 zingt de cantorij 'Ja, mijn ziel zoekt naar God'. De tekst is van de heilige Titus Brandsma (Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942). Deze mysticus behoorde tot de orde van de Karmelieten en is een bron van inspiratie voor Christ Fictoor.

De lezingen zijn Hooglied 5, 2 – 8 en Matteüs 20, 1 – 16. Hoe verhoudt zich de ziel, die God zoekt, tot de klacht van de werkloze landarbeiders 'Niemand heeft ons ingehuurd!'

CANTATEDIENST: MACHE DICH, MEIN GEIST, BEREIT

zondag 1 oktober 17:00 - 18:00 uur

"Mache dich, mein Geist, bereit" (BWV 115): het Cantate Consort, barokorkest en solisten onder leiding van Jelte Hulzebos voeren deze cantate van J.S.Bach (1685 – 1750) uit.

Dit is de eerste cantatedienst van het nieuwe seizoen.

In deze dienst gaat ds. Evert Jan Veldman voor. Mannes Hofsink bespeelt het orgel.

WORKSHOPDAG COMMUNICATIE OP ZATERDAG 7 OKTOBER 2023

Locatie: Kerkenheem, Noorddijkerweg 12. Tijd: 10 tot 15.30 uur

De workshopdag is bedoeld voor iedereen die zich rond de Groninger kerken bezighoudt met communicatie of dat zou willen leren, en wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Groningen.

De workshops zijn:

- Canva voor dummies (een eenvoudig online ontwerpprogramma om bijv. flyers mee te maken)
- Doelgroepen benaderen op sociale media
- Beginnen met Instagram
- Welke foto voor welk medium?
- De aandacht grijpen in een artikel, persbericht of post

Aanmelden kan tot en met 28 september bij Annejet Fransen van het kerkelijk bureau van de PGG.

MEDEDELINGEN UIT DE BRON

Ambtsdragers

In de dienst op zondag 24 september nemen we afscheid van Christien de Rooter als diaken. Christian Hulzebos en Paulien v.d. Belt zijn bereid gevonden om aan een tweede periode te beginnen als diaken en diaken-scriba. We zijn hen dankbaar en blijven hen ook steunen.

MEDITATIE SEIZOEN 2023-2024

De start van de meditatie in De Bron begint op maandag 25 september. Geen klankschalenconcert, maar wel met lichaam ontspanning en klankschalen ervaren, desgewenst op een matje of dekentje. Ook tijdens de zomervieringen werd aandacht voor stilte gevraagd. De vakantieperiode is daar een mooie gelegenheid voor, in de natuur, kunst, muziek enz.

Veelal verwatert die aandacht weer in ons dagelijkse doen. Jammer, want het kan ons even terugbrengen van ons drukke hoofd naar de rust, intuïtie en stilte in ons. Waar we onze ziel, de Eeuwige, het mysterie kunnen ontmoeten. Toch momenten vinden waarin we ons even terugtrekken zal ons meer helpen bij onszelf, onze oorsprong kunnen zijn en vandaar uit weer het dagelijkse in.

Elke 2^e en 4^e maandag van de maand kun je dat oefenen in de Bron. Om 19:30 uur inloop met koffie, thee en water en ontmoeting; van 20:00 uur – 21:00 uur mediteren we met bewustwording van ons lichaam / ademhaling en een tekst o.i.d. met stilte om bij jezelf te overwegen of stil te worden. Meer informatie bij Jan Knot, tel. (06) 36 58 57 76 of Tineke Gijsberts, tel. (06) 14 92 02 66.

Graag zien we jullie tegemoet!

BLOEMENGROET

Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends berensbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop

Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN

Pastorale aanspreekpunten

Hessel Boersma, T. 050-5718753 / 06-20222123 of E.

hessel.boersma@gmail.com

Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Bloemen uit de kerk

Wekelijks bezorgen we op zondag 2 bossen bloemen bij gemeenteleden die ziek zijn of wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het pastoraat is niet altijd op de hoogte, mocht u iemand weten geef dan de naam door aan één van de ouderlingen of contactpersonen. Daarnaast bezorgen we incidenteel vanuit onze buurtkerk bloemen bij een wijkbewoner of instelling, in één van de wijken van De Fontein, die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Mocht u hier iemand voor weten geef dit dan door aan Hessel Boersma, ouderling pastoraat.

Kunst in De Fontein met Aliese Oostmeijer-Pot

Aliese Oostmeijer-Pot (Groningen, 1972) exposeert van 25 augustus tot 29 september 2023 in De Fontein met foto's. Aliese is opgegroeid op een boerderij in Rhederveld, Oost-Groningen, dicht bij de Duitse grens. Voor een facilitaire opleiding gaat zij naar Groningen, gevolgd door een winterseizoen in de horeca in Zwitserland. Na een aantal jaren in Delft keert Aliese terug naar haar thuis, Groningen.

Aliese maakte al in haar tienerjaren graag foto's, toen nog analoog. Al gauw pikt zij het fototoestel van haar ouders en maakt foto's tijdens vakanties. Rond 2005 komt er een kleine digitale camera in huis. Drie jaar later wordt dit een digitale spiegelreflex camera. Aliese wordt ook

lid van fotoclub Daguerre in stad en is dat nog steeds. ‘Hier leer ik ook veel, vooral door te kijken en luisteren naar anderen.’

Al gauw gaat zij cursussen volgen: een basiscursus en de cursus fotoshop gevolgd door cursussen mentoraat en abstracte fotografie. Op de expositie in De Fontein is een verzameling verschillende foto’s te zien. ‘Nog steeds fotografeer ik van alles. Het leukst vind ik landschappen, natuur en abstract, vooral weerspiegelingen.’ Het meest bijzonder zijn foto’s van het Noorderlicht, gemaakt op Terschelling. Inmiddels werkt Aliese met veel plezier in de Dilgt in Haren. ‘Daar hangt regelmatig werk van mij en ook in wijkcentrum Trefpunt in Beijum. En met de fotoclub exposeren we.’

In het Kunstboek op de tafel in de hal kunt u reacties schrijven.

Voor vragen kunt u mailen naar fotowerkaop@gmail.com.

Zie ook de website www.defontein.info.

Film in De Fontein – najaarsprogramma is bekend!

Iedere maand vertonen wij een boeiende speelfilm. Het onderwerp van de film wordt kort ingeleid en na afloop is er de mogelijkheid om na te praten. Om 19.00 uur start de film en een halfuur van tevoren staan koffie en thee klaar (kosten: vrijwillige bijdrage).

Data & films:

21/9 – The Children Act (2017)

19/10 – Father Stu (2022)

16/11 – Lorenzo’s Oil (1992)

14/12 – De man uit Rome (2023)

Meditatief kunst-zinnige activiteit rondom het thema OORDEEL

Mild of meedogenloos: Hoe verhouden we ons tot elkaar en tot onszelf. Op creatieve wijze gaan we dit thema onderzoeken onder begeleiding van Anja van Beek, creatief coach en kunstwerker bij KIJK7. Om mee te doen hoeft je niet te kunnen tekenen of schilderen.

Datum: donderdagmiddag 28 september van 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 – Groningen

Kosten: vrijwillige bijdrage voor de materiaalkosten

Opgave: vóór maandag 25 september (VOL = VOL, max. 10-12 personen), bij Ruth Pruis: evaruthpruis@gmail.com

Buurtkerkprogramma

Maandag	9.30 – 12.30 u 13 – 17 u	Jasmijn Together Groningen
Dinsdag	19 sept., 14 u	Brei- en haakclub
Woensdag	10 – 12 u 13 – 17 u	Open kerk met koffieochtend en terras Together Groningen
Donderdag	10 – 12 u 10 – 12 u 21 sept 19.00 28 sept 14.00-17.00 uur	Open kerk en Loket levensvragen De Praattafel Film Meditatief kunst-zinnige activiteit rond het thema OORDEEL
Zaterdag	23 sept.10 – 12 u	Workshop fotografie

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Workshop Fotografie De Fontein ZATERDAG 23 september 2023 **10.00 – 12.00 uur**

De workshop is bestemd voor ieder die plezier heeft in fotograferen. He maakt niet uit of je gebruik maakt van de meest geavanceerde apparatuur of fotografeert met een mobieltje.

Het thema is VERKEER. Het onderwerp verkeer is heel breed, het gaat van voetganger, fietser, auto, vliegtuig, boot, etc. maar ook het verkeersbord heeft hierin een belangrijke rol. Verkeer kan ook zijn, telefoonverkeer, mailverkeer, het is maar wat de deelnemers in het onderwerp verkeer zien.

We beginnen met koffie/thee en een korte inleiding om vervolgens in groepjes of op eigen gelegenheid aan de slag te gaan. We hopen er weer een mooie expositie van te maken. Wil je meedoen, meld je dan aan bij Auke Faber ([aukefaber@live .nl](mailto:aukefaber@live.nl)) of Menso Havinga (havingaenzing@gmail.com)

Uitnodiging vrijwilligersavond 5 oktober

Alle vrijwilligers van De Fontein zijn van harte uitgenodigd op de vrijwilligersavond op 5 oktober vanaf 19.00 uur. Een avond om kennis te maken met de nieuwe vrijwilligers die niet iedere zondag (of helemaal niet) in de kerk zitten, maar zich wel actief inzetten voor de Buurtkerk. Een avond om elkaar te ontmoeten, samen te zijn, ervaringen te delen. Een avond om stil te staan bij de grote inzet van ons allemaal om de wereld net iets mooier te maken.

Er wordt een film gedraaid; voor hen die liever blijven kletsen is er ook ruimte; een hapje en een drankje en we hopen vooral op een plezierige avond. Het 'programma' volgt later. Geef u op vóór 3 oktober zodat we weten hoeveel vrijwilligers we kunnen verwachten. Dat mag telefonisch op 06 20 222 123 of via het mailadres vrijwilligersavond@defontein.info

Vakantie Alberte van Ess

Vanaf 25 september tot 16 oktober is ds Alberte van Ess afwezig.

Kopij

Kopij voor de volgende maandbrief (oktober 2023) kunt u tot woensdag 20 september aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.



<https://kerk050.nl/DFC>

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein)

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.