

MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – NOVEMBER 2023

Gedachtenisdienst op zondag 5 november

Zondag 5 november vindt de dienst plaats waarin we de overledenen gedenken, zowel de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven als anderen met wie we ons verbonden weten. We lezen het evangelie dat hoort bij Allerheiligen: Matteüs 5, 1-12. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Voorganger is ds. Marga Baas.

Namen voor de gedachtenisdienst

In de gedachtenisdienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die gestorven zijn. U kunt zelf ook namen aandragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. U kunt die namen per mail doorgeven aan de voorganger Marga Baas (marga.p.baas@gmail.com). Een andere mogelijkheid is dat u door de week of op zondag 29 oktober een of meer namen opschrijft op een van de naamkaartjes die in de hal van de kerk klaarliggen en die u dubbelgevouwen in de schaal kunt leggen. Ook deze door u ingediende namen zullen in de gedachtenisdienst hardop genoemd worden.

Bij de vieringen

Op zondag 12 november zal mw. Heidi Kramer voorgaan in een viering met slechthorenden en doven. Carel van Aurich bespeelt het orgel.

Op zondag 19 november is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Jubileum

Op zondag 26 november is er een feestelijke dienst, waarbij we het jubileum vieren dat de Fontein 25 jaar bestaat. Het gebeuren heeft het karakter van een inloopochtend met liturgische momenten en stilstaan bij het verleden en toekomst van de Fontein met beeldmateriaal. We beginnen om 9.30 met een ochtendgebed en sluiten om 13.30 af met een middaggebed samen met de Evangelische Broedergemeenschap. Uiteraard zal er voldoende te happen en te drinken zijn. Welkom!

Gemeenteberaad

Zondag 12 november, na afloop van de dienst, houden we een gemeenteberaad. Om een aantal zaken met u te bespreken: de voortgang van onze pioniers- en tuinplannen, de ontwikkelingen binnen de PGG, het vacaturebeleid, de toekomstige situatie rond de personele invulling en bovenstaand jubileum. Na afloop is er tijd en ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

Pastorale aanspreekpunten

Hessel Boersma, T. 050-5718753 / 06-20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com

Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Wij gedenken

Afgelopen woensdag 4 oktober is overleden de heer Martin Borgerink in de leeftijd van 65 jaar. Hij was de echtgenoot van Annie Borgerink en woonden aan de Arwerd 4.

De dankdienst voor Martin zijn leven vond plaats op maandag 9 oktober, 's middags om 13:30 uur in het crematorium Ommeland en Stad, Eelderwolde.

We leven mee met Annie en allen die Martin een warm hart toedragen.

Meeleven

Op zondag 24 september kwamen Frits en Ineke Velders naar Maartenshof met een mooi boeket bloemen voor Ko. Het was een leuke verrassing om de bloemen van de kerk te krijgen.

Ko doet heel erg z'n best met revalideren om zo vlug mogelijk weer naar huis te kunnen gaan.

We hopen echt dat dat zal gaan lukken.

Heel erg bedankt, met een hartelijke groet,

Ko en Rie Middel

Hartelijk dank voor de bloemen welke Jeannette Mulder bij me heeft gedacht. Lief dat er aan me wordt gedacht,

Jetty Vink Esdoornlaan.

Verhuisd

Mevrouw Groen-vd Meer is verhuisd van de Platinalaan naar de Veldspaatstraat 126.

Voor wie steek jij een lichtje op?

Op Allerzielen, donderdag 2 november, is De Fontein de hele dag vanaf 10.00 tot 18.00 uur geopend voor mensen uit de buurt.

Iedereen is van harte welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. Daar is alle

ruimte om stil te staan bij het gemis, te luisteren naar muziek, een tekst te lezen, enkele foto's te bekijken. In de hal van de kerk is koffie en thee en tussen de middag is er ook soep. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij een van de gastpersonen.

Kledingactie

Op vrijdag 3 november a.s. is weer de jaarlijkse kledingactie voor Dorcas, een organisatie die werkt aan duurzame veranderingen in het leven van mensen in nood, in Oost Europa, Oost Afrika en in het Midden Oosten.

U kunt kleding, dekens, schoenen, en brillen inleveren. Brillen graag afzonderlijk verpakt.

De kleding etc. graag in stevige plastic vuilnis zakken. De in te leveren goederen dienen in goede staat en schoon te zijn en kunt u brengen op bovengenoemde datum naar buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 van 18:00 tot 19:30 uur.

U kunt ook een financiële bijdrage geven voor de transportkosten (bv. € 1,00 per zak), en/of voor de samenstelling van voedselpakketten. Wij hopen dat deze actie ook dit jaar weer een succes mag worden.

Mocht u het niet zelf kunnen brengen, dan kunt u tot uiterlijk 2 november bellen met:

Margje Tolsma tel. 06 15634868 margje.tolsma@gmail.com

Stiltewandeling

Hou je van wandelen en hou je van stilte? Wandel dan mee met de herfsteditie van onze stiltewandeling op zaterdag 4 november. Onder leiding van zelfbenoemd monnik Hans Mulder wandelen we in stilte door de wijk Selwerd en omgeving. Door samen in stilte te wandelen vertraag je en ontstaat er ruimte om de wijk en al het leven in de wijk anders te ervaren. Een mooi begin van je weekend!

We verzamelen om 9:30 uur bij De Fontein, Eikenlaan 255. Rond 12:00 uur zijn we weer terug. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

11 november – St. Maarten

Op Sint Maarten, zaterdag 11 november is De Fontein van ongeveer 17.00 tot 19.00 uur geopend. Kinderen uit de buurt met hun lampionnen en meelopende ouders zijn van harte welkom om het spoor van lichtjes te volgen en een kijkje te nemen in de Fontein. Ze krijgen dan meteen iets mee van het verhaal van Sint Maarten: wat maakte hem een heilige? Wat heeft hij gedaan? Wat zouden wij zelf doen? En waarom al die lichtjes bij Sint Maarten? Natuurlijk krijgen ze ook iets lekkers mee en is er warme chocolademelk.

Contemplatieve fotografie - een theorieavond

Op donderdagavond 16 november organiseren wij weer een theorieavond. Het onderwerp is deze keer: Contemplatieve fotografie. Wat is het?

Wat kun je er mee?

En hoe doe je dat dan?

Aan de hand van enkele voorbeelden gaan we uitleggen wat het is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelt.

Contemplatieve fotografie: een hele mond vol! De kern van het verhaal is, dat je op een andere manier leert kijken en dus ook leert zien. En mogelijk ook op een andere manier gaat fotograferen.

Heb je er een andere objectief voor nodig? Maak je gebruik van filters? Nee, niets van dat alles. Iedere camera of smartphone is voldoende. Door middel van enkele oefeningen gaan we proberen of we zelf ook dit soort foto's kunnen maken.

Lijkt het je leuk, geef je dan op voor 9 november bij mij: aukefaber@live.nl.

Datum: 16 november

Tijd: 19.30 uur

Kosten: geen

Koffie/thee: 1 euro

Gezocht: reli-reizigers

Religie en kunst boeien me, en ik bekijk graag kerken of andere reli-achtige gebouwen / onderwerpen (ook bijvoorbeeld schilderijen). Omdat ik dit graag samen met anderen zou doen, zoek ik mensen die dit ook leuk vinden. Zelf zou ik eens naar de Lourdesgrot in Laudermarke (Gr.) willen. Naar het klooster in Ter Apel (Gr.). Naar de synagoge in de stad Groningen. Naar de moskee (nu nog in aanbouw) in de wijk Selwerd. Dagtochtjes, middagtochtjes, alles dichtbij.

Wie heeft ook (dichtbij) reli-reis-verlangens, en voelt voor een groepje (4 tot 12 mensen) om tochtjes mee te ondernemen? We kunnen samen op een rij zetten wat onze wensen zijn, en waar we (op eigen kosten) heen gaan, en hoe (openbaar vervoer of fietsen of wandelen of...).

Tineke Wind (wi.tiwi@home.nl)

De buurtkerk in beeld: ontmoeting en gesprek

Eenmaal per maand kunt u in De Fontein of in Vinkhuizen (de Veldspaat) aanschuiven bij de 'Ontmoetingstafel'.

Fijn om nu en dan mensen te ontmoeten en even uit je eigen, soms 'kleine wereld' te kunnen stappen. En dat onder de bezielende leiding van Anneke Helder. Heel mooi zijn haar bijdragen aan deze ochtenden: een stukje uit een tv-programma, een bijzondere tekst... altijd iets dat te denken geeft, verrijkend is. Een goede opmaat tot gesprek en uitwisseling. En evengoed kun je genieten van de gezelligheid samen! Met elkaar een kopje koffie of thee drinken met iets lekkers erbij. Ook als je niet zo'n prater bent, kun je je in de kring van de 'Ontmoetingstafel' heel thuis voelen!

De gespreksonderwerpen worden door Anneke aangedragen, maar kunnen ook uit de groep komen. Zo vond iedereen vanzelfsprekend: rond 2 november staan we stil bij 'Allerzielen'. Iedereen heeft immers wel ervaring met verlies.

Ik weet niet hoe u daar in staat, maar is het niet fijn, als het in een ontmoeting -naast gezelligheid- ook eens ergens over gaat?! Mooi, dat de buurtkerk dit (nu ook in Vinkhuizen) aanbiedt!

Buurtkerkprogramma

Maandag	9.30 – 12.30 13 – 17 u	Jasmijn Together Groningen
Dinsdag	14 en 28 nov.,	14 u Brei- en haakclub
Woensdag	10 – 12 u 13 – 17 u	Open kerk met koffieochtend Together Groningen
Donderdag	10 – 12 u 10 – 12 u 2 nov., 12.15-13.15 u 16 nov., 19 u 19.30	Open kerk en Loket levensvragen De Praattafel Buurtsoep Film in De Fontein: 'Lorenzo's Oil' (1992) Workshop fotografie

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Kopij

Kopij voor de volgende maandbrief (december 2023) kunt u tot woensdag 22 november aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.

Wijkdiaconie: <https://kerk050.nl/DFC>

bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein)

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.

