

Van God gesproken

Een zomer vol inspiratie van grote theologen



Paul Tillich

Zondag 28 juli

ds. Tirtsa Liefthing-van den Toren
De Fontein, Groningen

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom

Ontsteken van de kaarsen en moment van stilte

Openingslied: 'Van ver, van oudsher aangereikt' – LB 326



1 Van ver, van ouds-her aan-ge-reikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
na-bij en nieuw ons aan-ge-daan,
weer vlees ge-wor-den, op - ge-staan!

Liedboek Online

- 2 Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
- 3 Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.
- 4 Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.
- 5 Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

- 6 O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Groet en bemoediging

v De Eeuwige zal bij je zijn!

g De Eeuwige zal je bewaren!

v Onze hulp is de naam van de ENE

g die hemel en aarde gemaakt heeft

v die trouw blijft tot in eeuwigheid

g en niet loslaat het werk van zijn handen.

Drempelgebed: 'Die ons voor het licht gemaakt hebt' - LB 277

Die ons voor het licht ge-maakt hebt dat wij
le-ven: spreek licht, wees hier aan-we-zig
in uw naam Ik zal er zijn.

Liedboek Online

Gebied om ontferming en gezongen kyrie - LB 301a

Ky - ri - e e - le - - i - son.
Chris - te e - le - - i - son.
Ky - ri - e e - le - - i - son.

Glorialied: 'Alle eer en alle glorie' - LB 305

1 Al - le eer en al - le glo - rie
geldt de luis - ter - rij - ke naam!
Vier de vre - de die Hij he - den

uit-roept o - ver ons be - staan.
 Aan-ge - zicht vol van licht,
 zie ons vol ont - fer-ming aan!

Liedboek Online

- 2 Alle eer en alle glorie
 geldt de Zoon, de erfgenaam!
 Als genade die ons toekomt
 is Hij onze nieuwe naam.
 Licht uit licht, vergezicht,
 steek ons met uw stralen aan
- 3 Alle eer en alle glorie
 geldt de Geest die leven doet,
 die de eenheid in ons ademt,
 vlam, die ons vertrouwen voedt!
 Levenszon, liefdesbron,
 maak de tongen los voorgoed!

RANDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

v ...
 door Jezus Christus onze Heer

g Amen

Introductie van de theoloog Paul Tillich (1886-1965)

Paul Tillich geldt als een van de belangrijkste denkers van de moderne tijd. Met zijn wijsgerige theologie nam hij een unieke positie in op het snijvlak van liberalisme en orthodoxie, van idealisme en realisme, en zelfs van protestantisme en katholicisme. 'De moed om te zijn' wordt door veel gezien als het hoogtepunt van zijn rijke oeuvre. Tillich maakte als legerpredikant de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog mee, wat een onuitwisbare indruk op hem maakte. Na omzwervingen langs diverse leerstoelen godsdienstfilosofie werd hij in 1929 hoogleraar in Frankfurt. Daar verzette hij zich actief tegen de opkomst van de nationaalsocialisten. Na de 'machtsovername' van Hitler in 1933 volgde een (gedwongen) vertrek naar de Verenigde Staten, waar hij

doceerde aan de universiteiten van New York, Harvard en Chicago. Voor Tillich betekende filosofisch denken over religie het telkens opnieuw bepalen van de inhoud, waarde en waarheid van de christelijke boodschap. Volgens hem dient het christendom steeds weer positie te kiezen tegenover wijsgerige vragen die voortkomen uit de culturele werkelijkheid van alledag. Daarom kan religie geen verzameling dogma's zijn, maar moet zij een voortdurende zoektocht zijn naar waarheid, naar God, en naar de mens. Uiteindelijk bracht deze visie hem tot de formulering van wat hij zag als de meest wezenlijke vraag voor elke theologie en elke filosofie: 'Wie ben ik?' Met zijn invloedrijke boek 'De moed om te zijn' gaf Tillich een nieuwe relevantie aan de grote levensvragen rondom angst (voor de dood en zinloosheid) en moed (om samen te leven en zichzelf te zijn). Zo biedt dit klassieke werk over de grenzen en de mogelijkheden van het menselijk bestaan zicht op een werkelijk begrip van de zin van het leven.

Deze zondag staan we stil bij een preek van Paul Tillich met de titel 'Aanvaard' ('You are accepted'). Deze preek maakt onderdeel uit van zijn boek met preken met de titel 'The Shaking of the foundations' (1948). Tillich baseert zijn preek op een vers uit Paulus' brief aan de Romeinen (5:20). In deze preek onderzoekt Tillich de betekenis van 'zonde' en 'genade'. Hij suggereert dat zonde het best begrepen kan worden als iets dat dieper gaat dan morele overtredingen. Het is een vervreemding of afscheiding van anderen, van onszelf en van de grond van ons wezen. Genade wordt beschreven als hereniging, een hereniging met de grond van ons wezen die leidt tot hereniging met anderen en met onszelf.

Lied: 'Loof nu, mijn ziel, de Here' – LB 103a: 1-3

1 Loof nu, mijn ziel, de He - re,
loof, al wat in mij is, zijn naam!
Ver - geet niet, hoe - veel ke - ren
de He - re u heeft wel - ge - daan.
Hij wil uw schuld ver - ge - ven,
u red - den van de dood,

gij zigt met heel uw le - ven
ge - bor - gen in zijn schoot.
De Heer ver-nieuwt uw krach - ten
als van een a - de - laar,
Hij maakt wie Hem ver-wach - ten
al zijn be - lof - ten waar.

Liedboek Online

- 2 Gij armen en verdrukten
ziet uit naar Hem, die u bevrijdt;
gebeukten en gebukten,
in zijn rijk is gerechtigheid.
Gij die, uzelf tot schade,
des Heren weg verliet,
de Heer is vol genade,
voor eeuwig toont Hij niet,
Hij die voor u blijft zorgen,
de zonden van u doet
als de avond van de morgen,
ja, kwaad vergeld met goed.
- 3 De Heer is als een vader,
die voor zijn kinderen 't beste wil;
wie Hem vertrouwend naad'ren,
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.
Hij immers kent ons broze
bestaan, want stof zijn wij,
een teer geluk, als rozen
zo schoon, zo snel voorbij;
als gras zijn wij, als blaren,
wanneer de najaarswind
door 's levens boom komt varen,
wie is er die ze vindt?

Lezing uit de brief aan de Romeinen – Romeinen 5: 12-21

¹²Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd ... ¹³Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden.

¹⁴Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van Hem die komen zou. ¹⁵Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. ¹⁶Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, tot vrijspraak. ¹⁷Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

¹⁸Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. ¹⁹Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. ²⁰**En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger.** ²¹Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Acclamatie



Ge-ze-gend om uw woord, ge-ze-gend om uw Naam. Ik zal er zijn. Ge-ze-gend om uw woord, ge-ze-gend om uw Naam. Ik zal er zijn.

Overweging

Orgelspel

Lied: 'Heilige Liefdeskracht' - LB 673



1 Hei-li-ge lief-des-kracht,
be-zoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ont-branden.
Kom Trooster, hartsvrien - din,
lief-de die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn ver-lan-gen.

Liedboek Online

- 2 Oplaaierend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.
- 3 Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleeid
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.
- 4 Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen

Voorbeden met gezongen acclamatie

Tekst: Kees Waaijman Muziek: Chris Fictoor

The image shows a musical score for a prayer. It consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The lyrics are written below the notes: 'Hoor ons bid - den!'. The melody is simple and repetitive, with a long note on 'den!'.

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

(NBV₂₁)

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied: 'Toch overwint eens de genade' – LB 755

1 Toch o - ver - wint eens de ge - na - de,
 en maakt een ein - de aan de nacht.
 Dan on - der - werpt de Heer het kwa - de,
 dan is de strijd des doods vol - bracht.
 De we - relt treedt in 's Va - ders licht,
 ver - heer - lijkt voor zijn aan - ge - zicht.

Liedboek Online

- 2 O welk een vreugde zal het wezen,
 als Hem elk volk is toegedaan.
 Uit aarde en hemel opgerezen,
 vangt dan het nieuwe loflied aan,
 als ieder voor de Heer zich buigt
 en aller stem Gods lof getuigt.

Woorden van zending en zegen

A - men, a - men, a - men.

Orgelspel

Medewerkers aan de dienst

Voorganger: ds. Tirtsa Liefing-van den Toren

Ouderling van dienst: Tineke Veenstra

Diaken: Hilbert Annen

Lector: Marian Kamstra

Organist: Carel van Aurich

Beeld: Auke Faber



<https://kerk050.nl/DFC>

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie De Fontein

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is

ZONDAGSBRIEF 28 JULI 2024 NIEUWE KERK EN DE FONTEIN

NIEUWE KERK

FONTEIN

Wij gedenken

Afgelopen zondag 21 juli is overleden de heer Klaas Keijzer in de leeftijd van 91 jaar.

Hij woonde sinds 2 maand in de Veldspaat en daarvoor aan de Siersteenlaan. De dankdienst voor Klaas Keijzer zijn leven heeft afgelopen donderdag 25 juli plaats gevonden met een dienst in De Fontein waarna de begrafenis heeft plaats gevonden op het Selwerderhof. Voorganger in deze dienst was dominee Simon Bijl.

We leven mee met de kinderen Rene en Loes, Martha en Andy, Jack en Laura en de kleinkinderen.

In memoriam Kina Kroeze

Op maandag 15 juli hebben we afscheid genomen van Fokkiena Kroeze, Kina. bijna 94 jaar geleden werd ze in Baflo geboren. Het laatste stukje van haar leven heeft ze in het verzorgingshuis De Es gewoond.

Kina had zelf teksten en liederen opgeschreven die ze bewaarde in een map, handgeschreven en ook teksten opgeplakt. De rode draad in de viering was Liefde. Op haar rouwkaart stond: "Liefde is het belangrijkste in het leven". Centraal in haar leven stond de liefde, de ander, het omzien naar haar medemens, het geven.

Een warm mens met een groot hart voor mens en dier en moeder aarde. Zo zullen wij haar herinneren met haar warmte in ons hart.

De zomerdiensten

'Preken van of naar aanleiding van een theoloog door wie jij geïnspireerd bent geraakt'. Daar zouden wij de komende zomer, samen met jullie, mee aan de slag willen. In een reeks van zes gezamenlijke zomerdiensten met de Nieuwe Kerk. Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om één of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact op te nemen met de predikanten:

- Op **4 augustus** zal buurtpastor Ruth Pruis voorgaan (De Fontein, 9.30 uur). Gjal't van der Meulen is organist.
- Op **11 augustus** gaat ds. Tirtsa Liefing-van den Toren voor, in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur. Organist is Mannes Hofsink.
- Op **18 augustus** gaat ds. Alberte van Ess voor (Nieuwe Kerk, 10.00 uur). Organist is Mannes Hofsink.
- Op **25 augustus** sluit ds. Marga Baas de reeks van zes zomerdiensten af, wederom in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur. Organist is Mannes Hofsink.

Zomerstop

In de periode dat de zomerdiensten in de Nieuwe kerk worden gehouden zullen in die weken geen activiteiten plaatsvinden in De Fontein en is de kerk "dicht". Dat zijn de weken van 11 t/m 31 augustus. Uitgezonderd de woensdagmorgen-koffieochtenden, die gaan gewoon door.

Een fijne zomer gewenst! Dick Dijkstra

Najaarsfeestje op komst!

Oplettende bezoekers zal het niet ontgaan zijn: het nieuwe tuinontwerp naast de kerk krijgt langzaam vorm, met een pad, een bankje, een stapelmuur en dappere jonge plantjes. Het is nog even een paar maandjes wachten, maar op **Burendag (28 september 2024)** wordt buurttuin De Fontein feestelijk geopend. De tuingroep heeft de krachten gebundeld met de vrijwilligers die voorheen de najaarsmarkt organiseerden en samen zijn ze druk bezig met het voorbereiden van een gezellige Herfstfair!

Waar: naast De Fontein

Wanneer: 28 september 2024, tussen 12:00 en 16:00 uur

Wat: diverse kraampjes met o.a. gehaakte feestslingers, mooie bloemcreaties, doe-activiteiten voor jong & oud, lekker eten en drinken en informatie over de aanleg en het werken in de tuin.