

ZOMERBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – JULI & AUGUSTUS 2024

Bij de vieringen

Op 7 juli zal ds. Ynte de Groot voorgaan. Gjalt van der Meulen is organist.

Op 14 juli is mw. Saskia Treu onze gastvoorganger en Carel van Aurich organist.

De zomerdiensten

‘Preken van of naar aanleiding van een theoloog door wie jij geïnspireerd bent geraakt’. Daar zouden wij de komende zomer, samen met jullie, mee aan de slag willen. In een reeks van zes gezamenlijke zomerdiensten met de Nieuwe Kerk. Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om één of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact op te nemen met de predikanten:

- Op 21 juli gaat ds. Evert Jan Veldman voor, **in De Fontein om 9.30 uur**. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.
- Op 28 juli gaat ds. Tirtsa Liefing-van den Toren voor (**De Fontein, 9.30 uur**). Organist is Carel van Aurich.
- Op 4 augustus zal buurtpastor Ruth Pruis voorgaan (**De Fontein, 9.30 uur**). Gjalt van der Meulen is organist.
- Op 11 augustus gaat ds. Tirtsa Liefing-van den Toren voor, **in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur**. Organist is Mannes Hofsink.
- Op 18 augustus gaat ds. Alberte van Ess voor (**Nieuwe Kerk, 10.00 uur**). Organist is Mannes Hofsink.
- Op 25 augustus sluit ds. Marga Baas de reeks van zes zomerdiensten af, wederom in **de Nieuwe Kerk om 10.00 uur**. Organist is Mannes Hofsink.

Veldspaat

In juli en augustus zijn er de volgende diensten:

- 7 juli dhr. L. Blees van Dorkwerd
- 21 juli ds. S. Bijl
- 4 aug. ds. G. de Klein
- 18 aug. ds. S. Bijl

Er is een collecte en voor de koffie/thee wordt € 1,50 gevraagd.

Hartelijke groet,

Annie Borgerink, 0645454703

Pastorale aanspreekpunten

Hessel Boersma, T. 050-5718753 / 06-20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com

Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Bedankt

Hartelijk dank voor het prachtige Pinkster-bouquet, dat we mochten ontvangen en het gezellige bezoek van Lidy Barends.

Hartelijke groet,

Jaap en Willy Veninga

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen voor ons 60 jarig huwelijk.

Klaas en Anneke Stad

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en lieve kaartjes met mijn 85ste verjaardag.

Lieve groet,

Ineke Velders

In memoriam

Op 11 juni overleed toch nog onverwachts Catharina Jantina Medema-Pijper op de leeftijd van 86 jaar. Catrien werd geboren in Spijk op 14 augustus 1937.

Ze was een betrokken gemeentelid van De Fontein. Actief bijgedragen aan vele vormen van kerkenwerk. Catrien was een zorgzame vrouw en ook heel creatief. Ze had gouden handen.

De laatste tijd van haar leven verbleef ze in een zorginstelling in Norg, toen het thuis niet meer ging. Op 18 juni namen we afscheid van haar in crematorium Hoentocht.

We wensen haar man Eisse, haar kinderen en zij, die bij hen horen, sterkte dit verlies een plek te geven.

Zomerstop

In de periode dat de zomerdiensten in de Nieuwe kerk worden gehouden zullen in die weken geen activiteiten plaatsvinden in De Fontein en is de kerk “dicht”. Dat zijn de weken van 11 t/m 31 augustus. Uitzonderd de woensdagmorgen-koffieochtenden, die gaan gewoon door.

Een fijne zomer gewenst! Dick Dijkstra

Najaarsfeestje op komst!

Oplettende bezoekers zal het niet ontgaan zijn: het nieuwe tuinontwerp naast de kerk krijgt langzaam vorm, met een pad, een bankje, een stapelmuur en dappere jonge plantjes. Het is nog even een paar maandjes wachten, maar op Buwendag (28 september 2024) wordt buurttuin De Fontein feestelijk geopend. De tuingroep heeft de krachten gebundeld met de vrijwilligers die voorheen de najaarsmarkt organiseerden en samen zijn ze druk bezig met het voorbereiden van een gezellige Herfstfair!

Waar: naast De Fontein

Wanneer: 28 september 2024, tussen 12:00 en 16:00 uur

Wat: diverse kraampjes met o.a. gehaakte feestslingers, mooie bloemcreaties, doe-activiteiten voor jong & oud, lekker eten en drinken en informatie over de aanleg en het werken in de tuin.

Open kerk op woensdag en donderdag

Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein twee ochtenden per week open: op woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de nieuwe tentoonstelling bekijken.

Ruil- en weggeefkast

Hebt u spullen in huis die niet meer gebruikt worden, maar waarvan het jammer is om ze weg te gooien? U kunt ze kwijt in de ruil- en weggeefkast in De Fontein. Uit de kast kunnen ook dingen meegenomen worden. Brengen en halen kan tijdens de inloopochtenden.

Zomerterras

Zolang het weer het toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven!

Bezinning – bezieling - bestemming

Een drietal zomerse meditatie op de tweede donderdagavond van de maand.

We verstillen met verschillende vormen van (christelijke) meditatie, zoals (innerlijk) gebed en beeld- en tekstmeditatie. Ervaring met meditatie is niet nodig.

De avonden worden verzorgd door geestelijk begeleider Alberte van Ess. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Welkom!

Waar: buurtkerk De Fontein

Resterende data: 11 juli; 8 augustus, van 19.30 tot 21.00 uur

Sponsorloop voor de stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana

ZWO De Fontein wil nog een keer uitpakken voor KFTGHANA. We kwamen op het idee om de voorzitter van onze kerkenraad, Jaap Stellingwerff, te sponsoren. Al vele jaren levert hij een geweldige sportprestatie door mee te doen aan de vierdaagse van Nijmegen. Dit jaar van 16 juli t/m 19 juli.

Jaap reageerde meteen enthousiast en meldde zich aan op de website van de vierdaagse als looper voor een goed doel zodat een ieder hem kan sponsoren. Hieronder leest u zijn tekst:

Voor de komende zomer wil ik me door het lopen van de 4-daagse van Nijmegen (de 40 km per dag) door middel van een sponsoractie inzetten voor de stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana. De jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende Meridith Hypolite. Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets voor kansarme, jonge vrouwen doen. De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken. Met mijn sponsoractie wil ik de stichting financieel steunen. De ontvangen gelden worden o.a. besteed aan cursusmateriaal, studentenuniformen, docentensalaris en ziektekostenverzekering.

De financiële afwikkeling gaat via het rekeningnummer van de Werkgroep Diaconie. NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v. diaconaat de fontein. Wilt u wel KFTGHANA vermelden? Ook kunt u uw gift overmaken via <https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/fundraisers/jaap-stellingwerff>.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Een meditatieve en mystieke rondgang langs ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’.

Naar het lied van Ramses Shaffy.

De bijeenkomsten worden geleid door geestelijke begeleiders Alberte van Ess en Jaap Koopmans. Alles is nog volop in voorbereiding, maar om alvast een indruk te geven iets over de eerste avond. Het lied van Ramses zal dan live gezongen worden en daarna zullen we onder muzikale begeleiding mantra's zingen, waarvan sommige teruggaan op mystieke teksten. Deze zullen dan ook ten gehore worden gebracht en er is ruimte deze in stilte te overdenken en van gedachten te wisselen.

Data 2024: 30 september, 21 oktober en 11 november - van 20.00 tot 21.30, met inloop vanaf 19.30 uur

Waar: buurtkerk De Fontein

Opgave en info bij: buurtkerkdefontein@gmail.com

Vakantiepasjes, een woord van dank

Beste gemeenteleden en anderen,

Het was weer een spannende tijd. Tot 19 juni kon er geld gestort worden voor kinderen die in de zomervakantie niet op vakantie gaan. Vorige jaren lukte het ons 140 tasjes van € 10,- en vorig jaar 140 pasjes van € 12,50 uit te delen aan deze kinderen. Dit jaar hoopten we weer hetzelfde aantal pasjes uit te kunnen delen, ook al wordt de groep gevers ieder jaar kleiner.

Gelukkig is er ook dit jaar weer met gulle hand gestort. We kunnen opnieuw 140 kinderen gelukkig maken.

Dit is een prachtig resultaat. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank.

Zwo De Fontein

De buurtkerk in beeld: je eigen Schrift schrijven

Ik was een jaar of zestien en keek naar het acht uur-journaal. Er waren beelden uit Washington: ds. Martin Luther King met zijn 'I have a dream'. Meteen wist ik: hier wordt geschiedenis geschreven. Dit zal ik nooit vergeten. En wat me vooral opviel: dit is niet zo maar een toespraak... hier worden profetische woorden gesproken; dit is bijbel-taal. Houdt de bijbel op met het boek Openbaring? Natuurlijk niet! De Geest werkt door. De Bijbel is niet als een blok uit de hemel gevallen. Talloze geïnspireerde mensen hebben daaraan (onbewust) hun bijdrage geleverd, en doen dat nog.

Je eigen Schrift schrijven... Welke buurtkerk-verhalen zijn als 't ware 'eigentijdse Bijbel-verhalen': woorden die mensen op de voeten zetten, een gesprek dat iemand ademruimte geeft; een gebaar dat helend is. En ook: in Oost-Groningen was ik eens in gesprek met iemand, die zichzelf bepaald niet rekende tot de gelovigen.

Toen ik later dat heel intensieve gesprek op me liet inwerken, dacht ik: Ik heb in het gelaat van Christus gekeken!

Denkt u niet dat je kunt zeggen: ook vandaag schrijven mensen (mee) aan 'de Schrift'. Is er sprake van buurtkerk-verhalen die misschien net zo goed 'evangelie-verhalen' kunnen heten. Evangelie is in elk geval niet alleen iets van vroeger of van ver weg. Een inspirerende gedachte!

Wim van Dommelen

Buurtkerkprogramma

Maandag	9.30 – 12.30 13 – 17 u	Jasmijn Together Groningen
Dinsdag	elke dinsdag , vanaf 9.30 9 juli, 23 juli & 6 aug. , 14 u	Tuinieren in de buurttuin Brei- en haakclub
Woensdag	10 – 12 u 13 – 17 u	Open kerk met koffieochtend en bij mooi weer: terras Together Groningen
Donderdag	10 – 12 u 10 – 12 u 4 juli en 1 aug. , 12.15-13.15 u	Open kerk en Loket levensvragen De Praatafel (afwezig gedurende augustus) Buurtsoep

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Vakantie van uw buurtpastor

In de zomer ben ik vanwege vakantie gedurende drie weken afwezig: van vrijdag 9 augustus t/m zondag 1 september.

Voor dringende zaken is ds. Alberte van Ess het eerste aanspreekpunt:

domineevaness@protestantsegemeentegroningen.nl.

Ruth Pruis

Kopij

Komende zomer krijgt onze buurtkerkfolder met activiteiten een update. De nieuwe folder zal de periode **september tot en met december 2024** beslaan en hopen we begin september te verspreiden. Kopij hiervoor kan tot en met **zondag 28 juli** aangeleverd worden bij Wim van Dommelen: wimvandommelen3@gmail.com.

Kopij voor de volgende maandbrief (**september 2024**) kunt u tot en met **maandag 2 september** aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.

Wijkdiaconie: <https://kerk050.nl/DFC>

bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein) U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.

