

MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – OKTOBER 2024

Bij de vieringen

Op 6 oktober is er een viering onder leiding van gemeenteleden. Voorgangers zijn Thom van Dijk en Marleen Betten. Organist is Gjalt van der Meulen.

Op 13 oktober nemen we afscheid van Hans Vissers en Tineke Veenstra als ambtsdragers. Buurtpastor Ruth Pruis gaat voor, de cantorij werkt mee o.l.v. José van Dijken en Carel van Aurich is organist.

Op 20 oktober is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Alberte van Ess. Cantor-organist is Mannes Hofsink.

Op 27 oktober gaat ds. Alberte van Ess voor. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.

Veldspaat

De komende kerkdiensten in de Veldspaat gaan voor op 6 oktober ds. Feike T. Volbeda en 20 oktober ds. Marga Baas. De diensten beginnen om 17.00 uur. Er is een collecte en de kosten voor koffie/thee zijn € 1,50. We mogen daarentegen de ruimte voor niets gebruiken, een geweldig aanbod in tijden waarin alles geld kost.

Voor informatie kunt u bellen met Annie Borgerink, 06 45 45 47 03.

Gedachtenisdienst op zondag 3 november

Zondag 3 november vindt de dienst plaats waarin we de overledenen gedenken, zowel de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven als anderen met wie we ons verbonden weten. We lezen het evangelie dat hoort bij Allerheiligen: Matteüs 5, 1-12. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Voorganger is buurtpastor Ruth Pruis.

Namen voor de gedachtenisdienst

In de gedachtenisdienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die gestorven zijn. U kunt zelf ook namen aan dragen van dierbaren die zijn overleden – vrienden, familieleden, mensen met wie u zich weet verbonden. U kunt die namen per mail doorgeven aan Ruth Pruis (evaruthpruis@gmail.com). Vanaf zondag 27 oktober tot en met woensdag 30 oktober kunt u ook een naam opschrijven op een kaartje in de hal van De Fontein. Deze kunt u in de glazen pot doen.

Voor wie steek jij een lichtje op?

Op Allerzielen, zaterdag 2 november, is De Fontein van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor mensen uit de buurt. Iedereen is van harte welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. Daar is alle ruimte om stil te staan bij het gemis, te luisteren naar muziek, een tekst te lezen, enkele foto's te bekijken. In de hal van de kerk is koffie en thee. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan terecht bij een van de gastpersonen.

Pastorale aanspreekpunten

Hessel Boersma, T. 050-5718753 / 06-20222123 of E. hessel.boersma@gmail.com

Lamke Dijkstra, T. 050-5772513 of E. lamkedijkstra@home.nl

Zieken

Mevrouw Dolfing (Siersteenlaan) is gevallen en is na een ziekenhuis opname voor revalidatie opgenomen in Maartenshof, Schaaksport 100, K 113, 9728 PG Groningen.

Gezocht vrijwilliger

Voor een mevrouw in Selwerd (Ranonkelstr) op hoge leeftijd zoeken we iemand die af en toe boodschappen kan doen. De vaste boodschapper kan het niet meer doen in verband met ziekte en haar zoon woont niet in Groningen. Wie zou dit kunnen en willen doen? Reacties graag aan Hessel Boersma, telefonisch 06 20 222 123

Bedankje

Afgelopen vrijdag werden wij verrast met een prachtig bos bloemen, gebracht door mevr. v Dommelen. Het meelevens uit de gemeente doet je goed. Hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Jan Kadijk

Bloemen uit de kerk

Elke zondag staan er twee bossen bloemen in de kerk welke bij gemeenteleden, die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, gebracht. Het wordt voor de bloemen coördinatoren steeds lastiger om iemand te vinden die dit kan doen. Dit geldt met name voor gemeenteleden welke tijdelijk of voor langere tijd in het ziekenhuis of een verzorgingshuis zijn opgenomen. Maar ook binnen de eigen wijken kunnen we wel versterking gebruiken om de bloemen weg te brengen. Mocht u de bloemen niet direct, na de kerkdienst, kunnen brengen dan mag dit ook een dag later wanneer dit u beter uitkomt. Meld u aan bij Hessel Boersma via mail, hessel.boersma@gmail.com om bel 06 20 222 123.

Kerk in Stad wordt digitaal

Het zat er al aan te komen: vanaf 2025 gaat Kerk in Stad digitaal. Dit betekent een overgang naar een volledig gratis, prettig leesbaar en toekomstbestendige **digitale** uitgave. Positief is dat we daarmee beter en sneller kunnen inspelen op de actualiteit en voorkomen dat Kerk in Stad onbetaalbaar wordt. Als we niets zouden doen zou Kerk in Stad namelijk door stijgende kosten en dalend abonneebestand binnen afzienbare tijd te kostbaar worden.

Tijdens deze overgang hebben we nadrukkelijk ook oog voor mensen die moeite hebben met het digitale. Het blijft daarom voorlopig mogelijk om een fysiek exemplaar te ontvangen. Leest u nu Kerk in Stad op papier en wilt u dat blijven doen geef dit dan door aan de scriba van De Fontein via mail scriba@defontein.info of telefonisch via telefoonnummer 06 20 222 123.

Nadat Kerk in Stad in 2025 digitaal is geworden komt er een mogelijkheid om u te ondersteunen wanneer u problemen hebt met de digitale Kerk In Stad.

Brei- en Haakclub oproep!

Hebt u nog garen liggen waar u niks meer mee doet? We nemen het graag in ontvangst.

Wij maken er weer mooie spullen van en geven het aan een goed doel.

We kunnen het bij u ophalen of u mag het in De Fontein brengen op woensdag of donderdagmorgen.

We willen graag **uitsluitend** brei- en haakgaren, geen andere handwerk materialen of kastjes/dozen met spullen etc. Wij doen daar niets mee en moeten het dan weer afvoeren naar kringloop o.i.d.

Voor het ophalen van garen kunt u contact opnemen met Margje Tolsma 0615634868.

Namens de brei- en haakclub, alvast hartelijk dank.

Najaarstentoonstelling 2024 met Ameer Vlam

Ameer Vlam (Winterswijk, 1961) is opgegroeid in Utrecht en omstreken en woont sinds vier jaar in Wirdum (Noordoost Groningen). Vanwege haar liefde voor werken met textiel heeft zij een aantal opleidingen daarin gedaan, o.a. in Amsterdam. De drijfveer voor haar beeldend werk is spelen met patronen. Zij is geïnspireerd door patronen, herhalingen en ritmes. Iedere cultuur brengt visueel waarneembare patronen voort die haar boeien.

Perspectief, ruimtelijkheid en sterke contrasten zijn belangrijk. Ameer werkt met textiel en papier, verf, potlood en houtskool. Zij heeft een onderzoekende manier van werken: puzzelen, combineren, nieuwsgierig zijn en zichzelf vragen stellend (wat als?).

Ameer heeft deelgenomen aan diverse groepstentoonstellingen en gedeelde exposities, in verschillende plaatsen in de provincie Groningen, maar ook in Weesp en Hilversum.

Tentoonstelling van 13 september tot 1 november 2024, Ameer geeft ook een rondleiding (zie poster Fonteindeur) Voor informatie: ameevlam61@gmail.com

Fotoworkshop De Fontein, thema bloemen en planten

ZATERDAG, 12 oktober 2024, 10.00 – 12.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur

De workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft in fotograferen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van de meest geavanceerde apparatuur of fotografeert met een mobieltje.

Wil je meedoen, meld je dan aan bij Auke Faber (aukefaber@live.nl) of Menso Havinga (havingaenzing@gmail.com).

Meditatieve herfstwandeling

De herfst leert ons dat in loslaten veel schoonheid schuilt. Op woensdagmiddag 16 oktober willen wij ons, al wandelend, laten inspireren. De wandeling start om 14.00 uur, vanaf buurtkerk De Fontein. Na een korte meditatie gaat de wandelgroep in stilte van start. Door samen in stilte te wandelen vertraag je en ontstaat er ruimte om de wijk en al het

leven in de wijk anders te ervaren. Tijdens de tweede helft van de tocht kunnen deelnemers, twee aan twee, met elkaar in gesprek gaan. De verwachting is rond 16.30 uur weer terug bij de kerk te zijn, met koffie en koek.

De tocht wordt begeleid door Hans Mulder. We verzamelen om 13.50 uur bij De Fontein, Eikenlaan 255. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.

De buurtkerk in beeld: Kiezen voor afbouwen of opbouwen?!

De sollicitatieprocedure voor een pionier bij De Fontein is -als ik dit schrijf- in volle gang. En het ziet er goed uit!

Een mooi moment om even stil te staan en zowel achter- als vooruit te kijken.

Bij de start van het project 'Buurtkerk' maakten sommige gemeenteleden zich zorgen: "En wij dan? Is er dan nog wel aandacht/ruimte voor ons?" Maar na de komst van de huisartsenpraktijk werd juist opluchting gevoeld. De eerstvolgende vijftien jaar immers zou door de verhuur van onze ruimten De Fontein kunnen blijven bestaan. Het zal onze tijd wel duren....

Dat proeft een beetje als een sterfhuis-constructie. Je weet, dat er onvermijdelijk een einde aan iets komt, maar tot dan probeer je er nog iets van te maken. Op een beetje nette manier De Fontein afbouwen.

Maar die nieuwe pionier dan?! Bij pionieren gaat het om werken aan de toekomst...niet om afbouwen maar om opbouwen. Lukt het ons voor zinzoekers en buurtgenoten een levend spoor na te laten? Dat is de uitdaging waar we als buurtkerk voor staan!

Ik vind dat een mooi perspectief.

Wim van Dommelen

Buurtkerkprogramma

Maandag	9.30 – 12.30 u 13 – 17 u	Jasmijn Together Groningen
Dinsdag	1, 15 en 29 okt. , 14 u 1 okt. , 19.30 u	Brei- en haakclub Beyond language: een ruimte voor poëzie
Woensdag	10 – 12 u 13 – 17 u 16 okt. , 14-16.30 u	Open kerk met koffieochtend Together Groningen Meditatieve herfstwandeling
Donderdag	10 – 12 u 10 – 12 u 3 okt. , 12.15-13.15 u 24 okt. , 19 u	Open kerk en Loket levensvragen De Praattafel Buurtsoep Film: 'Soeur Sourire' (2019)
Zaterdag	12 okt. , 10-12 u 2 nov. , 12-16 u	Fotoworkshop met als thema: bloemen en planten Allerzielen – voor wie steek jij een lichtje op?

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Kopij

Kopij voor de volgende maandbrief (november 2024) kunt u tot en met maandag 21 oktober aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.



<https://kerk050.nl/DFC>

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein)
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.