

MAANDBRIEF BUURTKERK DE FONTEIN – MAART 2025

Buurtviering op 2 maart: Wat raakt jou?

Op zondag 2 maart vindt om 9.30 uur weer een buurtviering plaats in buurtkerk De Fontein. In deze viering staan we stil bij de vraag: Wat raakt jou? Wat houdt jou op de been? Dit keer vormt het gedicht ‘Belvédère’ van Rutger Kopland het uitgangspunt, een tekst die uitnodigt tot bezinning over de tijd en het leven. Buurtbewoner Els Struiving, actief in onze tuingroep, heeft dit gedicht aangedragen.

Tijdens de viering wordt het gedicht voorgedragen en verbonden met muziek en een lezing uit Prediker. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

Woensdag 5 maart, Aswoensdagviering

Om 19.30 uur komen we samen voor een korte meditatieve viering.

We verstillen en bezinnen ons met liederen, gebeden en teksten op het begin van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Aan het einde van de viering is er de mogelijkheid een ‘askruisje’ te ontvangen, als teken dat de tijd van bezinning en inkeer ingaat. Voorganger ds. Alberte van Ess

Bij de overige vieringen

Op 9 maart vieren we de eerste zondag van de Veertigdagentijd, een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen. In deze dienst zal ds. Simon Bijl voorgaan. Organist is Carel van Aurich. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken.

Op 16 maart is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Alberte van Ess.

Op 23 maart zal ds. Alberte van Ess voorgaan. Organist is Dick Dijkstra.

Op 30 maart is het zondag Laetare (Wees blij!) en vieren we een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Marga Baas, organist Gjalt van der Meulen.

Veldspaat

Op 2 maart gaat ds. Simon Bijl voor en op 16 maart ds. Marga Baas. Dan is er een dienst van Schrift en Tafel. Aanvang 17.00 uur in het Klein Theater.

Pastorale zorg

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

- Hessel Boersma (T: 06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)
- Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein.

Bedankje

- Wij genieten van de bloemen die we vanuit De Fontein kregen bij ziekte van Durk. Inmiddels gaat het weer beter. Durk en Maaike Strikwerda.
- Graag wil ik hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die ik heb ontvangen. Met vriendelijke groeten, Wieke Kuipers
- Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen uit De Fontein. Ik ben er heel erg blij mee. Een hartelijke groet, Hilly Wesselink.

Zieken

Mevrouw Klinkert-Ottevanger [Siersteenlaan] ligt momenteel in het UMCG, Een kaartje via het huisadres zal haar goed doen.

De heer Scholte [Planetenlaan] ligt voor revalidatie in de Leyhoeve, Helperpark 258-L | 9723 ZA Groningen

Euthanasie in theologisch en ethisch perspectief – een symposium over dit onderwerp op zaterdag 8 maart 2025

In het ochtendprogramma zal Theo Boer een inleiding houden met de titel: ‘Theologische en ethische noties bij euthanasie en hulp bij zelfdoding’. Theo Boer heeft verschillende publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan.

Hij is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht. Van 1987-2001 werkte hij bij het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht, van 2005-2014 was hij lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, en sinds 2017 is hij lid van de Gezondheidsraad.

Waar? Buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255 Groningen.

Wanneer? Zaterdag 8 maart. Inloop met thee en koffie vanaf 10.30 uur.

- Om 11.00 uur de inleiding. Daarna is er gelegenheid tot reageren en vragen stellen.
- Aansluitend lunch (zelf meenemen). Voor thee en koffie wordt gezorgd.
- Om 13.30 uur begint het middagprogramma met roulerende workshops van 13.30 tot 14.15 uur en van 14.30 tot 15.15 uur.
- 15.30 uur een korte, gezamenlijke afsluiting.

Voor meer informatie over de workshops zie de website van buurtkerk De Fontein: www.defontein.info.

Info en opgave voor het ochtend- en/of middagprogramma bij: mail@defontein.info.

Gezamenlijke iftar

Iftar is de eerste maaltijd die moslims eten na zonsondergang tijdens de ramadan. Ramadan is de vastenmaand voor moslims. Het is een traditie om vrienden en bekenden uit te nodigen voor de iftar. Daarom willen wij, Hasret Tosun van Stichting De Noordelijke Horizon en buurtpastor Ruth Pruis, u uitnodigen voor een gezamenlijke iftar op vrijdagavond 21 maart. Deze iftar staat in het teken van ontmoeting, saamhorigheid en verbinding. De inloop is om 18.30 uur. Het programma start om 18.54 en eindigt rond 21.00 uur. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen en samen de iftar te nuttigen. In verband met de voorbereidingen vragen wij u om zich vóór maandag 17 maart aan te melden.

Kosten: geen, maar hulp bij het opruimen is uiteraard welkom

Aanmelden: Hasret Tosun (contact@noordelijkehorizon.nl) of Ruth Pruis (r.pruis@defontein.nl)

‘Lentelicht op je herinneringen’ – drie middagen autobiografisch schrijven

Moe van regen, gure wind en kwakkelweer? Let op: het wordt lente! De vogels vullen de lucht met levenslustig gekwetter en speenkruid, bloesem en tulpen barsten naar buiten.

Ook de woorden willen uit de pennen vliegen, in zinnen en verhalen tot bloei komen. Tijd om te gaan schrijven over veerkracht, het wonder van Pasen en voorjaarswind door rommelzolders. En om vroegere gebeurtenissen in een nieuw licht te zetten. Schrijftalent is niet nodig en het gaat er niet om ‘mooi’ te schrijven. Door de inspirerende opdrachten en tips van schrijfcoach Robertine Romeny schrijven je verhalen zichzelf.

Data en tijd: dinsdag 25 maart, 1 en 8 april, van 14.00 tot 16.30 uur

Aantal deelnemers: 5 tot 8 personen

Aanmelden: r.pruis@defontein.info / Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom

De buurtkerk in beeld: een spade dieper steken!

Door de Protestantse Kerk is geld vrijgemaakt voor de inzet van Anna Hetebrij als pionier in de buurt rond De Fontein. Als je kijkt naar de zorgelijke financiële situatie van de kerk, is dat nogal wat!

Een pionier is iemand, die grenzen verlegt; een vernieuwer die bereid is om nieuwe dingen te proberen. We zijn heel benieuwd hoe het haar gaat lukken als een verkenners ons vooruit te gaan, de wijk in. Om daar te luisteren naar de mensen. En nog eens te luisteren.

Zijn we daar dan toch ook al niet mee bezig? Zeker! En we doen ons best! De hele week door zijn er buurtgenoten in De Fontein te vinden. Er gebeuren mooie dingen in en rond De Fontein. We proberen ruimte te scheppen voor heilzame ontmoetingen, zodat mensen voelen: hier kan ik mijn verhaal kwijt, mijn zorgen delen; als ik zoek naar zin, ben ik bij De Fontein aan het goede adres. Dat is nogal wat. Maar tegelijk moeten we ons afvragen: welke rol speelt de buurt tot nu toe? Het is toch vooral eenrichtingsverkeer, buurtgenoten moeten een (onze) drempel over.

Anna gaat de omgekeerde beweging maken: de buurt in. Het gaat er niet om voort te borduren op wat voor ons ‘kerk’ is...waar wij ons bij thuis voelen. Het gaat om echt opschuiven en plaats maken.

We proberen een spade dieper steken. De buurt moet onze agenda bepalen. Niet...zij mogen bij ons inwonen...we hebben nog wel een kamer over...nee: de buurt centraal.

We gaan Anna niet claimen voor ‘onze dingen’. Ze is ‘van de buurt’.

En wij dan? Wij bouwen gewoon verder aan dat boeiende spoor van open zijn naar de buurt!

Wim van Dommelen

Gezocht: breigaren!

Voor de buurt brei en haakclub zijn we weer opzoek naar garen om mooie dingen van te maken voor verschillende doelen. Heeft u thuis nog wat garen liggen, wat geen bestemming heeft en wat u wel kwijt wilt, dan ontvangen wij het graag. U mag het op woensdagmorgen afgeven in De Fontein of bellen met Margje Tolsma 06-15634868 dan kunnen we het ook op komen halen.

Alvast bedankt.

Boeken- en kledingmarkt

Zaterdag 29 maart a.s. van 11.00 tot 15.00 uur wordt er in buurtkerk De Fontein een kleding- en boekenmarkt gehouden. Heeft u kleding-schoenen-tassen en/of boeken-CD's-DVD's-LP's waar u niks meer mee doet, dan ontvangen wij het graag om te verkopen.

De opbrengst is voor de Fynn Foundation en buurtwerk.

U kunt het brengen naar De Fontein op de volgende dagen:

Maandag 24 maart tussen 14.00 en 16.00 u

Dinsdag 25 maart tussen 19.00 en 20.00 u

Woensdag 26 maart tussen 10.00 en 12.00 u

Mocht u het zelf niet kunnen brengen dan mag u mailen naar: mail@defontein.info of bellen naar 06-15634868.

We nodigen u uit gezellig te komen snuffelen tussen de spullen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee, koffie of fris met iets lekkers. Tot 29 maart!

Buurtkerkprogramma

Maandag	9.30 – 12.30 13 – 17 u	Jasmijn Together Groningen
Dinsdag	4 en 18 mrt., 14 u 25 mrt., 14-16.30 u	Brei- en haakclub 1 ^{ste} middag autobiografisch schrijven
Woensdag	10 – 12 u 13 – 17 u	Open kerk met koffieochtend Together Groningen
Donderdag	10 – 12 u 10 – 12 u 6 mrt., 12.15-13.15 u 27 mrt., 19 u	Open kerk en Loket levensvragen De Praattafel – telefonisch spreekuur Buurtsoep Film in De Fontein: 'Passengers' (2016)
Vrijdag	21 mrt., 18.30-21 u	Iftar
Zaterdag	8 mrt., 10.30-16 u 29 mrt. 11.00 – 15.00	Symposium over euthanasie Boeken en kledingbeurs

Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info.

Kopij

Kopij voor de volgende maandbrief (april 2025) kunt u tot maandag 24 maart aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres scriba van De Fontein

Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.

Wijkdiaconie: <https://kerk050.nl/DFC>

bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 (ten name van werkgroep diaconie De Fontein)

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.



Veertigdagentijdskalender 2025

De kalenders die besteld zijn worden verkocht op zondag 23 februari en zondag 2 maart na de kerkdienst in de hal. De kalender kost 6 euro.

Graag met contant betalen.

De opbrengst gaat naar INLIA, een stichting die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.

Veel inspiratie gewenst met de kalender!

Namens de werkgroep diaconaat, Sita van Putten

Pastoraat en eigen verantwoordelijkheid

De plek van de kerk en van verenigingen in het algemeen, is -vanaf de zestiger jaren- een andere geworden. Grote veranderingen in de samenleving en van ons als individu spelen daarbij een belangrijke rol. We zijn 'andere' mensen geworden. Denk alleen al aan hoe de onderlinge communicatie veranderd is! We staan anders in het leven en in het geloof dan onze ouders. We zijn ook veel meer individualistisch geworden. Een golf van democratisering is over ons heengegaan. Al heel lang nemen we niet meer klakkeloos van alles aan, alleen omdat de dominee het zegt. We laten niet meer voor ons denken, dat doen we zelf. En dat is winst. Evengoed is het winst, dat we veel meer opkomen voor onszelf.

Omzien naar elkaar

Die veranderingen en de daarmee gepaard gaande krimp van de kerk, hebben grote invloed op het pastoraat. Al deze veranderingen maken dat men niet meer vanzelfsprekend naar de kerk gaat. Het aantal kerkleden krimpt.

Al een aantal jaren zijn er voor het pastoraat in onze wijkgemeente, die meerdere stadswijken omvat, nog maar twee ouderlingen beschikbaar. En ook de kring van contactpersonen is zo goed als verdwenen, hier en daar onderhoudt een enkele contactpersoon/bezoekdame nog contact met wat gemeenteleden. Dat is onze realiteit.

Natuurlijk, als je je eenzaam voelt of je ervaart 'dat alles minder wordt', heb je behoefte aan contact! En mag je iets van de kerk verwachten. Maar we mogen wel van elkaar vragen, dat we ons niet (langer) puur gedragen als van alles verwachten en ons zelf passief opstellen. De sociale samenhang van een dorp, met het 'ons kent ons', vind je zo niet in de stad. Toch hoor je nog wel eens: 'ik zie nooit iemand van de kerk'. De ouderling wil het graag van u horen, als u behoefte hebt aan een bezoekje. Trouwens... wat is 'bezoek van de kerk'? Ziet dat er alleen uit als een dominee of ouderling?

Onderling pastoraat

Wij mensen van vandaag gaan graag door voor mondig! En daarbij past een term als 'onderling pastoraat'. Naar elkaar omzien.

Zoals het gemeentelid dat op eigen initiatief de kerkelijke adressen in het nabijgelegen verzorgingshuis bezoekt. Met echte belangstelling vragen aan de ander, hoe het met hem/haar is. Een luisterend oor bieden. Het is fijn om iets voor een ander (kerkelijk of niet) te betekenen. Dat geeft je leven -ook als oudere- zin en inhoud! Ben je niet meer zo mobiel? Een kaartje sturen of een telefoontje kan al 'wonderen' doen. Weet u het adres of telefoonnummer niet van iemand? Informeer er naar!

Vanuit de werkgroep 'pastoraat' probeert men te doen wat we kunnen; maar we hebben de hulp van u en alle kerkleden nodig om pastorale taken uit te voeren.

De kerk komt naar je toe

Denk ook bijvoorbeeld aan de vieringen in De Veldspaat, Blauwbörgje en De Es. Of aan de ontmoetingsochtenden die Anneke Helder organiseert in de Veldspaat en De Fontein. Fijn, dat inmiddels zoveel mensen die activiteiten weten te vinden. En dat ook waarderen.

En vergeet onze koffie-ochtend niet op de woensdagochtend in de Fontein van 10.00 tot 12.00 uur. Voor onderlinge ontmoeting, maar ook voor een mogelijk gesprek met een van de pastores, die aanwezig is. Of om daar een afspraak mee te maken voor individueel gesprek op een ander moment

Namens de werkgroep Pastoraat

Hessel Boersma